

Zweven op adelaarshoogte

*Maar wie de Here verwachten,
putten nieuwe kracht; zij varen
op met vleugelen als arenden;*

*zij lopen, maar worden niet
moede; zij wandelen, maar
worden niet mat. (Jes. 40:31)*

Wij zijn geroepen om ons, door
Gods genade en kracht, in
geloof en door de Heilige Geest,
ons hoog te verheffen.

Ons hoog te verheffen met
vleugels als arenden, hoog
verheven boven alle troep, herrie
en viezigheid van deze wereld.

Hoog verheven boven alle
ergernis, gemopper, geklaag of
ondankbaarheid.

Als we door geloof tot op
adelaarshoogte verheven zijn,
dan hebben we het vredig en
goed.

We worden ook niet gestoord
door valse beschuldigingen,
onrust of ruzie of tegenspraak.

Die lucht daar, op
adelaarshoogte, is zagezegd niet
verpest.

Daar op adelaarshoogte, waar
we het niet van onszelf maar van
de Heere verwachten, daar
vernieuwen we onze kracht.

We worden niet moe om goed te
doen zoals in Galaten 6:9 staat:

*Laten wij niet moede worden
goed te doen, want, wanneer het
eenmaal tijd is, zullen wij
oogsten, als wij niet verslappen.*

Dus – daar op adelaarshoogte –
vernieuwen wij onze kracht en
vanaf zo'n hoogte worden de
narigheden op aarde slechts als
stipjes zichtbaar.

Ons hart en onze geest is
daarboven, terwijl ons lichaam
nog op aarde is.

Je hoort soms het gebonk van hoempa-hoempa muziek uit auto's klinken, en toch hoor je het niet. Je hebt er geen last van.

Op adelaarshoogte zijn we in ons element en zijn Gods geboden niet zwaar:

*Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar.
(1 Joh. 5:3)*

Op hemelhoogte is ons geluk en is onze vrede nog groter dan op adelaarshoogte!

En heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus. (Ef. 2:6)

Wat een alles overtreffende rijkdom van Zijn genade!