

2 Tim. 3

(zware tijden en
tijden van verkwikking)

We lezen in 2 Tim. 3:1

En weet dit, dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken.

Als we zeggen: "de laatste dagen" dan denken wij hier aan de periode voor Jezus' wederkomst.

Wat komen er dan?? Zware tijden: morele afgang en ontredde-
ring.

2 Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf.

Over wat soort mensen gaat het hier. Er wordt in vers 13 over "slechte mensen" gesproken.

En het gaat ook over naamchristenen zoals vers 5 zegt: *"Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend."*

Dus het gaat hier ook over godsdienstige mensen want er staat in vers 7: ... *die altijd leren*

en nooit tot kennis van de waarheid kunnen komen.

Maar wat is het tegenovergestelde van "zware tijden"? Dat zijn, wat Petrus in Handelingen 3:19 noemt: "tijden van verkwikking".

Er komen tijden van verkwikking, als wij het tegendeel worden van datgene, wat hier genoemd wordt..

Wij, als christenen, zullen het tegendeel zijn van zelfzuchtige mensen. Paulus noemt in Filip. 2:3 de woorden: "doe niets uit eigenbelang".

Zware tijden: liefhebbers van zichzelf: zelfzucht.

Tijden van verkwikking: zonder zelfzucht.

Het zal dus helemaal niet om onszelf draaien maar om de Heere Jezus en om de ander. Zonder zelfzucht verliet Jezus de hemel en werd mens.

Ja, Hij vernederde Zichzelf en werd gehoorzaam tot de dood

des kruizes. Zware tijden veranderen in "tijden van verkwikking" als wij zonder zelfzucht leven.

Zware tijden, want de mensen zullen *geldzuchtig* zijn. Tijden van verkwikking door het tegenovergestelde te zijn, namelijk: vrijgevig.

Beproof Mij met vrijgevigheid, zegt de Heere in Maleachi 3:10, of Ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen en zegen over u zal uitgieten.

Zware tijden: de mensen zullen *grootsprekers* zijn, opscheppers. Maar tijden van verkwikking zullen komen, als wij toenemen in bescheidenheid.

Zware tijden want de mensen zullen *hoogmoedig* zijn.

Tijden van verademing komen, als wij van Jezus zullen leren: zachtmoedigheid en nederigheid van hart.

Zware tijden, want de mensen zullen *kwaadsprekers* zijn. Wat is dat: kwaadsprekerij. Het is

kwaad spreken over een ander, zonder dat hij of zij er zelf bij aanwezig is.

Tijden van verkwikking als wij als ware christenen alle kwaadsprekerij hebben afgelegd, zoals 1 Petrus 2:1 zegt: *Legt dan af ... alle kwaadsprekerij.*

Zware tijden, want de mensen zullen *aan hun ouders ongehoorzaam* zijn. Tijden van verkwikking als wij onze ouders eren.

Dat is immers het eerste gebod en dit gebod wordt ook aangehaald in het nieuwe testament in Efeze 6:2 waar staat:

Eer je vader en moeder (dat is het eerste gebod met een belofte), opdat het je goed gaat en je lang leeft op de aarde.

Dus: het gaat ons goed – tijden van verkwikking - en men leeft lang op aarde als men zijn vader en zijn moeder eert.

Zware tijden, want de mensen zullen *ondankbaar* zijn. Tijden van verkwikking breken aan, als

wij als christenen gaan doen wat in 1 Thes. 5:18 staat:

Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u..

De mensen zullen *onheilig* zijn. Ook naamchristenen zeggen graag: wij zijn toch geen heiligen.

Maar dat zijn we nu juist wel en tijden van verkwikking zullen komen, als wij ons gaan instellen op de vermaningen van Petrus die schrijft in 1 Petrus 1:15 waar staat:

Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel.

Staat dat er? Ja, dat staat er: *wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel.* Dat wil eenvoudig zeggen: Hem geheel toegewijd.

Zware tijden, want de mensen zullen (vers 3) *zonder natuurlijke liefde* zijn. Dan wordt het koud en kil.

Maar heerlijke tijden breken aan als wij in het nieuwe gebod van Jezus' blijven.

Dat u elkaar liefhebt, zoals Ik u liefgehad heb, moet ook u elkaar liefhebben. Johannes 13:34

Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen: want de mensen zullen meer liefhebbers zijn van zingnot dan liefhebbers van God.

Zware tijden zullen er komen, want de mensen zullen *lasteraars* zijn.

Lasteren is een ander beschimpen; zich laatdunkend over iemand uitlaten. In de tijd van Paulus waren er ook lieden, die het werk van Paulus tegenstonden en hem belasterden.

Tijden van verkwikking als wij doen waartoe Petrus ons opwekt (1 Petrus 3:9):

Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.

Zware tijden ontstaan als de mensen *onmatig* worden. Onmatig ook in eten en drinken.

In 1 Cor. 10:31 staat: *Of u dus eet of drinkt, of iets anders doet, doe alles tot eer van God.*

Dat geeft verkwikking, zowel voor het lichaam als ook voor de geest.

Zware tijden, want de mensen zullen *onverzoenlijk* zijn. Dat zijn moeilijke mensen.

Onze werkgevers moeten met ons alle kanten op kunnen, behalve de verkeerde kant. Een christen is een flexibel en plooibaar mens. Dat geeft verkwikking zowel bij de werkgever als ook bij de werknemer.

Zware tijden, want de mensen zullen *zonder liefde voor het goede* zijn. Voor ons geldt: afkerig van het kwade, gehecht aan het goede.

4 Verraders ... Het zijn mensen, die geen geheimen kunnen bewaren. Een waar christen gaat zorgvuldig om met de ander, en

weet – waar nodig – geheimen te bewaren

Zware tijden, want de mensen zullen *roekeloos* zijn. Dan brengt men anderen in gevaar.

Ik hoorde laatst dat iemand door de politie was opgepakt, die op de afsluitdijk 285 km per uur reed.

Dan brengt men anderen in gevaar. Een christen is niet roekeloos, ook niet in zijn rijgedrag. Wat een verkwikking, als je een heer bent in het verkeer.

Zware tijden, want de mensen zullen *verwaand* zijn. In 1 Cor. 13:4 staat: *de liefde pronkt niet, zij doet niet gewichtig.*

Zware tijden, want de mensen zullen *meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God.*

Er staat hier niet dat zij geen liefde voor God hebben maar dat zij meer liefde voor zingenot hebben dan voor God.

En gelijk daar achter staat in vers 5: *Zij hebben een schijn*

van godsvrucht. Maar hebben de kracht daarvan verloochend.

Wat is dan de kracht van de godsvrucht. Dat is dat men wijkt van het kwade, zoals in Spreuken 3:7 staat: *Vrees de Heere en keer je af van het kwade.*

Met andere woorden: een waar christen onderzoekt niet de brede weg.

Paulus vermaant Timotheüs om dit soort christenen op een afstand te houden. *Keer u ook van hen af.* Dus niet al te close met zulke mensen om gaan.

Maar wij mogen veranderen naar het beeld van Jezus (2 Cor. 3:17/18) en zullen – als wij Hem liefhebben en Zijn geboden bewaren - van Hem de krans der rechtvaardigheid ontvangen zoals Paulus schrijft in 2 Tim. 4:8

Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige Rechter, mij op die dag geven zal.

En niet alleen mij, maar ook allen die Zijn verschijning hebben liefgehad.

Wat een heerlijke toekomst, als wij de Heere liefhebben met heel ons hart.