

### **Zijn goedheid, verdraagzaamheid en geduld**

Onze goede hemelse Vader is rijk aan goedheid, verdraagzaamheid en geduld. Dat lezen we in Romeinen 2:4 waar staat:

*Of veracht gij de rijkdom van zijn goedertierenheid, verdraagzaamheid en lankmoedigheid, en beseft gij niet, dat de goedertierenheid Gods u tot boetvaardigheid leidt?*

Hier worden dus drie eigenschappen van de goddelijke natuur genoemd, van de natuur van onze hemelse Vader. Hij is rijk aan: (1) goedheid, (2) verdraagzaamheid en (3) geduld. Immers, lankmoedigheid is ongeveer hetzelfde als geduld.

Als iemand tien miljoen euro op de bank heeft staan, dan kan men zeggen, dat hij rijk is. Maar daar neemt hij niets van mee de eeuwigheid in.

Er staat ergens in de Schrift, (in 1 Tim. 6:7) dat wij niets op de wereld meegebracht hebben, en dat wij er ook niets uit kunnen meenemen.

Men komt dus met geen enkele euro op zak de hemel binnen. Aardse rijkdom betekent niets in de eeuwigheid. Dus gaat het er om dat wij schatten in de hemel verzamelen, zoals Jezus heeft gezegd.

Jezus heeft een gelijkenis verteld over de rijke dwaas. Dat staat in Lucas 12:16/21:

*En Hij sprak tot hen een gelijkenis en zeide: Het land van een rijk man had veel opgebracht. En hij overlegde bij zichzelf en zeide: Wat moet ik doen, want ik heb geen ruimte om mijn vruchten te bergen.*

*En hij zeide: Dit zal ik doen: ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen en ik zal daarin al het koren en al mijn goederen bergen.*

*En ik zal tot mijn ziel zeggen: Ziel, gij hebt vele goederen liggen, opgetast voor vele jaren, houd rust, eet, drink en wees vrolijk.*

*Maar God zeide tot hem: Gij dwaas, in deze eigen nacht wordt uw ziel van u afgeest en wat gij gereedgemaakt hebt, voor wie zal het zijn?*

*Zo vergaat het hem, die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God.*

Waarom was deze man een dwaas? God zei immers tegen hem: *Gij dwaas.* Jezus geeft duidelijk het antwoord: *Zo vergaat het hem, die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God.*

Bij deze man draaide het helemaal om zichzelf. *Ziel, houdt rust, eet en drink, en wees vrolijk.*

Hij sprak tot zichzelf en je leest niets over het leven voor anderen. Maar je inzetten voor de ander en rijk worden in God, dat is ware rijkdom.

Hier - in Romeinen 2:4 - wordt gesproken over de ware rijkdom. God is rijk aan goedheid, verdraagzaamheid en geduld en wij worden rijk in ons binnenste, als wij gaandeweg, door de jaren heen, meer en meer deel krijgen aan die vruchten van de Geest. Laten we beginnen met goedheid.

Van Barnabas staat geschreven, dat hij een goed man was, vol van geloof en de heilige Geest (Hand. 11:24). Deze inhoud maakte

hem tot een goed man. Hij was namelijk vol van geloof en de heilige Geest en hij leefde voor de ander.

Toen Paulus tot bekering gekomen was, nadat hij de christenen had vervolgd, werd hij door allen geschuwd en de christenen ontweken hem.

Maar dan staat er in de bijbel dat Barnabas zich het lot van Paulus aan trok en hem liet kennis maken met de apostelen, en dat hij aan de apostelen zijn bekeringsverhaal kon vertellen.

En later lezen we dat Barnabas zich inzette voor de christenen in Antiochie.

God is rijk aan goedheid. Alleen al in Psalm 136 staat 26x dat Gods goedertierenheid tot in eeuwigheid is. Hij is goed voor anderen en Hij blijft in alle eeuwigheden een goede God.

En in Psalm 103 staat, dat zo hoog de hemel boven de aarde is, zo machtig zijn goedheid is over wie Hem vrezen. God is rijk aan goedheid. Dat is ware rijkdom.

Zijn goedertierenheid duurt de ganse dag, staat in Psalm 52:3.

-----

We lezen in Romeinen 2:4 dat God ook rijk is aan lankmoedigheid en dat betekent, dat Hij rijk is aan geduld.

God geeft kracht, ja, zelfs alle kracht tot alle volharding en geduld met blijdschap. Dat staat in Col. 1:10/11

*Om de Heer waardig te wandelen, Hem in alles te behagen, in alle goed werk vrucht*

*te dragen en op te wassen in de rechte kennis van God.*

*Zó wordt gij met alle kracht bekrachtigd naar de macht zijner heerlijkheid tot alle volharding en geduld met blijdschap (zo staat er in de staten vertaling).*

Als we verlangen om de Heere in alles te behagen, dan ontvangen we ook alle kracht tot alle volharding en alle geduld. Dat is toch wel iets heel bijzonders: Alle kracht tot alle volharding en geduld.

Over volharding en geduld gesproken: u kent mogelijk het verhaal van die drie kikkers die in een emmer met boerenmelk waren gevallen.

De wand van de emmer was steil en ze konden er niet uit klimmen. Ze zwommen en zwommen rondjes achter elkaar in de melk en op laatst zei de eerste kikker: *ik geef het op ...* en hij zonk naar beneden en verdronk.

Twee kikkers bleven doorzwemmen maar toen zei ook de 2<sup>e</sup> kikker: *ik geef het op ...* en ook hij zonk naar beneden en verdronk.

Maar de 3<sup>e</sup> kikker gaf niet op maar volhardde en zwom maar door en toen begon hij te merken dat de melk stijf en dik werd. Hij maakte de bovenste laag tot slagroom en toen klom hij uit de emmer.

Geef niet op; immers, God geeft het ook niet op met ons.

Hij is rijk aan geduld en Paulus heeft het zo in zijn leven ervaren, dat God in de eerste plaats in hem zijn ganse lankmoedigheid bewezen heeft tot een voorbeeld voor hen, die later op Hem zouden vertrouwen ten eeuwig leven. (1 Tim. 1:16)

Hij ervaarde het zo, dat God zijn hele geduld nodig had met hem om hem te vormen naar het beeld van zijn Zoon. En zo ervaren het velen en zo zult u het waarschijnlijk ook ervaren.

God is rijk aan goedheid, verdraagzaamheid en geduld. Dat is ware rijkdom. Laten wij ook jagen naar deze kostbare vruchten van de Geest.

Dan lezen we nog in Math. 18:23 over het geduld hebben met anderen:

*23 Daarom is het Koninkrijk der hemelen te vergelijken met een koning, die afrekening wilde houden met zijn slaven.*

*24 Toen hij begon te rekenen, werd een voor hem geleid, die tienduizend talenten schuldig was.*

*25 Omdat hij niet bij machte was te betalen, beval zijn heer hem te verkopen, met zijn vrouw en kinderen en al wat hij bezat, opdat er betaald kon worden.*

*26 De slaaf wierp zich neder als smekeling en zijde: Heb geduld met mij en ik zal u alles betalen.*

*27 De heer van die slaaf kreeg medelijden met hem en hij liet hem vrij en schold hem de schuld kwijt.*

*28 Toen die slaaf wegging, trof hij een zijner medeslaven aan, die hem honderd schellingen schuldig was, en hij greep hem bij de keel en zijde: Betaal wat gij schuldig zijt.*

*29 De medeslaaf nu wierp zich voor hem neder en bad hem dringend, zeggende: Heb geduld met mij en ik zal u betalen.*

*30 Doch hij wilde niet, maar ging heen en zette hem gevangen, totdat hij het verschuldigde zou betaald hebben.*

*31 Toen nu zijn medeslaven zagen, wat er gebeurd was, werden zij zeer verdrietig en gingen hun heer al wat er gebeurd was, mededelen.*

*32 Toen ontbood zijn heer hem en zijde tot hem: Slechte slaaf, al die schuld heb ik u kwijtscholden, daar gij het mij dringend had gevraagd.*

*33 Had ook gij geen medelijden moeten hebben met uw medeslaaf, zoals ook ik medelijden had met u?*

*34 En zijn meester werd toornig en gaf hem in handen van de folteraars, totdat hij hem al het verschuldigde zou betaald hebben.*

*35 Alzo zal ook mijn hemelse Vader u doen, indien gij niet, een ieder zijn broeder, van harte vergeeft.*

God is ook rijk aan verdraagzaamheid, zo lezen we in Romeinen 2:4

Als twee mensen elkaar verdragen, dan kunnen zij goed met elkaar opschieten. Verdragen ze elkaar niet, dan kunnen zij niet goed met elkaar opschieten.

In Efese 4:1/2 lezen we

*Als gevangene in de Here, vermaan ik u dan te wandelen, waardig der roeping, waarmede gij geroepen zijt, met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met lanekmoedigheid en elkander in liefde te verdragen.*

Men kan elkaar verdragen maar het optimale is, om elkaar in liefde te verdragen.

Hoeveel verdraagt de liefde volgens 1 Corinthe 13? De liefde verdraagt alles.

In een huwelijk zijn man en vrouw vaak heel verschillende persoonlijkheden. En kunnen zij elkaar in liefde verdragen, dan is zo'n huwelijks verhouding goed.

Wandel waardig de roeping waarmee gij geroepen zijt ... en daar hoort bij: *elkander in liefde te verdragen.*

Er staat dat de liefde tal van zonden bedekt. Dus de liefde legt niet op alle slakjes zout.

Laten we elkaar in de liefde verdragen en rijk worden in verdraagzaamheid. Want God is daar ook rijk aan. We lezen nog een keer onze kerntekst in Romeinen 2:4

*Of veracht gij de rijkdom van zijn goedertierenheid, verdraagzaamheid en lankmoedigheid, en beseft gij niet, dat de goedertierenheid Gods u tot boetvaardigheid leidt?*

Het is zijn goedheid, die de mensen tot boetvaardigheid leidt. Laten we het op dezelfde manier doen. De ander zegenen met goedheid, verdraagzaamheid en geduld. En dat werkt iets goeds uit bij de ander.