

Woorden bij ziekenzalving

We kunnen altijd in de rust zijn, wat ons ook overkomt in het leven, omdat wij weten dat God voor ons zorgt.

Altijd in de rust, dat is goed voor het hart en voor wat voor ziekte dan ook.

Daarom lezen we eerst uit 1 Petrus 5:7 waar staat: *Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.*

Geen mus valt ter aarde zonder de vader
En ook de haren van ons hoofd zijn alle geteld.

Zeer krachtige en positieve woorden: *Hij zorgt voor u* en daarom kunnen wij altijd in de rust zijn.

Jezus was ook altijd in de rust. Denk aan de storm op het meer. Het begon hoe langer hoe harder te waaien en Jezus lag te slapen.

Er sloeg water in de boot en het leek er op dat ze met man en muis zouden vergaan en ze maakten Jezus wakker en zeiden tot Hem: Here, bekommert U zich er niet om dat wij vergaan!

Maar Jezus sprak toen: Waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen geloof.

En Mattheus voegt er in zijn evangelie aan toe dat Jezus zei: "Waarom bent u angstig, kleingelovigen".

Jezus was in de rust; Hij wist wij komen veilig aan de overkant. En Hij verwachtte dat ook zijn discipelen in de rust zouden zijn en hij noemt hun angst en geschreeuw: kleingeloof.

Dus de woorden uit Petrus: "Hij zorgt voor u" is een reden om altijd in de rust te zijn, hoe het ook stormt.

Er zijn verschillende gradaties in het geloof. Ongeloof is geen gradatie want ongelooft is geen geloof.

Kleingeloof is de eerste gradatie.

De volgende gradatie is een groot geloof. We lezen hierover in Math. 8:5/10 waar staat:

5 Toen Hij nu Kafarnaum binnenging, kwam een hoofdman tot Hem met een bede,

6 En zeide: Here, mijn knecht ligt thuis, verlamd, met hevige pijn.

7 Hij zeide tot hem: Zal Ik komen en hem genezen?

8 Doch de hoofdman antwoordde en zeide: Here, ik ben niet waard, dat Gij onder mijn dak komt, maar spreek slechts een woord en mijn knecht zal herstellen.

9 Want ik ben zelf een ondergeschikte met soldaten onder mij, en ik zeg tot de een: Ga heen, en hij gaat heen, en tot een ander: Kom, en hij komt, en tot mijn slaaf: Doe dit, en hij doet het.

10 Toen Jezus dit hoorde, verwonderde Hij Zich en zeide tot hen, die Hem volgden: Voorwaar, zeg Ik u, bij niemand in Israël heb Ik een zo groot geloof gevonden!

Deze hoofdman had dus een groot geloof. Eén woord van Jezus was genoeg voor hem. En zijn knecht werd genezen.

Wanneer één van de oudsten het geloof in zijn hart krijgt van de Heere, dat de zieke volledig zal herstellen, dan spreekt hij dat uit.

Die hoofdman had dus geloof is Jezus' woord. En dat is wat wij ook kunnen hebben.

In 2 Cor. 1:20 staat:

Want hoevele beloften Gods er ook zijn, in Hem is het: Ja; daarom is ook door Hem het: Amen, tot eer van God door ons.

Dus God staat achter elke belofte in zijn woord. Laten we dus het woord lezen en op ons in laten werken, zodat ons geloof wordt opgebouwd:

De derde gradatie in het geloof is het zgn. Gods geloof. Jezus had tegen een vijgeboom gesproken en wat er gebeurd was, lezen we in Marcus 11:20 en verder.

Er staat letterlijk in de grondtekst in vers 22: "Heb het geloof van God". En wat is het geloof van God? Als Hij spreekt, dan gebeurt het.

En dan zegt Jezus in vers 23 en 24:

Voorwaar, Ik zeg u, wie tot deze berg zou zeggen, hef u op en werp u in de zee, en in zijn hart niet zou twijfelen, maar geloven, dat hetgeen hij zegt geschiedt, het zal hem geschieden.

24 Daarom zeg Ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal geschieden.

En nu gaan we naar Jacobus 5:14/15

Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen,

opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren.

15 En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken, en de Here zal hem oprichten.

Wanneer één van de oudsten het geloof in zijn hart krijgt van de Heere, dat de zieke volledig zal herstellen, dan spreekt hij dat uit, en de zieke zal herstellen.

Mocht die volledige zekerheid niet bestaan, dan kan men toch door deze zalving met olie de zieke toevertrouwen aan de leiding en zorgzaamheid van de Heilige Geest. De ziekenzalving kan dus altijd, als de zieke daarom vraagt.

15b En als hij zonden heeft gedaan, zal hem vergiffenis geschonken worden.

16 Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.

Als het geloof tot volledig herstel niet aanwezig is, kan het geloof ook opgebouwd worden door uit te spreken, wat in Efeze 3:20a staat, dat God:

Bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen.

Dan kan zo'n krachtig woord over de zieke uitgesproken worden, waardoor het geloof wordt opgebouwd en wordt de genezing aan God Zelf over gelaten.

Als herstel niet direct komt, moet de zieke niet afgaan op wat hij voelt, maar denken aan het gebed van Elia.

Hij bad om regen en de verhoring kwam niet direct. Nee, hij pleitte op Gods belofte dat Hij regen zou geven en Elia bleef verwachtingsvol, ook nadat er niets gebeurde nadat hij de eerste keer gebeden had.

Hij bleef uitzien naar de vervulling van Gods belofte en bad tot zeven keer toe en hij ontving verhoring van zijn gebed.

Laten we dus vertrouwen op God en op zijn beloften en altijd in de rust zijn want we lezen:

Werp al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.

Hierna volgen een aantal passages uit de Bijbel met betrekking tot genezing:

Want hoeveel beloften Gods er ook zijn, in Hem is het: Ja daarom is ook door Hem het amen, tot eer van God door ons.
2 Cor. 1:20

Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen en onze ziekten heeft Hij gedragen. Math. 8:14/17

Looft de Here, mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden: die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw krankheden geneest. Psalm 103:3

En ook de menigte uit de steden rondom Jeruzalem stroomde toe en brachten zieken en door onreine geesten gekwelden mede. En zij werden allen genezen. Hand. 5:16

Zijn woorden zijn leven voor wie ze vinden en genezing voor het ganse lichaam.
Spreuken 4:22

Jezus van Nazareth, hoe God Hem met de heilige Geest en met kracht heeft gezalfd, en Hij ging rond, weldoende en genezende allen die door de duivel overweldigd waen; want God was met Hem. Hand. 10:38

En Jezus ging alle steden en dorpen langs en leerde in hun synagogen en verkondigde het evangelie van het Koninkrijk en genas alle ziekte en alle kwaal. Math. 8:5-13

Nu geschiedde het, dat de vader van Publius met ingewandskoorts te bed lag.

En Paulus ging tot hem en deed een gebed, en hij legde hem de handen op en genas hem. En toen dit geschied was, kwamen ook de anderen op het eiland die ziekten hadden, en werden genezen.
Hand. 28:8/9

Jezus zei: al wat gij bidt en begeert, gelooft dat gij het hebt ontvangen en het zal geschieden. Marcus 11:24

Mannen van Israël, wat verwondert gij u hierover, of wat staart gij ons aan, alsof wij door eigen kracht of godsvrucht deze hadden doen lopen. De God van Abraham en Isaak en Jakob, de God onzer vaders, heeft zijn knecht Jezus verheerlijkt.

En op het geloof in zijn naam, heeft zijn naam deze, die gij ziet en kent, sterk gemaakt; en het geloof door Hem heeft hem dit volkomen herstel gegeven in u aller tegenwoordigheid. Hand 3:12/16

Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: ... op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. Marcus 16:18

Indien gij aandachtig luistert naar de stem van de Here, uw God, en doet wat recht is in zijn ogen, en uw oor neigt tot zijn geboden en al zijn inzettingen, zal Ik u geen enkele van de kwalen opleggen, die Ik de Egyptenaren opgelegd heb, want Ik, de Heere, ben uw heemeester. Ex. 15:26

Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde, en tot in eeuwigheid. Hebr. 13:8