

Zichzelf verloochenen

Jezus sprak de volgende woorden tot zijn discipelen en die gelden ook voor ons:

Mt. 16:24

Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij.

Het lijkt wel of Jezus er van uit gaat dat niet allen dit willen. Hij zegt: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf.

Dat deed Jezus namelijk altijd. Hij verloochende Zichzelf altijd. Willen wij Hem navolgen, dan geldt dit ook voor ons.

In Lucas 9:27 staan deze zelfde woorden vermeld maar is het woordje "dagelijks" er aan toe gevoegd.

In Mt. 10:38 zegt Jezus: En wie zijn kruis niet opneemt en achter Mij gaat, is Mij niet waardig.

Dit lijkt misschien zwaar maar het is ronduit heerlijk.

Wie dit doet, vindt het ware leven zoals Jezus in de volgende woorden van Mt. 16:25 zegt:

25 Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het vinden.

Aan het einde van dit vers staat zo duidelijk: Die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het vinden.

In Joh. 12:24 staat:

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf, maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voor.

Het is óf óf. Indien, indien; het één of het ander.

Jezus begint met te zeggen: Voorwaar, voorwaar, zo iets van: Wat Ik nu ga zeggen is door en door waar.

Wat is dan door en door waar?
Jezelf verloochenen, sterven in de aarde, zonder klagen of zelf medelijden. Rustig in de aarde sterven. Met als resultaat: Veel vrucht!

Op je strepen staan; niet willen buigen; niet de minste willen zijn; niet willen dienen; op jezelf blijven: Dat is verlies en geen winst.

Wij zullen uiteindelijk wegdragen wat wij in ons lichaam verricht hebben, hetzij goed, hetzij kwaad.

Laten wij daarom van harte, elke dag, onszelf verloochenen en Jezus volgen op deze zinvolle, gelukbrengende wijze.