

## Zacharia

We gaan naar Zacharia 1:1 waar staat:

*In de achtste maand, in het tweede jaar van Darius, kwam het woord van de Heere tot Zacharia, de zoon van Berechja, de zoon van Iddo, de profeet.*

Zacharia: zijn naam betekent: De Heere houdt het in gedachtenis.

Hij houdt onze zonden niet meer in gedachtenis, wanneer wij die oprecht beleden hebben.

Wel houdt Hij in gedachtenis al wat wij gedaan hebben uit liefde tot Jezus.

Een lied zegt: "Al wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waard' en zal blijven bestaan".

Zacharia leefde ongeveer 520 jaar voor Christus dus zijn geschrift is ongeveer 2500 jaar oud en nog zeer actueel. Daarom weten we ook dat dit het geïnspireerde woord van God is.

Zacharia was de zoon van Berechja en die naam betekent: "De Heere zegent" en zijn Opa heette Iddo en die was priester.

Dus Zacharia kwam uit een godvrezend priesterlijk geslacht.

Het boek Zacharia bestaat uit twee delen. Het eerste deel – de hoofdstukken 1 t/m 8 – bestaat o.a. uit een beschrijving van 8 visioenen, die hij te zien kreeg op jonge leeftijd.

En de hoofdstukken 9 t/m 14 bevatten het tweede hoofddeel dat hij schreef toen hij ouder was geworden, ongeveer 40 jaar later.

Zacharia was een echte profeet, ook voor deze tijd. We gaan even naar Zacharia 12:3

*Op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die hem optillen, zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen.*

*En al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen.*

En ook Zach. 12:10

*Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik de Geest van de genade en van de gebeden uitstorten.*

*Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben.*

*Zij zullen over Hem rouw bedrijven, als met de rouwklacht over een enig kind, en zij zullen over Hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene.*

Die tijd zal dus nog komen, dat het naar zijn land teruggekeerde volk Israël Hem zullen zien die zij doorstoken hebben en daarover verdriet zullen hebben.

Zacharias profeteerde ook over het verraad van Judas in 11:12/13

*Maar de Heere zei tegen Mij: Werp dat de pottenbakker toe;*

*een mooie prijs waarop Ik door hen geschat ben!*

*Daarop nam Ik de dertig zilverstukken en wierp ze in het huis van de Heere de pottenbakker toe.*

En Hij profeteerde ook, dat Jezus op een jong van een ezelin Jeruzalem binnen zou rijden in 9:9

*Verheug u zeer, dochter van Sion! Juich, dochter van Jeruzalem! Zie, uw Koning zal tot u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland, arm, en rijdend op een ezel, op een ezelsveulen, het jong van een ezelin.*

Zacharia was nog een jonge man toen hij in totaal acht visioenen kreeg. Dat hij jong was blijkt uit de beschrijving van het 2<sup>e</sup> visioen en wel in Zach. 2:4 en 5

*4 En Hij zei tegen hem: Loop snel, spreek tot de jongeman en zeg:*

*Jeruzalem zal niet ommuurd blijven, vanwege de veelheid*

*aan mensen, en dieren in haar midden.*

*En ik zal voor haar zijn, spreekt de Heere, een muur van vuur rondom, en Ik zal in haar midden tot heerlijkheid zijn.*

Jeruzalem is een beeld hoe Gods Gemeente behoort te zijn: Heerlijkheid in haar midden en een muur van vuur rondom.

Zacharia kreeg wonderlijke visioenen op zijn jonge leeftijd. We gaan even naar hoofdstuk 5:1/3

*Opnieuw sloeg ik mijn ogen op en zag, en zie, een vliegende boekrol.*

*Hij zei tegen mij: Wat ziet u? En ik zei: Ik zie een vliegende boekrol. Zijn lengte is twintig el en zijn breedte tien el.*

Als je met je kinderen naar de Efteling gaat, zie je een afbeelding van een vliegend tapijt.

Maar Zacharia ziet een afbeelding van een enorme

vliegende boekrol van omgerekend 10 meter lang en 5 meter breed.

Dat visioen van die enorme vliegende boekrol was een beeld van een vloek die over het land kwam.

In dit geval: Een ieder die steelt en een ieder die liegt (vals zweert) zou weggevaagd worden uit het land. Die mensen zouden sterven.

De Heere startte een nieuw begin met zijn volk dat 70 jaar in ballingschap was geweest en nu weer terug was in eigen land.

En dan spreekt de Heere door Zacharias: Weg met die grove zonden: stelen en liegen; een vloek over een ieder die dat doet.

*3 Toen zei Hij tegen mij: Dit is de vloek die zal uitgaan over heel het land: Volgens deze vloek zal namelijk ieder die steelt, vanhier weggevaagd worden, en volgens deze vloek zal ieder die een valse eed*

*aflegt, vanhier weggevaagd worden.*

Wie steelt ging er aan en wie liegt ging er aan. Dat was een vloek voor die tijd.

Nog een merkwaardig visioen, die de jonge Zacharia kreeg. Hij zag een grote bak, die men in Israël gebruikte om graan in te wegen.

Die maatbak noemde met een efa maar het merkwaardige was, dat in die bak een vrouw zat.

Je zou kunnen zeggen een eva met een "v".

Dus in de efa zat een eva. Op die bak zat een loden deksel en die deksel kwam naar boven, alsof die vrouw er uit wilde.

In dat visioen zag Zacharia dat een engel die deksel naar beneden duwde en het deksel er weer goed op deed.

We lezen dat in hoofdstuk 5:5/8.

Uit vers 8 blijkt dat die vrouw het beeld was van

goddeloosheid die niet thuis hoorde in Israël maar waar de Israëlieten waarschijnlijk mee besmet waren toen ze in het land Sinear woonden en dat is Babel.

Ze hebben daar 70 jaar gewoond en kwamen weer terug in het land Israël.

Maar de Heere wilde die goddeloosheid niet en dat wordt vervolgens als volgt uitgebeeld in vers 9.

Zacharia zag twee vrouwen met vleugels als een ooievaar, een soort vliegend transport duo, die de bak tussen zich in droegen met die goddeloze vrouw er in:

5:9

*Ik sloeg mijn ogen op en zag, en zie, twee vrouwen kwamen tevoorschijn met de wind onder hun vleugels. Zij hadden vleugels als de vleugels van een ooievaar en zij tilden de efa op tussen de aarde en de hemel*

*10 Toen zei ik tegen de Engel Die met mij sprak: Waar brengen zij deze efa heen?*

*Hij zei tegen mij: Naar het land Sinear.*

De bak met die vrouw er in werd al vliegend terug gebracht naar het land Sinear. Dáár hoorde het thuis en niet in Israël.

Voor ons een beeld dat goddeloosheid niet in ons leven thuis hoort – niet in onze harten en huizen

Het boek Zacharia staat vol met goede en troostrijke woorden en we gaan daarom naar hoofdstuk 3:1

*1 Daarna liet Hij mij de hogepriester Jozua zien, die voor het aangezicht van de Engel van de Heere stond, terwijl de satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen.*

Hier zien wij een visioen van wat er in de hemel gebeurde.

*2 De Heere zei echter tegen de satan: De Heere zal u bestraffen, satan! De Heere,*

*Die Jeruzalem verkiest, zal u bestraffen.*

De engel des Heren neemt het op voor Jozua maar bestraft de satan niet zelf maar laat dit aan de Heere over.

*Is deze Jozua niet een stuk brandhout dat aan het vuur ontruikt is?*

De Engel van de Heere is een beeld van Jezus. Van Hem staat in Hebr. 7:25

Daarom kan Hij ook volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.

*3 Nu was Jozua in vuile kleren gekleed, terwijl hij voor het aangezicht van de Engel stond.*

Vuile kleren is een beeld van de zonde. Er was dus wel iets aan de hand met Jozua.

*3:4 Toen nam deze het woord en zei tegen hen die voor Zijn aangezicht stonden: Trek hem de vuile kleren uit.*

*Daarop zei Hij tegen hem: Zie, Ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en zal u feestkieren aantrekken.*

Er gebeurden 2 dingen: Trek hem de vuile kieren uit (beeld van vergeving van zonden) en trek hem feestkieren aan (en dat is wel heel bijzonder).

We gaan even naar 1 Cor. 5:7/8 waar staat:

Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons Paaslam is voor ons geslacht: Christus.

Laten wij dus feest vieren, niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid, maar met het ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid.

Jozua zijn ongerechtigheden werden vergeven, en ook de onze want ons Paaslam is geslacht: Christus.

Maar we kunnen pas echt feestvieren als we het oude zuurdeeg weg hebben gedaan: alles waarvan we weten dat het zonde is in ons leven.

*5 Vervolgens zei Ik: Laat hen een reine tulband op zijn hoofd zetten.*

*Daarop zetten zij de reine tulband op zijn hoofd en trokken hem feestkieren aan, terwijl de Engel van de Heere erbij stond.*

Behalve dat feestkleed – het staatsie gewaad van de hogepriester – kreeg Jozua weer een reine tulband op zijn hoofd.

De hogepriester droeg namelijk de in goud gegraveerde letters op zijn voorhoofd waarop staat: *De Heere heilig.*

*6 Toen verzekerde de Engel van Heere Jozua:*

En als daar weer een vernieuwde Jozua staat met feestkieren aan en een reine tulband op zijn hoofd, krijgt hij nog een vermaning mee.

Dat staat in Zach. 3:7

*7 Zo zegt de Heere van de legermachten: Als u in Mijn wegen gaat en als u uw taak ten behoeve van Mij vervult, dan zult u ook Mijn huis besturen, en ook Mijn voorhoven bewaken.*

*En Ik zal u omgang geven met hen die hier staan.*

Zacharia krijgt vermaningen en die gelden ook voor ons: wandel in Gods wegen en zorg dat je de taken, die de Heere je opdraagt, goed vervult.

En ook de belofte aan het einde:  
*En Ik zal u omgang geven met hen die hier staan.*

Met andere woorden: je zult in Gods tegenwoordigheid, dicht bij de Heere en Zijn engelen vertoeven.

En dan volgt nog een profetie over de komst van Jezus:

*8b Want zie, Ik ga Mijn Knecht, de Spruit doen komen.*

En dan aan het einde van vers 9:  
*Ik zal de ongerechtigheid van dit land op één dag wegnemen.*

Daar op de heuvel Golgotha is op één dag de ongerechtigheid verzoend.

Nogmaals:  
*Op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die hem optillen, zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen.*  
(Zach. 12:3)

Het boek Zacharia is ook in deze eindtijd voor ons een actueel boek.