

## Werp al uw zorgen op Hem

Er staat in 1 Petrus 5:7

*Werp al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u..*

Er staat niet: leg al uw bekommernis op Hem ... of: geef al uw bekommernis aan Hem .. maar: werp ... en dat betekent, dat je het met enige kracht van je af moet werpen.

Een evangelist leidde eens een dienst aan boord van een groot schip dat naar Honolulu voer.

Hij stelde aan het eind van de dienst voor, dat alle mensen die zorgen in hun hoofd hadden, met hem mee konden lopen naar het achtersteven van het schip, om daar hun zorgen overboord te werpen.

Het voorstel kwam wat kinderlijk over maar later op de dag kwam een man naar hem toe die tegen hem zei: "Ik heb uw raad opgevolgd en mij verbaasd over de opluchting die ik ervoer."

"En" zo ging hij verder "zolang deze reis duurt werp ik iedere avond bij zonsondergang mijn zorgen overboord."

Hij wierp zijn zorgen in de oceaan als een gebaar om zijn zorgen op Hem te werpen.

Want op wie moeten wij dan onze bekommernis werpen, ja al onze bekommernis? Op Hem !! Die last hoeven we dus niet te dragen.

Wat is bekommernis? Daar zit het woord *kommer* in en dat is zorg met wat verdriet. Men heeft het wel eens over: *kommer en kwel*.

Bekommernis is iets, dat ons zodanig zou kunnen bezig houden, dat het ons zou kunnen kwellen.

Jezus heeft ons nadrukkelijk gezegd, dat wij ons niet bezorgd hoeven te maken.

In Math. 6:26 staat:

*Ziet naar de vogelen des hemels: zij zaaien niet en*

*maaien niet en brengen niet bijeen in schuren, en toch voedt uw hemelse Vader die; gaat gij ze niet verre te boven?*

Jezus zei dus: kijk naar de vogels. Hoeveel vogels zijn er wel niet op aarde. Vele miljarden. Zelfs de rijkste man op aarde en dat is waarschijnlijk Bill Gates, zou niet in staat zijn al deze vogels dagelijks te eten te geven.

Maar God doet dit elke dag en Jezus zei: uw hemelse Vader voedt ze en Hij zei ook, dat wij de vogels ver te boven gaan. Als God zorgt voor de vogels, zorgt Hij dus veel, veel meer voor ons.

Onze hemelse Vader kent onze behoeften zoals in vers 32 staat: *Want uw hemelse Vader weet, dat gij dit alles behoeft.*

En in vers 33: *Maar zoek eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.*

Toen de Israëlieten uit Egypte trokken, door de rode zee heen

gingen en ze Gods wonderen hadden gezien, gingen ze de woestijn in en ze vonden drie dagen lang geen water.

Toen kwam het er op aan, of ze nog dát geloof hadden, wat ze ook bij de rode zee hadden.

Toen zongen zij: *Zingt de Heere, want Hij is hoog verheven, het paard en zijn ruiters stortte Hij in de zee.* (Ex. 15:21)

Ze zongen het in reidans en ze waren blij. Mirjam had de tamboerijn in de hand en de vrouwen zongen in reidans mee. Dat klonk vrolijk en goed.

Maar daarna kwam de beproeving van hun geloof. God zou blijven zorgen maar wel op een manier zoals Hij dat uit dacht.

Tot slot nog een woord van Paulus genoemd in Filip. 4:6

*Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking*

*met dankzegging bekend worden  
bij God.*

Wat een rust straalt er uit dit  
woord!

Weest in geen ding, over geen  
enkele zaak, bezorgd.

En dan volgt nog de prachtige  
belofte, als wij onze zorgen op  
deze wijze bij God hebben  
gebracht:

*7 En de vrede Gods,  
die alle verstand te boven gaat,  
zal uw harten en uw gedachten  
behoeden in Christus Jezus.*

We ervaren dan een vrede,  
niet minder dan de vrede Gods,  
die alle verstand te boven gaat.