

## Weet gij niet ... ?

De woorden: *Weet gij niet ...* komen 23x in de bijbel voor. In de vragende vorm dus.

Bijna de helft van deze 23 keer komt voor rekening van Paulus. Ongeveer 11 keer zegt hij in zijn brieven: *Weet gij niet ...?*

Er was ook een stadhouder, die de moed had om tegen Jezus deze woorden te zeggen: *Weet gij niet ?*

We gaan dit als eerste opzoeken in Johannes 19:10

*Pilatus dan zei tot Hem: Spreekt Gij niet tot mij? Weet Gij niet, dat ik macht heb U los te laten, maar ook macht om U te kruisigen?*

Jezus had op een paar vragen van Pilatus geen antwoord gegeven en Pilatus werd toen wat verontwaardigd dat Jezus niet tegen hem sprak.

Toen antwoordde Jezus en zei tegen Pilatus: *Gij zoudt geen*

*macht tegen Mij hebben, indien het u niet van boven gegeven ware.*

En zo is het wat Jezus betreft en ook zijn ware volgelingen. Niemand heeft macht tegen ons, tenzij het hem van boven gegeven is.

Zoals de satan ook geen macht tegen Job had, alleen nadat hij permissie van God had gekregen.

En nu gaan we luisteren naar Paulus als hij telkens weer vraagt: *Weet gij niet ... ?*

*1 Cor. 6:2 Of weet gij niet, dat de heiligen de wereld zullen oordelen?*

*1 Cor. 6:3 Weet gij niet, dat wij over engelen oordelen zullen?*

Jezus zei tegen zijn discipelen tijdens het laatste avondmaal, dat zij in Zijn koninkrijk zouden zitten op tronen, om de twaalf stammen van Israël te richten (Luc. 22:30).

Maar niet alleen de apostelen maar ook de Corinthiërs en ook wij, zullen betrokken worden bij zowel het oordeel over de wereld alsook over het oordeel over engelen.

En dan opnieuw een "weet gij niet" van Paulus in 1 Cor. 5:6 waar staat:

*Uw roem deugt niet. Weet gij niet, dat een weinig zuurdeeg het gehele deeg zuur maakt? Doet het oude zuurdeeg weg, opdat gij een vers deeg moogt zijn; gij zijt immers ongezuurd.*

Hier gaat het over het zuurdeeg van de zonde. Zuurdeeg van slechtheid en boosheid zoals Paulus het noemt in vers 8.

Het uitgangspunt van Paulus is, dat wij ongezuurd zijn. U bent uit God geboren, u bent gaaf!

Vanuit dit gegeven mogen wij leven. En we doen het oude zuurdeeg weg! Dus geen slechtheid en geen boosheid. Dat past niet bij ons; wij zijn ongezuurd!

Nogmaals een "weet gij niet" van Paulus in:

1 Cor. 6:15a *Weet gij niet, dat uw lichamen leden van Christus zijn?*

Dat is iets, om goed op je in te laten werken. Wij zijn leden van Christus; wij vertegenwoordigen Christus op aarde.

We wisten dit wel, maar het is goed, om deze woorden op je in te laten werken.

En weer opnieuw een "weet gij niet" van Paulus in 1 Cor. 6:19/20

*Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God met uw lichaam.*

De Corinthiërs moesten er door Paulus aan herinnerd worden, dat hun lichaam een tempel van de Geest is. Deze heilige Geest hadden ze van God ontvangen.

En dan zegt hij: ... *en dat gij niet van uzelf zijt*. Wij zijn dus niet van onszelf; we zijn zögezegd geen baas over ons eigen lichaam als wij met de Geest vervulde christenen zijn.

*Gij zijt gekocht en betaald*, zegt Paulus. We zijn gekocht met Zijn bloed; de prijs is betaald.

We zijn niet van onszelf maar we zijn Jezus' eigendom. Hoe heerlijk!

En dan de slotvermaning van dit vers: *Verheerlijkt dan God met uw lichaam*.

En nu gaan we naar Romeinen 6:3/4 waar het "weet gij niet" genoemd wordt met betrekking tot onze doop.

*Weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn?*

*Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen.*

Hier staat eigenlijk: weet gij niet, dat gij gestorven zijt, want toen Christus stierf, werden wij met Hem begraven.

Dit heilsfeit is iets geweldigs, als we het goed verstaan. Gods werk in Christus is een geweldig werk.

Niet alleen heeft Hij onze zonden verzoend, maar Hij heeft ook onszelf meegenomen in de dood, onze oude mens, heel ons wezen als mens naar het vlees.

Hoewel we nog rond lopen in ons lichaam, is men als christen toch al gestorven. We kunnen zeggen: Christus' dood, Zijn dood, is onze dood.

Zolang iemand zelf nog leeft, kan hij zich er op toeleggen, om de zonde af te remmen of te onderdrukken. Maar hij of zij zal merken dat het niet lukt.

De echte en enige oplossing is, dat iemand sterft. Want wie gestorven is, leeft niet meer en is dan ook vrij van de zonde. En dat is nu juist, wat in Romeinen 6:7 staat:

*Want wie gestorven is, is rechte-  
mens vrij van de zonde.*

Wie gelooft in dit heerlijke  
heilsfeit, zal de kracht van dit  
heilsfeit ervaren, zoals Paulus  
schrijft in Galaten 2:20

*Met Christus ben ik gekruisigd,  
en toch leef ik, dat is, niet meer  
mijn ik, maar Christus leeft in  
mij.*

En tenslotte nog een troostrijk  
"weet gij het niet" genoemd in  
Jesaja 40:28/31

*28 Weet gij het niet, hebt gij het  
niet gehoord ...*

*29 Hij geeft de moede kracht en  
de machteloze vermeerdert Hij  
sterkte.*

*30 Jongelingen worden moede  
en mat, zelfs jonge mannen  
struikelen.*

*31 Maar wie de Heere verwach-  
ten, putten nieuwe kracht; zij  
varen op met vleugelen als  
arenden; zij lopen, maar worden  
niet moede; zij wandelen, maar  
worden niet mat.*