

Weest ook gij bereid

Onze kerntekst staat in Mt. 24:44 waar staat:

Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.

Toen Jezus op aarde was, noemde Hij Zichzelf graag "de zoon des mensen". Paulus noemt in 1 Tim. 2:5 "Want er is één God en één middelaar tussen God en mensen, de mens Jezus Christus."

En wat zegt Jezus hier in Mt. 24? Hij zegt dat Hij komt op een uur, dat wij het niet verwachten. En Hij geeft duidelijk in vier woorden aan, wat wij moeten zijn.

Die vier woorden zijn: Weest ook gij bereid. Die woorden geven te denken. En wat voor tijd zal het zijn, als Hij wederkomt. Ook daar geeft Jezus een duidelijk antwoord op.

In vers 37 staat:

Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.

Hoe was het in de dagen van Noach? Dat lezen we in Genesis 6:5 en verder.

5 Toen de Here zag, dat de boosheid des mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen tijde slechts boos was,

6 Berouwde het de Here, dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte Hem in zijn hart.

7 En de Here zeide: Ik zal de mensen, die Ik geschapen heb, van de aardbodem uitroeien, de mensen zowel als het vee en het kruipend gedierte en het gevogelte des hemels, want het berouwt Mij, dat Ik hen gemaakt heb.

8 Maar Noach vond genade in de ogen des Heren.

Vers 5 zegt dat al de overleggingen van het hart van de mensen te allen tijde slechts boos was. En dit smartte God in zijn hart. De mensen hadden hun weg verdorven.

Maar er was één man, waar God blij mee was. Een bekwaam theoloog (een professor en doctor in de godgeleerdheid) schreef, dat vers 8 uit de grondtekst als volgt vertaald zou moeten worden:

Maar er was één mens, Noach, aan wie Hij veel vreugde beleefde.

Eén mens, Noach! Aan wie God veel vreugde beleefde! Mocht het zo ook met ons zijn in deze verdorven tijd.

Er staat in vers 6 dat het God smartte in Zijn hart, dat Hij de mensen gemaakt had.

Dit is ongetwijfeld één van de droevigste verzen uit de Bijbel. Het laat ons zo duidelijk Gods gevoel zien. De mens had zich misgaan en God besloot het gehele menselijke ras te vernietigen.

Wat was er dan toch gebeurd, die zulke emoties bij God teweeg brachten? Daarvoor moeten wij naar Genesis 6:1/4 waar staat:

1 Toen de mensen zich op de aarde begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden,

2 Zagen de zonen Gods, dat de dochters der mensen schoon waren, en zij namen zich daaruit vrouwen, wie zij maar verkozen.

3 En de Here zeide: Mijn Geest zal niet altoos in de mens blijven, nu zij zich misgaan hebben; hij is vlees; zijn dagen zullen honderd twintig jaar zijn.

4 De reuzen (Nephilim) waren in die dagen op de aarde, en ook daarna, toen de zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen, en zij hun kinderen baarden; dit zijn de geweldigen uit de voortijd, mannen van naam.

Wie zijn die zonen Gods ?

Ook de gevallen engelen waren van oorsprong goede engelen die volmaakt schoon geschapen waren. Gemaakt, geschapen door God: zonen Gods.

Een aantal van deze gevallen engelen heeft zich misgaan. In de brieven van Petrus en Judas wordt daar ook over gesproken.

Het apocriefe boek Henoeh waar ook Petrus en Judas uit geciteerd hebben, maakt melding van zo'n 200 tot 300 gevallen engelen, die verliefd werden op vrouwen en zwanger maakten.

De kinderen, die daaruit geboren werden, waren afgrijselijke bastaards, iets tussen een mens en een engel in; wezens die niet in Gods ordening pasten.

Deze reuzen worden in de grondtekst de "Nephilim" genoemd. Het is een nieuw woord voor een nieuw soort schepselen

Opmerkelijk in dit verband is een tekst uit de brief van Judas hierover (vers 6) waar staat:

En dat Hij engelen, die aan hun oorsprong ontrouw werden en hun eigen woning verlieten, voor het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder donkerheid heeft bewaard gehouden.

Zoals Sodom en Gomorra en de steden in hun nabijheid, die op gelijke wijze als genen haar hoererij hebben botgevierd en ander vlees achternagelopen zijn, daar liggen als voorbeeld, onder een straf van ewig vuur.

Ook Petrus schrijft over deze gebeurtenis in 2 Petrus 2:4 het volgende:

Want indien God engelen, die gezondigd hadden, niet gespaard heeft, maar hen, door hen in de afgrond te werpen, aan krochten der duisternis heeft overgegeven.

Het Griekse woord voor afgrond is: Tartarus. In deze speciale plaats worden deze gevallen engelen bewaard gehouden.

In de grote verdrukking, na het blazen van de vijfde bazuin wordt deze put des afgronds Tartarus geopend (Openb. 9) en zullen de mensen – die het zegel van God niet op hun voorhoofden hebben - vijf maanden lang door deze satansengelen gepijnigd worden.

Vers 11 zegt nog: Zij hebben over zich als koning de engel des afgronds; zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon en in het Grieks heeft hij tot naam Apollyon.

Die naam Abaddon betekent: verderf en de naam Apollyon betekent: verderver.

Terug naar de tijd in Genesis 6.

Nadat dit gebeurd was, besloot God al wat leeft van de aardbodem uit te roeien.

Maar niet direkt !

God wilde niet onmiddellijk straffen; Hij had nog veel geduld en gaf de mensen nog de ene waarschuwing na de andere.

Hij riep Henoch om als profeet aan de mensen te gaan zeggen dat Gods oordeel zou komen en dat Hij af ging rekenen met alle goddeloosheid.

Wie was die Henoch? Daarover lezen we in Genesis 5:21/24 waar staat:

Toen Henoch 65 jaar geleefd had, verwekte hij Metuselach. En Henoch wandelde met God, nadat hij Metuselach verwekt had, 350 jaar.

Zo ware al de dagen van Henoch 365 jaar. En Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God had hem opgenomen.

Henoch wandelde met God! En hij was niet mee, want God had hem opgenomen. Een beeld van degenen, die in deze tijd wandelen met God en worden opgenomen bij Jezus' wederkomst.

In Judas vers 14 staat:

" Ook over hen heeft Henoch, de zevende van Adam af, geprofeteerd, zeggende: Zie, de Here is gekomen met zijn heilige tienduizenden, om over allen de vierschaar te Spannen.

En alle goddelozen te straffen voor al hun goddeloze werken, die zij goddeloos bedreven hebben, en voor al de harde taal, die de goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben. "

Toen Henoch 65 jaar oud was, kreeg hij een zoon en God zei hem, hoe hij de jongen moest noemen namelijk Metuselach.

En dat betekent: "Als hij sterft, gaat het gebeuren".

Wij weten dat God nog geduld met de wereld had, want Metuselach leefde langer dan ieder ander voor hem ooit gedaan had, namelijk 969 jaar.

Toen Metusalach stierf, begon het vreselijk hard te regenen. Maar eerst nog iets over Noach in Genesis 6:9

Dit is de geschiedenis van Noach. Noach was onder zijn tijdgenoten een rechtvaardig en onberispelijk man; Noach wandelde met God.

Van Noach worden hier in vers 9 drie dingen gezegd: Hij was rechtvaardig, hij was onberispelijk en hij wandelde met God.

Als wij – in het nieuwe verbond – ook zo mogen leven: rechtvaardig, onberispelijk en wandelend met God, dan zijn wij bereid als Jezus komt en zal die dag ons niet als een onaangename verrassing overvallen.

En dan lezen we verder in vers 10

10 En Noach verwekte drie zonen: Sem, Cham en Jafet.

11 De aarde nu was verdorven voor Gods aangezicht, en de aarde was vol geweldenaarij.

12 En God zag de aarde aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven.

Wat een verschrikkelijke tijd was dat. De aarde was vol geweldenarij én de aarde was verdorven.

Zo zal het ook zijn in de dagen voor de wederkomst van Jezus. Het geweld neemt toe; onschuldige mensen – buschauffeurs en ambulance personeel - worden soms om een kleinigheid afgebekt en geslagen.

Zelfmoordenaars slepen tientallen mensen de dood in en verminken tientallen anderen voor de rest van hun leven.

Ook is de aarde verdorven. De pornografie trekt als een vuile golf over de aarde. De satan wil maar al te graag ook Gods uitverkorenen verleiden en meesleuren.

Wij hebben een stevig contact met God nodig om deze tijd goed door te komen. We hebben het nodig om te wandelen met God zoals Noach.

We gaan terug naar Mt. 24 vanaf vers 37:

37 Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.

38 Want zoals zij in die dagen voor de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, en zij niets bemerkten.

Eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.

40 Dan zullen er twee in het veld zijn, één zal aangenomen worden en één achtergelaten worden;

41 Twee vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen, een zal aangenomen worden, en een achtergelaten worden.

42 Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt.

Kernteksten:

Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen. Mt. 24:44

Maar er was één mens, Noach, aan wie Hij veel vreugde beleefde. Gen. 6:8

42 Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt. Mt. 24:47