

Weest ook gij bereid

Onze kerntekst staat in Mt. 24:44 waar staat:

Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.

De Heere Jezus geeft duidelijk in vier woorden aan, wat wij moeten zijn.

Die vier woorden zijn: Weest ook gij bereid. Die woorden geven te denken. En wat voor tijd zal het zijn, als Hij wederkomt. Ook daar geeft Jezus een duidelijk antwoord op.

In vers 37 staat: *Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.*

Hoe was het in de dagen van Noach? We lezen daarover in Genesis 6:

11 De aarde nu was verdorven voor Gods aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij.

12 En God zag de aarde aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven.

Wat een verschrikkelijke tijd was dat. De aarde was vol geweldenarij én de aarde was verdorven.

Zo zal het ook zijn in de dagen voor de wederkomst van Jezus. Het geweld neemt toe; onschuldige mensen – buschauffeurs en ambulance personeel - worden soms om een kleinigheid afgebekt en geslagen.

Zelfmoordenaars slepen tientallen mensen de dood in en verminken tientallen anderen voor de rest van hun leven.

Ook is de aarde verdorven. De pornografie trekt als een vuile golf over de aarde. De satan wil maar al te graag ook Gods uitverkorenen verleiden en meesleuren.

Wij hebben een stevig contact met God nodig om deze tijd

goed door te komen. We hebben het nodig om te wandelen met God zoals Noach.

We sluiten af met Math. 24 vanaf vers 42:

42 Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt.

43 Maar weet dit: Als de heer des huizes geweten had, in welke nachtwaak de dief zou komen, hij zou gewaakt hebben en in zijn huis niet hebben laten inbreken.

Kerntekst:

44 Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.