

## Wedergeboorte

We gaan lezen in het woord van God uit Johannes 3 vanaf vers 1:

*1 En er was iemand uit de Farizeeën, wiens naam was Nikodemus, een overste der Joden;*

Nikodemus is een Griekse naam, maar werd ook bij de Joden gebruikt. De naam Nicodemus betekent: overwinnaar van het volk.

Deze Nikodemus, zo staat hier, was een overste der Joden en dat wil zeggen, dat hij lid was van het Sanhedrin, de hoge Joodse raad.

Die Raad bestond uit 70 leden plus de hogepriester en had macht over leven en dood; echter dit laatste niet zonder toestemming van de Romeinen.

*2 Deze kwam des nachts tot Hem en zei tot Hem: Rabbi, wij weten, dat Gij van God gekomen zijt als leraar; want*

*niemand kan die tekenen doen, welke Gij doet, tenzij God met Hem is.*

Deze Nikodemus was een Farizeeër, een ijveraar voor hetgeen in de Tora geschreven stond.

Nikodemus kiest de nacht uit voor een rustig gesprek met Jezus, mogelijk ook uit vrees voor de mensen.

Hij komt niet met strikvragen maar met oprechte bedoelingen. Hij spreekt Jezus aan met Rabbi en dat betekent: Leraar.

We lezen in Johannes 2:23/28 dat Jezus in die tijd in Jeruzalem was op het Paasfeest en dat velen in Hem geloofden:

*23 En terwijl Hij te Jeruzalem was, op het Paasfeest, geloofden velen in zijn naam, doordat zij zijn tekenen zagen, die Hij deed.*

De mensen geloofden in Jezus omdat ze zijn tekenen zagen die Hij deed. En sommige leden van

het Sanhedrin hebben die tekenen ook zien gebeuren, waaronder Nikodemus.

Nikodemus zei onomwonden:

*Niemand kan die tekenen doen, welke Gij doet, tenzij God met Hem is.*

Jezus gaat hier verder niet op in maar maakt aan Nikodemus duidelijk, dat zijn wettische ijver voor de Tora niet voldoende is om het Koninkrijk der hemelen binnen te gaan maar dat een wedergeboorte daarvoor nodig is:

*3 Jezus antwoordde en zei tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien.*

Jezus spreekt met gezag:  
*Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u !*

Het woordje "wedergeboren" heeft in het Grieks twee betekenissen namelijk *opnieuw geboren* worden óf *van boven af* geboren worden.

Nikodemus vindt deze woorden wat absurd en dat blijkt uit vers 4:

*4 Nikodemus zei tot Hem: Hoe kan een mens geboren worden, als hij oud is? Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en geboren worden?*

Het proces van verwekking, zwangerschap en geboorte kan toch niet over gedaan worden, vraagt Nikodemus met enige verbazing.

Dan herhaalt Jezus Zijn woorden opnieuw maar met een lichte verandering:

*5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan.*

Geboren worden uit water en Geest.

Het nieuwe, uit God geboren leven, betekent reiniging (water)

en vernieuwing (Geest) zoals al in Ezechiël 36:25-27 genoemd werd:

(25) Ik zal rein water over u sprengen, en gij zult rein worden; van al uw onreinheden en van al uw afgoden zal Ik u reinigen;

(26) Een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven.

(27) Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven en maken, dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen onderhoudt.

Ook in Titus 3:1 wordt er over gesproken, dat wij gered zijn door het bad der wedergeboorte en de vernieuwing door de heilige Geest.

En in Efeze 5:26/27 staat:

*26 Om haar (de gemeente) te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord,*

*27 En zo zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zo dat zij heilig is en onbesmet.*

Met de reiniging van het waterbad van het woord heeft Jezus dus als einddoel met ons, om ons stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, voor Zich te stellen.

Een stralende bruid, in het wit getooid, zonder vlekken of kreukels in haar kleren of iets dergelijks. Dat is zijn doel met ons.

De ware wedergeboorte is dus een geboorte uit water en Geest. De actie gaat van God uit:

Ik zal u reinigen en Ik zal u een nieuw hart geven. Ik zal mijn Geest in uw binnenste geven en Ik zal maken, dat gij naar mijn inzettingen wandelt.

Maar het is alles vrijwillig. Wie wil neme het water des levens om niet! Wie dit water des levens niet wil, krijgt hier ook geen deel aan.

Terug naar Johannes 3:6/7

*6 Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest.*

*7 Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden.*

Nikodemus: al onderhoudt je de Tora; je moet wederom geboren worden wil je het Koninkrijk Gods binnengaan.

Er staat in Galaten 6:15

*Besneden zijn of niet besneden zijn betekent niets, maar of men een nieuwe schepping is.*

Dus niets anders dan een nieuwe schepping is iets. Men kan zo godsdienstig zijn als men maar wil, Gods woord horen en lezen,

bidden, zingen en giften voor de zaak van God geven enz.

Dit alles kan de oude mens doen (hij kan namelijk heel godsdienstig zijn) maar toch is dit volgens het bovengenoemde woord niets! Slechts een nieuwe schepping is iets.

Het heeft geen zin om de oude mens te dressereren of op te lappen, die is en blijft onmogelijk.

Er moet door alles een streep gehaald worden.

De oude mens met zijn slechte en zijn "mooie" praktijken is door Christus meegenomen de dood in.

Wat een geweldig groot verschil is er tussen de nieuwe schepping en al het oude.

In 2 Korintiërs 5:17 staat:

*Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.*

De Zweedse vertaling zegt voor dit laatste: *Er is iets nieuws gekomen.*

Zoals een baby als een klein kind ter wereld komt, zo komt ook de opnieuw geboren christen als een klein geestelijk kind ter wereld; hij moet verder "opwassen tot zaligheid" zoals Petrus het noemt.

En moet zaken afgelegd worden, om tot groei te komen:

*Legt dan af alle kwaadheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij.*

En het pasgeboren, wedergeboren kind moet gevoed worden met de onvervalste melk van het woord om daardoor te kunnen opgroeien, zo zegt ons 1 Petrus 2:1/2

*En verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk (van het woord), opdat gij daardoor moogt opwassen tot zaligheid, indien gij geproefd hebt, dat de Here goed is.*

Zoals de Schrift erover spreekt, dat wij – als persoon – opnieuw geboren dienen te worden, zo spreekt zij ook van een geboorte bij gedeelten, het ene ding na het andere, punt voor punt, zoals 1 Johannes 5:4 zegt:

*Want al, wat uit God geboren is, overwint de wereld.*

Er staat hier niet "allen die uit God geboren zijn" maar "al wat uit God geboren is."

Nog even terug naar Johannes 3:8 namelijk de woorden die Jezus spreekt tot Nikodemus:

*8 De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij heengaat; zo is een ieder, die uit de Geest geboren is.*

Wie uit de Geest geboren is, is bewegelijk als de wind en mag geleid worden door de Heilige Geest. Hij leert om los te zijn van alles en iedereen om zich te

kunnen laten leiden door de heilige Geest.

Hij hoeft zich niet bezorgd te maken over wat hij zeggen moet; Jezus sprak in Lucas 12:11/12:

*Want de heilige Geest zal u op het eigen ogenblik leren, wat gij zeggen moet.*

De kracht van de wedergeboorte is groot. Daar moeten wij ons van bewust zijn.

Wat schrijft de apostel Johannes hierover ?

1 Joh. 3:9

*Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde; want het zaad Gods blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren.*

Het gaat hier om bewust zondigen; bewust voor het kwade te kiezen. En er is verschil tussen struikelen en zondigen (Jac. 3:2).

De kracht in de wedergeboren mens is het zaad Gods, het woord van God.

Hoe komt men tot wedergeboorte?

Hierover is de Bijbel toch duidelijk want er staat in Johannes 1:12/13

*12 Want allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Hun die in Zijn Naam geloven.*

*13 Die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, nog uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn.*

Wanneer wij op een punt komen in ons leven, dat God door zijn Geest in ons hart werkt en wij in onze zondenood Jezus als Verlosser en Zaligmaker aannemen, ontvangen wij macht om een kind van God te worden.

We worden dan als een kleine geestelijk kind uit de Vader geboren met de eigenschappen van zijn natuur in ons, om zo te

kunnen opgroeien van een kind naar een jongeling en van een jongeling naar een man.

Voordat ik wedergeboren werd, ging ik als jonge man soms meerdere keren per dag naar de bioscoop. Toen ik wedergeboren werd, had ik daar helemaal geen zin meer in.

Je gaat ontdekken, dat alles wat de boze te bieden heeft, iets minderwaardigs is, en wat hij te bieden heeft is verlies en geen winst.

Hoe meer we beseffen dat wij uit onszelf niet in staat zijn zo'n leven te leven, hoe meer kan God door Zijn Geest in ons werken.