

Wat een kostbare roeping (Efeze 3:14 tot Efeze 4:3)

We lezen in Efeze 3:14 het volgende:

14 Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader,

Om welke reden buigt Paulus zijn knieën voor de Vader? We lezen in 3:8

" Mij, verreweg de geringste van alle heiligen, is deze genade te beurt gevallen, aan de heidenen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. "

Aan Paulus, die zich de geringste van alle heiligen noemt (dat komt waarschijnlijk mede omdat hij de gemeente Gods vervolgd heeft) is de genade te beurt gevallen, om aan de heidenen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen.

De rijkdom van Christus is zo groot, dat je bij het zoeken daarnaar en het doorvorsen daarvan niet aan een einde komt. Telkens ontkenk je nieuwe rijkdommen,

als je het hart er op zet, om inzicht te verkrijgen.

15 Naar wie alle geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt,

De engelen vormen Gods leger en onder engelen is ook een zekere rangorde. Er zijn cherubs, die ook wel serafs worden genoemd, die het dichtst bij Gods troon zich bevinden. Denk aan de vier cherubs die zijn naam dag en nacht heiligen.

Van de satan wordt in Ez. 28:14 geschreven, dat hij een overdekkende cherub was en die een plaats was gegeven op "de heilige berg der goden, wandelend te midden van vlamme stenen." Hij behoorde tot de troon wachters.

Onder de mensen zijn vaderfiguren en onder de engelen – hoewel zij zich niet voortplanten – zullen ook vaderfiguren zijn.

De aartsengel Gabriël staat voor Gods aangezicht en werd uitgezonden naar zowel Zacharias,

om de geboorte van een zoon aan te kondigen – alsook naar Maria met de boodschap dat zij haar zoon Jezus moest noemen.

De aartsengel Michaël treedt op ten dienste van Israël, zo lezen we in het boek Daniël.

16 Opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in de inwendige mens,

In Romeinen 2:4 wordt genoemd dat de rijkdom van Gods heerlijkheid o.a. bestaat uit zijn goedheid, zijn verdraagzaamheid en uit zijn geduld.

Ook wil Hij ons uit zijn rijkdom met kracht sterken door Zijn Geest in onze inwendige mens.

Zoals Paulus bad tot God voor de broeders en zusters in Efeze, dat zij met kracht door de Geest gesterkt mochten worden in hun inwendige mens, zo mogen ook wij voor elkaar bidden.

En ook het volgende vers is een rijkdom:

17 Opdat Christus door het geloof in uw harten woning make.

Letterlijk staat in de grondtekst niet "woning make" maar "wone". Dat Christus in u en mij door het geloof (en dat is niet door het gevoel) in onze harten zal wonen.

Het sterkt ons om dat te geloven: Christus woont in mij. Dat geloofde Paulus ook en dat sterkte hem (Galaten 2:20).

Dan kunnen wij liefhebben en doordat Hij in ons hart woont, zijn wij "*geworteld en gegrond in de liefde*".

18 Zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is,

Wij zijn dus niet alleen in staat om die grote liefde van Christus te vatten. Nee, samen met alle christenen die een heilig en toegewijd leven willen leven – samen met alle heiligen – krijgen we een dieper begrip van de breedte, de lengte, de hoogte en

de diepte van de liefde van Christus.

19 En te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods.

In dit vers wordt wel één van de meest opmerkelijke uitspraken van de apostel Paulus, de apostel der heidenen, weergegeven.

Het komt er op neer dat God de Vader, de rijkdom van zijn inwendige heerlijkheid, zijn deugden, met ons wil delen.

Wij weten dat in Jezus de ganse volheid Gods lichamelijk woont zoals Col. 2:9 vermeld maar daar is ook iets zeer opmerkelijks aan toegevoegd:

Want in Hem woont al de volheid der godheid lichamelijk, en gij hebt de volheid verkregen in Hem."

Laten we niet zeggen: nee, dat is toch niets voor mij en ook niet haalbaar voor mij.

Stel voor dat iemand in de familie miljonair wordt, en dan komt hij plotseling te sterven maar in zijn testament staat, dat u de erfgenaam van heel die som geld bent geworden.

Zouden we dan zeggen: het hoeft niet van mij ?? Wie van ons zou dat zeggen ??

En hoe staan wij dan tegenover het aanbod van onze God en Vader, dat hij al de rijkdommen van zijn deugden aan ons wil schenken.

En nu het volgende heel bijzondere woord. Zij geldt vanzelfsprekend voor die christenen, waarbij Jezus de nummer 1 is in hun leven en die in de voetstappen van Jezus willen treden:

20 Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen,

Hij wil niet alleen ons gebed verhoren om meer van zijn deugden te mogen aandoen, maar Hij wil meer, veel meer, ja

oneindig veel meer in ons doen dan wij bidden of beseffen.

Geen wonder dat Paulus in vers 21 een lof en dank akkoord aanheft:

21 Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen.

En nu wijst Paulus ons de weg, hoe wij in het leven van alle dag deze heerlijke en kostbare vruchten van de Geest, de deugden, kunnen aandoen.

Nadat hij ons heeft geschreven in het vorige hoofdstuk dat Christus in ons woont door het geloof, kunnen wij ook leven naar hetgeen hij nu noemt:

4:1 Als gevangene in de Here, vermaan ik u dan te wandelen waardig der roeping, waarmede gij geroepen zijt.

Onze roeping is immers het verkrijgen van de heerlijkheid van onze Here Jezus en dat zijn de vruchten van de Geest.

4:2 Met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, en elkander in liefde te verdragen.

In dit vers worden vier deugden opgenoemd. Ten eerste wandelen met alle nederigheid.

Nederigheid is een basisdeugd, want God wederstaat de hoogmoedigen maar de nederigen geeft Hij genade.

Wandelen niet met wat nederigheid maar met alle nederigheid. En ook met alle zachtmoedigheid.

Dat kan alleen vanuit deze verheven positie en omdat Christus door het geloof in ons hart woont.

Ef. 4:2b met lankmoedigheid (= geduld) en elkander in liefde te verdragen..

Hier worden de volgende twee deugden genoemd, die belangrijk zijn. Wij zijn immers geroepen tot het verkrijgen van de heerlijkheid van onze Here Jezus Christus.

Geduld en liefde. Het staat er zo mooi in de herziene statenvertaling: *wandelen met geduld, door elkaar in liefde te verdragen.*

Men kan elkaar verdragen b.v. als man en vrouw, maar volmaakter is om elkaar in liefde te verdragen.

3 En u te beijveren de eenheid des Geestes te bewaren door de band der vredes.

Ja, juist door elkaar in liefde te verdragen bewaar je de band des vredes. Vrede bindt samen maar ruzie niet.

Daarom zullen wij ons dus beijveren om de eenheid van Geest te bewaren door de band des vredes.

Wat een kostbare roeping hebben wij !!