



Uw woord
is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad
(Ps. 119:105)

Wat Jezus voor mij betekent

- Hij is mijn *burcht* en mijn vesting. Daar is het veilig vertoeven. Het is zijn werk dat ik in Hem ben want "uit Hem is het, dat gij in Christus Jezus zijt". (1 Cor. 1:30). En ik blijf in Hem, als ik zijn geboden bewaar zegt mij (1 Joh. 3:24) en die zijn niet zwaar maar licht !

- Hij is mijn *alles*, de basis van mijn groei en ontwikkeling, want Jezus is mij van God geworden tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing.

- Hij is mijn *blijde lach* want die in de hemel zit, lacht (Ps. 2:4) en door genade ben ik met Hem opgewekt en in de hemel gezet (Ef. 2:6).

Ik heb dus alle reden om te lachen als dat zo past en dat is ook de betekenis van mijn naam (Izaäk).

- Hij is mijn *geluk* want ik weet dat alle dingen meewerken ten goede voor hen die God liefhebben (Rom. 8:28). Dat is een kasboek met enkel inkomsten!

- Hij is mijn *levenskracht* want ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft (Filip. 4:13). Dus ben ik in Hem, dan kan ik alle dingen aan, die in het leven op mij afkomen.

- Hij is mijn goed *nieuws*, en ik verblijd mij over zijn woord, als iemand die rijke buit vindt (Ps. 119:162). Dat nieuws is altijd positief, actueel en boeiend en ander media nieuws valt daarbij in het niet.

- Hij is mijn *herder* en daarom ontbreekt mij niets! Ik mis niets want Hij is mijn herder en vriend. (Ps. 23).

- Hij is mijn *gastheer* en Hij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen (Ps. 23:5). Wat een fijn en gezellig etentje! Mijn benauwers hebben dus daarbij het toekijken!

- Hij is mijn sterke *held* want Hij gaat voor mij uit en kan ik met Mozes en David zeggen: God staat op; zijn vijanden worden verstrooid en zijn haters vluchten voor zijn aangezicht (Num. 10:35 en Ps. 68:2). De vijanden nemen de benen als Hij er aan komt !!

- Jezus is voor mij *uniek*. Hij heeft, hoewel Hij God gelijk was, zichzelf ontledigd en nam de gestalte van een dienstknecht aan en werd aan ons mensen gelijk. Wat een unieke verlosser is Hij!

- Hij is mijn *mooi weer*, mijn zoon en mijn schild (Ps. 84:2). Zoals ik geniet van mooi weer, geniet ik van Hem, mijn unieke verlosser.

- Hij is mijn *vakantie woning*. Want Jesaja 32:18 noemt: "En mijn volk zal in een verblijf des vredes wonen, in veilige woningen, in oorden van ongestoorde rust, zelfs wanneer het hagelt".

Wat rust ik daar uit van mijn eigen werken !! Daar kom ik werkelijk tot rust. Een vredige vakantie woning in een oord van ongestoorde rust.

- Hij is voor mij altijd *nieuw*, ja, verrassend nieuw. Vraag ik Hem om nieuwe openbaring en licht over zijn woord, dan geeft Hij die mij op een verrassende wijze.

Daar maakt Hij mij blij mee want daar krijg ik zelf hulp van en daar kan ik ook anderen mee dienen.

- Hij is mijn *barmhartigheid* want mocht het soms ongewild mis gaan in mijn leven, dan vergeeft Hij mij graag zoals Psalm 86:5 zegt:

" Want Gij, o Here, zijt goed en gaarne vergevend, rijk in goedertierenheid voor allen die U aanroepen".

- Hij is mijn *geduld* waaruit ik geduld kan putten. Ik mag zijn geduld aandoen zoals Col. 3:23 zegt.

Bovendien zegt de vertaling van Petrus Canisius: "Het geduld behoeft slechts volkomen te worden, dan zijt gij volmaakt en ongerept en schiet gij in niets te kort." (Jac. 1:4).

Daarin wil ik mij oefenen, dat lijkt mij feestelijk en daar heb ik zin in !!

- Mijn Jezus is mijn *lied*:

Mijn Jezus is mijn alles,
Mijn glorie en mijn lied,
Zijn teed're liefde troost mijn hart.
Geen kommer, geen verdriet.
'k Kan buiten Hem niet leven meer,
Geen uur, geen ogenblik,
Wij gaan tezaam door 't leven,
Mijn Heer en ik!

Hij leeft in mij zijn leven,
Want 'k ben gekruisd met Hem,
Ik volg Hem op het smalle pad,
Naar 't nieuw Jeruzalem.
Op Hem wil ik vertrouwen steeds,
Tot aan mijn laatste snik,
Zo gaan wij samen door 't leven,
Mijn Heer en ik.

Izaäk Venema