

Waak en bid

De Heere Jezus spoort ons op diverse plaatsen in de Bijbel aan, om waakzaam te zijn. In Math. 26:41 staan de volgende woorden van Hem:

Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.

Door op te letten (te waken) en in verbinding met de Heer te leven (te bidden) ontwijken wij dus verzoeken.

Waken en bidden is dus een grote hulp, om niet in verzoeking te komen. Voorop staat niet het bidden maar voorop staat het waken.

De betekenis van het woord "waken" is oppassen, alert blijven. Wie achter het stuur zit in het verkeer moet alert blijven om ongelukken te voorkomen.

Wie gaat wandelen in de tropen, moet alert zijn op slangen.

Als men voor het eerst voet zet in tropisch oerwoud en men gaat

wandelen in de zgn. bush-bush, dan voelt men zich in het algemeen niet zo op zijn gemak; een wat onnatuurlijke waakzaamheid.

Maar die krampachtigheid verdwijnt en na enige tijd wandelt men toch wel met plezier in de bush-bush. Men is wel waakzaam maar niet krampachtig waakzaam.

En dat betreft ook geestelijke waakzaamheid; niet krampachtig maar een rustige en blijde waakzaamheid.

Er staat verder in onze kerntekst dat de geest wel gewillig is. Dat merken we bijvoorbeeld tijdens bijbelstudies of samenkomsten. Onze gezindheid is gewillig.

Maar, zegt Jezus verder, het vlees is zwak. Hij zegt niet: uw vlees is zwak maar het vlees is zwak.

Ook Hij waakte en bad. Omdat Hij hetzelfde vlees als wij had aangenomen, moest ook Hij waken en bidden.

Maar dat het vlees zwak is, wil niet zeggen, dat wij voor het vlees moeten onder liggen.

Nee, ons vlees is zwak omdat in ons vlees geen goed woont.

Paulus zegt in Rom. 7:18 *Want ik weet, dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont.*

In zijn hart woonde wel goed, namelijk de Heere Jezus door de Heilige Geest. Maar ondanks die heerlijke aanwezigheid van de Heilige Geest in zijn hart, had Paulus – net als wij – een vlees waar niets goeds in woonde.

Dan lezen we nog een woord van de Heere Jezus over waakzaamheid in Lucas 21:36 waar staat:

Waak dan te allen tijde en bid, dat u waardig geacht zult worden om al die dingen, die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen.

Hier spoort Jezus ons aan om al-tijd waakzaam te zijn. Waak te allen tijde!

En ook weer de combinatie met gebed namelijk: ... *en bid, dat u waardig geacht zult worden om al die dingen, die gebeuren zullen, te ontvluchten.*

Evenals Noach voor de zondvloed bewaard werd en Lot voor de regen van vuur en zwavel die Sodom en Gomorra verwoestte, zullen de toegewijden bewaard worden.

Nadat de bruid is opgenomen, zal er op aarde een vreselijke tijd van verdrukking komen.

Jezus zegt ons, dat wij aan deze dingen kunnen ontkomen, aan alles wat over de aarde zal komen, en daarvoor is het nodig om waakzaam te zijn.

Is het zwaar om altijd te waken en te bidden? In het geheel niet want het woord zegt ons, dat we daar juist gelukkig van worden.

In Openbaring 16:15 staat hierover de volgende zaligspreking:

Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij, die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien.

Jezus komt als een dief, dat wil zeggen onverwachts. En een dief komt meestal 's nachts. Zo komt Jezus ook terug op een uur dat wij het niet verwachten.

En nu de zaligspreking: Zalig hij, zalig zij, die waakzaam is. Dat betekent: gelukkig is hij of zij, die waakt en die op zijn kleren acht geeft.

Hoe zo, op je kleren acht geven, zodat men je schaamte niet ziet?

Onze geestelijke schaamte wordt gezien, wanneer wij niet naar de Geest wandelen maar naar het vlees.

Wanneer ik boos of geïrriteerd zou worden, of iets onbehoorlijks zou zeggen, zou een ander iets zien, waarover ik mij behoor te schamen.

Daarom is waken en bidden juist een grote hulp, wat ons blij en gelukkig maakt.

Ook Petrus roept ons in zijn 1^e brief op om nuchter en waakzaam te zijn. In 1 Petrus 5:8 staat:

Wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden..

Hier wordt de combinatie "nuchter en waakzaam" genoemd. Wanneer we niet in een roes leven, zijn we nuchter. *Wees nuchter én waakzaam.*

Bied weerstand aan hem, zegt vers 9, vast in het geloof. Met het schild van het geloofs kunnen wij immers, zoals in Efeze 6 over de wapenrusting staat, alle vurige pijlen van de boze blussen. Allemaal!

Door op Hem te vertrouwen, door eenvoudig te geloven en sterk te zijn in de Heere en in de sterkte van Zijn macht, kunnen

wij alle brandende pijlen van de boze blussen.

Jacobus zegt het nog sterker in Jakobus 4:7 waar staat: *onderwerpt u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel, en hij zal van u wegvluchten.*

Dus dan gaat de duivel voor u op de loop. In plaats dat de brullende leeuw u intimideert en wil grijpen, gaat hij – de brullende leeuw – voor u op de loop. Zo staat het hier immers. En Gods woord is de waarheid.

Wat er ook op onze weg komt; we blijven rustig, we blijven geloven, we blijven vertrouwen.

En dan nog een zaligspreking in Lucas 12:37

Zalig zijn die slaven, die de heer bij zijn komst wakend zal vinden. Voorwaar, Ik zeg u, dat hij zich zal omgorden en hen aan tafel zal nodigen, en bij hen zal komen om hen te dienen.

Dit is geen sprookje maar werkelijkheid. Als Jezus u en mij

wakende aantreft bij Zijn komst, wat zal Hij dan doen?

1. Hij zal zich omgorden, dat wil zeggen, Hij zal zich gereedmaken om te gaan dienen, zoals bij de voetwassing. Toen legde Jezus Zijn bovenkleren af en nam een linnen doek en omgordde Zich daarmee.

En nu staat hier ook, dat Jezus Zich zal omgorden om iets speciaals te gaan doen.

2. Hij zal hen aan tafel nodigen! Als een beminnelijke goede gastheer nodigt Hij dan u en mij uit om aan Zijn tafel te gaan zitten.

3. En dan staat er, dat Hij bij hen zal komen om hen te bedienen.

Dat wordt een heerlijke maaltijd, een feestmaal, waarvan wij mogen genieten met ons nieuwe lichaam.

We zullen immers tanden en kiezen hebben, want Jezus at na zijn opstanding ook vis. En gebakken vis eten doe je met je kiezen en tanden.

Hij komt met de schalen langs; wil je hier wat van of wil je daar wat van. En dan zitten we allemaal – al diegenen die Hij wakende aantrof bij Zijn komst – dan zitten we allemaal gezellig en feestelijk aan de maaltijd, terwijl Jezus Zelf ons bedient!

Jezus ligt hier een tip van de sluier op, hoe het straks na Zijn komst toe zal gaan. Een feestzaal en een feestmaal; lange tafels waar wij dan aan zitten en Jezus die aan het bedienen is.

Nogmaals Lucas 12:37

Zalig zijn die slaven, die de heer bij zijn komst wakend zal vinden. Voorwaar, Ik zeg u, dat hij zich zal omgorden en hen aan tafel zal nodigen, en bij hen zal komen om hen te dienen.

Laten we daarom altijd waakzaam zijn zodat wij bij deze feestelijke maaltijd aanwezig mogen zijn.

Wat een vreugde zal dat zijn!