

Vroeger en nu (Titus 3)

We gaan naar Titus hoofdstuk 2:11/12 waar staat:

11 Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, 12 Om ons op te voeden

De genade Gods betekent dus niet alleen vergeving, maar hier staat dat de genade Gods ons ook opvoed.

Kinderen voedt men op en geestelijke kinderen dienen ook goed opgevoed te worden. Van een kind in het geloof tot een volwassene in het geloof.

Deze genade Gods is niet slechts voor de enkeling maar de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen.

Wat betekent dat: heilbrengend? Heil betekent: redding, behoudenis. Als je je heil bij God zoekt, dan zoek je je redding en alles wat je nodig hebt, bij God.

Er bestaat ook zoiets als het: *Leger des heils*.

Dat is een godsdienstig /maatschappelijke organisatie die heil wil brengen aan hulpbehoevenden.

Welnu, de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden.

zodat wij, de goddeloosheid (en dat is een algemene benaming voor zonde) en wereldse begeerten verzakende, bezadigd (dat wil zeggen: bezonnen, bedachtzaam), rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven.

Zo'n leven is niet voor het hiernamaals maar voor nu!

De genade Gods voedt ons dus op, dat wij de zonde zullen verzaken en ook de wereldse begeerten zullen verzaken.

Verzaken wil zeggen, dat je je ergens van af keert. De genade

Gods voedt ons op, zodat wij ons zullen afkeren van de zonde, dat is de goddeloosheid en ook de wereldse begeerten zullen verzaken.

Wat zijn wereldse begeerten? 1 Joh. 2:16 zegt het:

Want al wat in de wereld is: de begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld.

Dus de genade Gods voedt ons op, zodat wij de goddeloosheid en wereldse begeerten zullen verzaken, en

bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld zullen leven.

Bezadigd is een wat oud Nederlands woord. Beter vertaald is: bezonnen en bezonnen is hetzelfde als: bedachtzaam!

Bedachtzaam leven, rechtvaardig leven en dat is eerlijk en oprecht en

godvruchtig leven. Een man als Job was godvruchtig. Hij was wereldkampioen in zijn tijd.

In Job 1:8 zegt God tegen satan:

Heb je ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand op aarde is als hij, zó vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad.

Godvruchtig wil dus zeggen: godvrezend en wijken van het kwaad.

Dus nu wordt Titus 2:11/12 glashelder:

Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven.

Vraagje: Noem een ander woord voor bezadigd? (bezonnen, bedachtzaam) en wie leefde godvruchtig en wat is godvruchtig? (Job, hij was

godvrezend en week van het kwaad).

We gaan verder met vers 13:

13 Verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus.

We verwachten Hem, onze grote God en Heiland, de Here Jezus Christus.

14 Die Zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid

En waarom heeft Hij Zich dan voor ons gegeven??

Hij heeft Zich voor ons gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid. Zodat alles wat onrecht is, uit ons leven weg gaat.

Staat het er zo, of staat het er niet zo. Hij heeft zich voor ons gegeven, om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid. Hij heeft zich dus voor ons gegeven om ons vrij te maken van alle zonde.

en voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken.

Goede werken sieren een christen en ze zijn schoon en nuttig, staat ergens anders in de Titus brief.

Jezus reinigt voor Zich een eigen volk, volijverig in goede werken! Dus die goede werken zijn belangrijk. Jezus zei hierover:

Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien, en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. (Mt. 5:16)

Door die goede werken gaan de mensen Jezus in ons zien.

15 Spreek hiervan, vermaan en weerleg met alle nadruk: niemand mag u verachten.

Paulus dringt er bij zijn medewerker Titus op aan, om over deze dingen te spreken, om

te vermanen en ook om te weerleggen met alle nadruk.

Om mensen, die hier tegenin gaan, te weerleggen. Mensen, die zeggen, dat wij pas in de hemel van onze zonden vrij zullen worden. Dat is niet waar.

Het gaat in de brief van Paulus aan Titus om vroeger en nu. Wat behoort bij "vroeger" als christenen en wat behoort bij "nu". Gisteren kan ook vroeger zijn.

Vers 1 en vers 2 horen bij nu:

1 Herinner hen eraan, dat zij zich aan overheid en gezag onderwerpen, gehoorzaam, tot alle goed werk bereid zijn.

Gods woord wil, dat wij daaraan herinnert worden; dat wij ons houden aan de regels die de overheid stelt, denk b.v. aan de verkeerssnelheid.

Er was een overheid toen en er is een overheid nu. Wij behoren tot alle goed werk bereid te zijn en een andere vertaling zegt dat

wij bereid zullen zijn om alles te doen wat goed is.

Wij gehoorzamen dus de overheid in alles wat goed is.

2 Geen lastertaal uiten, niet twisten, vriendelijk zijn en alle zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen.

Hoort dit vers bij vroeger of bij nu? Het hoort bij christenen van nu; zij zullen geen lastertaal uiten, niet twisten dus geen ruziemaken, en vriendelijk zijn hoort ook bij ons als christenen en "alle zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen" – dat hoort bij wedergeboren christenen.

Niet wat, maar alle zachtmoedigheid bewijzen ... en dat niet aan veel mensen maar aan alle mensen.

Dus ook aan ongelovige mensen. Ook aan weerbarstige mensen – alle zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen.

Zo iets kan alleen als men wedergeboren is en als de heilige Geest in iemand woont. Maar dan kan het ook.

En nu komt een beschrijving hoe we vroeger waren, en wij betekent Paulus, Titus, en ook wij in het jaar 2007. Vroeger waren wij

3 Want vroeger waren ook wij verdwaasd, ongehoorzaam, dwalende, verslaafd aan velerlei begeerten en zingenot, levende in boosheid en nijd, hatelijk en elkander hatende.

- Vroeger leefden wij in boosheid en nijd dus nu niet meer!
- Vroeger verdwaasd en ongehoorzaam; verdwaasd is iemand die zich als een dwaas zonder inzicht gedraagt; vroeger zegt Paulus, waren ook wij verslaafd aan velerlei begeerten en zingenot, maar nu niet meer want dat past niet bij een wedergeboren christen. Wij zijn immers

vrijgekocht van onze ijdele wandel, die ons van de vaderen overgeleverd is door het kostbare bloed van Christus.

- Vroeger waren ook wij hatelijk en vroeger waren er mensen, die wij haten.

Omdat wij zelf zo geweest zijn, kunnen wij alle zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen. Een waar spreekwoord zegt immers: *wie zichzelf kent, oordeelt niemand.*

En waarom is het nu zo anders geworden met ons?

4 Maar toen de goedertierenheid en mensenliefde van onze Heiland en God verscheen,

Toen Jezus geopenbaard werd aan ons, wat ervaren wij toen van Hem: 1) goedheid en 2) mensenliefde. Dat zijn mooie woorden en inhoudsrijke woorden: goedheid en mensenliefde ... liefde voor mensen.

De Vader heeft mensenliefde en de Zoon ook en de Geest ook. God had de mensen zo lief dat Hij zijn eniggeboren Zoon gaf, en Jezus gaf Zichzelf om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid. Wonderbaar!

5 Heeft Hij, niet om werken der gerechtigheid, die wij zouden gedaan hebben, doch naar zijn ontferming ons gered door het bad der wedergeboorte en der vernieuwing door de Heilige Geest,

Dus wij zijn niet gered door rechtvaardige werken van onze kant, die wij gedaan zouden hebben. Hij heeft ons gered naar zijn ontferming en waardoor??

Door (1) het bad der wedergeboorte; en (2) Hij heeft ons gered door de vernieuwing door de heilige Geest.

In de Efezebrief staat (5:26) dat de gemeente gereinigd wordt door het bad der wedergeboorte.

Als het goed is, worden wij telkens als wij samenkomen rondom Gods woord, gereinigd door dat woord als in een bad. En Hij heeft ons gered door de vernieuwing door de Heilige Geest.

6 Die Hij rijkelijk over ons heeft uitgestort door Jezus Christus, onze Heiland,

De heilige Geest is een Persoon, en Hij wil, dat wij een intieme, persoonlijke relatie met Hem zullen opbouwen.

De heilige Geest heeft zijn eigen duidelijke kenmerken. Hij is niet opdringerig en Hij spreekt meestal op zachte toon en leidt ons door tere impulsen.

Om zijn leiding te ontvangen, moeten wij attent zijn op zijn stem en gevoelig voor zijn impulsen.

Verder behandelt de heilige Geest ieder van ons individueel. Om Gods zegeningen binnen te gaan, bestaat er geen vast stel regels die iedereen moet volgen.

Ieder van ons heeft een speciale, uitgesproken persoonlijkheid met unieke behoeften en aspiraties, unieke sterke en zwakke kanten.

De heilige Geest respecteert het unieke van ons. Iemand heeft eens gezegd, dat God nooit de ene gelovige een kopie van een andere maakt. Ook worden christenen door Hem niet via een lopende band gemaakt.

Alleen de heilige Geest kent de speciale gevaren die ons in een bepaalde situatie bedreigen, of de bijzondere zegeningen die onze speciale behoeften lenigen.

Hij leidt ons getrouw door de gevaren en stelt ons open voor de zegeningen. Als we het ene of andere religieuze systeem beginnen te volgen of een andere christen nadoen, zullen wij de hoogste zegeningen missen die Goed speciaal voor ons bedoeld heeft.

Het zou daarom goed zijn, als we hier even pauzeren en een kort gebed opzenden:

Heilige Geest, ik open mijn hart en verstand voor U. Openbaar mij de zegeningen die Jezus voor mij heeft verworven en hoe ik die kan ontvangen.

7 Opdat wij, gerechtvaardigd door zijn genade, erfgenamen zouden worden overeenkomstig de hope des eeuwigen levens.

8 Dit is een getrouw woord en ik wil, dat gij op dit punt een krachtig getuigenis geeft,

Dus over "vroeger" en "nu" wilde Paulus dat Titus daarover een krachtig getuigenis zou geven. En hij voegt er nog iets heel moois aan toe namelijk

opdat zij, die hun vertrouwen op God gebouwd hebben, ervoor zorgen vooraan te staan in goede werken.

Een christen heeft zijn vertrouwen op God gesteld en wat dient bij hen vooraan en niet

achteraan te staan? Zij dienen er voor te zorgen vooraan te staan in goede werken.

Die zijn schoon en voor de mensen nuttig.

De Willibrord vertaling zegt over die goede werken:

Dat is voor hen een ereplicht en de wereld zal er wel bij varen.

En voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken.

Goede werken sieren een christen en ze zijn schoon en nuttig, staat ergens anders in de Titus brief.

Jezus reinigt voor Zich een eigen volk, volijverig in goede werken! Dus die goede werken zijn belangrijk. Jezus zei hierover:

Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien, en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken.
(Mt. 5:16)

Door die goede werken gaan de mensen Jezus in ons zien.