

Vreugde

We lezen in Romeinen 15:13 de volgende woorden:

De God nu der hope vervulle u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht des heiligen Geestes.

Hier wordt onze God "de God der hope" genoemd. Hij heeft hoop, liefde en geloof voor ons en Hij wil ons vervullen – dat betekent vol maken – van louter vreugde en vrede in ons geloof.

Louter betekent: enkel. Dus dat wil Hij: ons vervullen met enkel vreugde en enkel vrede in ons geloof.

En dat kan alleen door de kracht van de heilige Geest en dat staat immers in vers 13b

Om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht des heiligen Geestes.

En er staat ook dat wij: *Overvloedig zullen zijn in de hoop.*

En nu gaan we de tweede tekst lezen over vreugde. Die woorden staan in 1 Petrus 1:8 t/m 10:

Hem hebt gij lief, zonder Hem gezien te hebben; in Hem gelooft gij, zonder Hem thans te zien, en gij verheugt u met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde, daar gij het einddoel des geloofs bereikt, dat is de zaligheid der zielen.

We hebben Jezus lief en we geloven in Hem en wij verheugen ons, dat wij een einddoel zullen bereiken.

We verheugen ons niet zo maar, maar wij verheugen ons met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde.

Die vreugde is onuitsprekelijk en die vreugde wordt hier een verheerlijkte vreugde genoemd.

En waarom die onuitsprekelijke vreugde? Omdat wij een einddoel voor ogen hebben wat we zullen bereiken, zoals Petrus het zegt.

En dat einddoel is: Een zalige ziel.

Daar wordt niet mee bedoeld dat wij later eenmaal zalig zullen worden, maar dat wij onder alle wisselende omstandigheden van het leven "een zalige ziel" zullen hebben.

Zo was het bij Jezus. Hij werd gesmaad en gescholden. Hij voelde dat wel in Zijn ziel maar Hij gaf het over aan Hem die rechtvaardig oordeelt en Hij bleef vol vrede en vreugde in zijn geloof.

Hij baande daarmee een weg door het voorhangsel heen. En dat voorhangsel is een beeld van het menselijke vlees, waar ook Jezus deel aan kreeg.

Een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde. Dat is blijdschap in de hoop. Blij omdat we zo'n heerlijk doel hebben: Een zalige ziel, ondanks alles wat ons overkomt in het leven.

Die verlossing is zo groot, dat zelfs engelen begeren een blik te slaan in dat evangelie zoals in vers 12b staat:

In welke dingen zelfs engelen begeren een blik te slaan.

Nogmaals onze kerntekst in Romeinen 15:30

De God nu der hope vervulle u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht des heiligen Geestes.

Het is de wens van de Heere, dat wij Hem zullen dienen met vreugde, zoals genoemd wordt in Psalm 100:2 waar staat: *Dient de Heere met vreugde.*

Hij wil graag, dat wij als christenen vreugdevol door het leven gaan. En dat wij Hem zullen dienen en dat met vreugde.

En dat wij zo nu en dan feest met elkaar hebben en dan wat eten en drinken zullen zoals Prediker 9:7 zegt:

Eet uw brood met vreugde, en drinkt uw wijn met een vrolijk hart, want als gij dat doet, dan heeft God dit reeds lang zo gewild.

Wel staat daarbij in het volgende vers vermeld, dat onze klederen te allen tijde wit zullen zijn, ook bij zo'n vrolijk feest.

Hij, de God des vredes, wil ons vervullen met louter vreugde en vrede.

Hij – onze God – wordt op meerdere plaatsen in de bijbel "de Heer des vredes" genoemd. Bijna ieder christen kent Johannes 3:16 maar 2 Thes. 3:16 is iets minder bekend en daar staat:

En Hij, de Heere des vredes, geve u de vrede, voortdurend, in elk opzicht.

Dat wil Hij ons dus geven: vrede, voortdurend en in elk opzicht.

En nu gaan we naar een ander woord van God, waarin gesproken wordt over vreug-

de, ja zelfs enkel vreugde. En dat woord staat in Jacobus 1:2/3

Houdt het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingenvalt, want gij weet, dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt.

Er wordt hier gesproken over velerlei verzoekingenv. In het leven van alledag komen wij in allerlei situaties terecht en dan worden wij verzocht.

Jacobus spreekt zó over verzoekingenv, alsof het kansen zijn en dat zijn ze ook.

Beschouw deze velerlei verzoekingenv als velerlei kansen en houdt ze voor enkel vreugde, zegt Jacobus.

Het voelt niet altijd aan als enkel vreugde en daarom staat er ook: Houdt het voor enkel vreugde.

Een andere vertaling (die van prof. Brouwer) vertaalt dit vers als volgt:

Begroet het als louter vreugde, broeders, wanneer gij valt in velerlei verzoeking.

Begroet het als kostbare kansen. Met val-len wordt niet bedoeld dat wij dan tot zonde komen, maar dat men soms vrij plotseling in een verzoeking binnen komt.

Als wij goed door de verzoeking heen komen, dan werkt dat ook iets goeds uit.

In Jacobus 14 staat: ... *want gij weet, dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt.* Een andere vertaling zegt in plaats van volharding: geduld.

Het werkt iets van de vrucht van de Geest in ons uit.

- Begroet de verzoeking als louter vreugde.
- Zie de verzoeking als een kans om meer deel te krijgen aan de vrucht van de Geest.

En nu nog een woord van God over vreugde. En dat woord staat in Spreuken 15:23

Iemand heeft vreugde, als hij een gepast antwoord geeft, en hoe goed is een woord op zijn tijd.

Het werkt vreugde in ons uit, als we iemand een gepast antwoord geeft. Dat is een antwoord, dat bij die situatie past. Dat kan een zacht antwoord zijn maar soms ook een vermanend of streng antwoord.

Een ander mens kan onze vrede niet roven door wat hij doet of zegt. Mijn vrede gaat pas weg als ik niet goed daarop reageer.

Wat een ander zegt, is voor zijn verantwoording en hoe ik daar op reageer, is voor mijn verantwoording.

Ik heb gemerkt, dat die stelling het leven een stuk eenvoudiger maakt. Wat hij doet is zijn verantwoording en hoe ik reageer of wat ik doe of zeg, daar moet ik later verantwoording voor af leggen.

Als ik later voor Gods troon komt te staan, dan gaat het om mijn woorden en daden, en mijn reacties op de woorden en daden van anderen.

Nogmaals: Spreuken 15:23

Iemand heeft vreugde, als hij een gepast antwoord geeft, en hoe goed is een woord op zijn tijd.

Hij, de God des vredes, wil ons vervullen met louter vreugde en vrede in ons geloof.