

Verzoeking - beproeving

We gaan het hebben over het verschil tussen een verzoeking en een beproeving.

In Jacobus 1:13 staat:

Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: Ik word van Godswege verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden en Hijzelf brengt ook niemand in verzoeking.

Dus:

1. God kan door het kwade niet verzocht worden; dat is onmogelijk.
2. En Hijzelf brengt ook niemand in verzoeking.

Een verzoeking is een verleiding tot het kwade, en dat kan van God niet uitgaan. Een verzoeking is gericht op het negatieve.

En waar komt de verzoeking vandaan? Er staat hierover in Jacobus 1:14

Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking zijner eigen begeerte.

Dáár komt de verzoeking dus vandaan. Zij komt voort uit de zuiging en verlokking van onze eigen begeerte.

Dat wij dat merken, betekent niet dat wij dan gezondigd hebben. Nee want in vers 15 staat:

Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde; en als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort.

Dat is duidelijke taal en men kan in dit opzicht dwalen en alleen de duivel - die ook wel de verzoeker genoemd wordt - van alles de schuld geven.

Natuurlijk is het zo dat de verzoeker bij ons voet aan de grond wil krijgen, maar dat gebeurt alleen als wij toegeven aan deze zuiging en verlokking.

Dan vindt het "daarna" plaats; de begeerte wordt bevrucht.

Dus op dit punt kan men dwalen, als men zou denken, dat de verzoeking van God komt. Vandaar ook dat Jacobus schrijft in de volgende verzen:

16 Dwaalt niet, mijn geliefde broeders.

17 Iedere gave, die goed, en elk geschenk, dat volmaakt is, daalt van boven neder, van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer.

Alleen het goede en volmaakte daalt van boven neder. Van de Vader der lichten (meervoud).

Niet alleen God is licht maar Jezus noemt zich ook het licht der wereld, God is de Vader der lichten zoals Psalm 136:7 t/m 9 zegt:

7 Die de grote lichten maakte, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid;

8 De zon tot heerschappij over de dag, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid;

9 De maan en de sterren tot heerschappij over de nacht, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.

Volgens Jacobus 1:18 heeft God een heerlijk doel met ons:

18 Naar zijn raadsbesluit heeft Hij ons voortgebracht door het woord der waarheid, om in zekere zin eerstelingen te zijn onder zijn schepselen.

We zijn voortgebracht, weder geboren, door het woord der waarheid met als doel: eerstelingen te zijn onder zijn schepselen.

Een beproeving is iets anders dan een verzoeking. Een beproeving is gericht op het positieve en het resultaat van een goed doorstane beproevingsstijd is: "de kroon des levens."

Jacobus noemt dat in 1:12 waar staat:

Zalig is de man, die in verzoeking volhardt, want wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben.

Onze eigen kracht wordt niet beproefd maar ons geloof zoals in Jac. 1:2/3 staat:

2 Houdt het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoeken valt, 3 Want gij weet, dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt.

Ons geloof wordt beproefd, ons vertrouwen in God en zijn beloften. En we hebben daarbij de heerlijke belofte uit 1 Cor. 10:13/14 waar staat:

Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want

Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt. Daarom dan, mijn geliefden, ontvlucht de afgoderij!

Alleen als wij afgoden in ons leven toelaten, wordt de verzoeking boven vermogen.

Maar wij zijn geroepen om eerstelingen te zijn onder de schepselen van God en bij eerstelingen horen geen afgoden in hun leven.

Er is dus een verschil tussen "verzoeking" en "beproeving". God wil soms – ons ten goede – een proef met ons nemen, denk b.v. aan Abraham. In Genesis 22:1/2 staat hierover:

1 Hierna gebeurde het, dat God Abraham op de proef stelde. Hij zeide tot hem: Abraham, en deze zeide: Hier ben ik.

2 En Hij zeide: Neem toch uw zoon, uw enige, die gij liefhebt, Isaak, en ga naar het land Moria, en offer hem daar tot een

brandoffer op één der bergen die Ik u noemen zal.

Deze opdracht was geheel tegen het gevoel en verstand van Abraham in. Maar toch gehoorzaamde hij. Zijn vertrouwen in God werd op de proef gesteld en dan lezen we verder in vers 10 t/m 12:

10 Daarop strekte Abraham zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten.

11 Maar de Engel des Heren riep tot hem van de hemel en zeide: Abraham, Abraham! En hij zeide: Hier ben ik.

12 En Hij zeide: Streck uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets, want nu weet Ik, dat gij godvrezend zijt, en uw zoon, uw enige, Mij niet hebt onthouden.

Nadat Abraham de beproeving van zijn geloof had doorstaan, zegt de Here tot hem: Nu weet Ik, dat gij godvrezend zijt.

We gaan weer terug naar Jacobus 1:12 waar staat:

Zalig is de man, die in verzoeking volhardt, want, wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben.

Blijven we in Christus en in Zijn deugden, dan zijn we zalig. Jezus sprak in de bergrede, dat de zachtmoedigen zalig zijn en dat de vredestichters zalig zijn en dat de reinen van hart zalig zijn.

En wanneer wij de proef hebben doorstaan ... zullen wij de kroon des levens ontvangen.

Wat die "levenskroon" inhoudt, blijkt uit de beloften voor de overwinnaars zoals in:

Op. 3:21/22

Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon. Wie een oor heeft,

die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt.

Wanneer men mag zitten met Jezus op zijn troon, dan wil dat zeggen dat men zogezegd in de hemelse regering zit. Men ontvangt de kroon des levens. En die wordt hen "gegeven" en ook de overwinning wordt ons gegeven zoals in 1 Cor. 15:57/58 staat:

Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus.

Daarom, mijn geliefde broeders, weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk des Heren, wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here.

Maar toch zijn zij overwinnaars, want zij hebben de door God aangeboden overwinning aangenomen en daaruit door geloofsgehoorzaamheid geleefd.

Dus nemen we die overwinning aan en gaan wij daar ook daadwerkelijk uit leven (de

bijbel noemt dat gehoorzaamheid des geloofs) en dan mogen wij tot de overwinnaars behoren.

Wie de proef doorstaat, ontvangt de levenskroon. Het is een kroon van leven. Men ontvangt volgens Op. 2:7 het recht om van de boom van leven, die in het paradijs Gods is, te eten.

Wie overwint, hem zal Ik geven te eten van de boom des levens, die in het paradijs Gods is.

We lezen in Op. 22:1/2 over het geboomte des levens het volgende:

1 En hij toonde mij een rivier van water des levens, helder als kristal, ontspringende uit de troon van God en van het Lam.

Dat kristal heldere water is de Geest en Zijn werkingen.

2 Midden op haar straat en aan weerszijden van de rivier staat het geboomte des levens, dat twaalfmaal vrucht draagt, iedere maand zijn vrucht

gevende; en de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volkeren.

Uit de stad vloeit, afkomstig uit de troon, het kristal heldere water des levens. Dat water des levens voedt de rijen levensbomen, de bloeien midden op de hoofd (straat) van de stad en aan weerszijden van de rivier.

Ook de profeet Ezechiël profeteerde daar al van in Ex. 47:7 waar staat:

12 Langs de beek zullen op haar oevers aan weerszijden allerlei vruchtbomen opschieten, waarvan het loof niet verwelkt en de vrucht niet opraakt; elke maand zullen zij vrucht dragen, omdat hun water uit het heiligdom komt; hun vruchten zullen tot spijs zijn en hun loof tot geneesmiddel.

Er zal geen ziekte op de nieuwe aarde zijn en het loof tot geneesmiddel van de volken zal waarschijnlijk betrekking hebben op een innerlijk

genezingsproces van christenen, die wel behouden zijn maar wiens innerlijk nog genezing nodig heeft.

Jesaja heeft het in Jesaja 1:5 bijvoorbeeld over een ziek hart. De levenskroon, voor wie ??

Op. 2:26

26 En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal Ik macht geven over de heidenen.

Dat zijn zij, die het kwade hebben overwonnen door het goede.

De zachtmoedigen, de reinen van hart, de vrede-stichters en de barmhartigen. Zij krijgen later macht over de heidenen, omdat zij op de juiste wijze macht uitoefenen.

De levenskroon, voor wie ??
Op.3:12

Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan.

Een zuil kan dragen en verdragen. Tegen de christenen in Efeze sprak Jezus: *gij hebt verdragen en zijt niet moede geworden.*

Wie nu kan dragen en verdragen zonder moede te worden, wordt straks tot een zuil in de tempel van God en dat is zijn Gemeente.

Als we in de verzoeking volharden en de proef doorstaan, zullen wij de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben. En die bestaat uit:

- Mede zitten op de troon van Jezus!
- Eten van de boom des levens.
- Macht hebben over de heidenen.
- Een geestelijke zuil worden in de tempel van God.

Wij hoeven niet bevreesd te zijn voor verzoeken, beproevingen of lijden zoals in In Openbaring 2:10 staat:

Wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult.

Jezus bemoedigt ons met zijn woorden, om voor het lijden niet te vrezen. De verdrukking zal niet boven vermogen zijn want er staat even verder: *Gij zult een verdrukking hebben van tien dagen.*

Tien dagen wil zeggen: een door Hem bepaalde en afgewogen periode.

En dan daarna weer de belofte van de kroon des levens aan het einde van vers 10:

Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens.