

## **Vermaant elkander dagelijks**

U heeft wel eens van het bijbelse woord "vermanen" gehoord. Vermanen is een wat oud Nederlands woord en betekent: aansporen. Het betekent ook: vertroosten.

In de Bijbel staat, dat wij elkander dagelijks zullen vermanen. U hoeft dat niet op te zoeken, maar het staat in Hebr. 3:13.

We hebben elke aansporingen en vertroosting, anders gezegd, vermaningen nodig, om op de juiste koers te blijven.

Er staat ook niet dat één persoon dat zal doen, maar er staat dat wij elkander zullen vermanen, elkander zullen aansporen.

We lezen in Hand. 20:31 het volgende:

*Waakt dan, en herinnert u, dat ik drie jaren lang nacht en dag niet heb opgehouden, ieder*

*afzonderlijk onder tranen terecht te wijzen.*

In de staten vertaling staat in plaats van "terecht te wijzen" "te vermanen".

U weet misschien wel het verschil tussen een terechtwijzing en een vermaning.

Een terechtwijzing krijgt iemand, als hij in de fout ging op één of andere wijze en daarvoor correctie nodig heeft.

Een vermaning krijgt iemand, om te voorkomen, dat hij in de fout gaat.

Dus vermaningen zijn aansporingen, om op de juiste koers te blijven. Er zijn allerlei geestelijke gaven, zoals die in de Corinthse brief vermeld staan, maar in de Romeinen brief worden ook nog een aantal geestelijke gaven opgenoemd o.a. de gave om te vermanen. I

In Romeinen 12:6/8 staat:

*Wij hebben nu gaven, onderscheiden naar de genade die ons gegeven is ... wie vermaant, in het vermanen.*

Wat deed Paulus drie jaar lang, nacht en dag? Hij spoorde de broeders en zusters aan tot een godvruchtig leven. Hij vermaande ze. En hoe deed hij dat? Er staat, dat hij dat deed onder tranen.

Paulus was een vader in Christus en hij zag veel om zich heen, wat nog verbetering behoefde. En dan bracht hij het woord en vermaande hij de broeders en zusters afzonderlijk onder tranen.

Als er ergernis, kritiek of boosheid in ons hart is, kunnen wij de ander niet vermanen of terechtwijzen.

Maar als er goedheid en liefde in ons hart is, de goedheid en de liefde van Christus, dan kunnen de ander voort helpen.

Dat staat in Romeinen 15:14 waar we lezen:

*Ik heb echter, mijn broeders, zelf al de overtuiging van u, dat gij zelf reeds vol van goedheid zijt, vervuld met al de kennis, in staat ook elkander terecht te wijzen.*

In een andere vertaling staat, dat deze broeders in Rome vol van goedheid waren, in staat ook om elkander te vermanen.

Om te kunnen terechtwijzen maar ook om te kunnen vermanen, gaat het er om vol van goedheid te zijn. Dat de broeders en zusters de goedheid van Christus dan in ons proeven.

Paulus zag dingen bij de ander, die anders moesten en dan kon hij onder tranen met zulke mensen spreken om ze te helpen.

Nu gaan we zeven belangrijke aansporingen – vermaningen – noemen.

Aansporing nr. 1 en nr. 2

De eerste twee aansporingen staan in Spreuken 3:7/8 waar staat:

*Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de Here en wijk van het kwaad. Het zal medicijn wezen voor uw vlees, en lavenis voor uw gebeente.*

Wees niet wijs in eigen ogen ... Ben ik of bent u wel wijs in eigen ogen, dan zijn wij in het geheel niet wijs.

Toen de discipelen op een keer vroegen, wie de meeste onder hen was, nam Jezus een kind en plaatste die in hun midden en zei toen:

*Wie nu zichzelf gering zal achten als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk der hemelen. (Mt. 18:4)*

Daniël was een wijs man maar niet in eigen ogen; hij zei: Hem behoort de wijsheid en niet mij.

Aansporing 1 voor u en voor: Heb geringe gedachten over

uzelf en grote gedachten over God.

Aansporing 2 staat ook in Spreuken 3:7/8:

*Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de Here en wijk van het kwaad*

Wijken van het kwaad betekent precies wat er staat. In plaats van het kwade te onderzoeken, gaat het er om dat wij van het kwade wijken.

Onderzoek nooit de brede weg .... zoek het kwade niet op. Er is veel kwaad dat tegenwoordig via de media in onze harten wil binnen dringen maar door de vreze des Heren wijken u en ik van het kwade.

Voor deze twee aansporingen geldt ook een belofte namelijk:

*Het zal medicijn wezen voor uw vlees en lavenis voor uw gebeente.*

Met andere woorden: het is goed voor uw gezondheid om kleine

gedachten te hebben over u zelf en het is goed voor uw gezondheid om te wijken van het kwade!

Aansporing 3: Voer geen woordenstrijd. Dat staat in 2 Tim. 2:14

*Blijf dit in herinnering brengen en betuig in de tegenwoordigheid van God, dat men geen woordenstrijd moet voeren, die tot niets nut is, ja, verderf brengt aan wie ernaar horen.*

Dat is een vermaning, een aansporing die wij meer dan één keer nodig hebben. Paulus zei tegen Timotheüs: blijf dit in herinnering brengen *dat men geen woordenstrijd moet voeren.*

Woordenstrijd is tot niets nut! En dat niet alleen; het brengt ook nog verderf mee. Daar worden anderen niet door gezegend.

Dus beschouwen we het als iets onwaardigs en onchristelijks,

om ruzie te maken. Maak geen ruzie, voer geen woordenstrijd.

Lijdt liever in je binnenste dan mee te doen aan iets dat God niet welgevallig is.

Eén bladzij verder in uw bijbel staat in 2 Tim. 2:24 dat een dienstknecht van de Heer niet moet twisten. Dat moet u of ik en geen enkel christen doen. Een dienstknecht des Heren moet niet twisten.

Aansporing nr. 4

Leer om in de rust te blijven.

In Jesaja 28:16 staat: *Hij die gelooft, haast niet.*

En in Hebr. 4:3 staat: *wij gaan tot de rust in, wij die tot het geloof gekomen zijn.*

Wat heerlijk om in de rust te zijn en je niet te laten opjagen. Je kunt de tijd toch niet in halen.

God heeft goede werken voor ons bereid, waarin wij mogen wandelen. We hoeven dus niet te hollen en te vliegen. Wij

kunnen veel meer aan, als wij in de rust zijn.

Aansporing 4 is dus: *Hij die gelooft, haast niet.*

Aansporing 5: Wees een offer en leef om te dienen. Volg daarin het voorbeeld van Jezus. We lezen zijn woorden hierover in Matth. 20:25/28 waar staat:

*Doch Jezus riep hen tot Zich en zei: Gij weet, dat de regeerders der volken heerschappij over hen voeren en de rijksgroten oefenen macht over hen. Zo is het onder u niet.*

*Maar wie onder u groot wil worden, zal uw dienaar zijn, en wie onder u de eerste wil zijn, zal uw slaaf zijn, gelijk de Zoon des mensen niet gekomen is om Zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen.*

Wil je groot worden, zei Jezus. Leef dan om te dienen. Volg dan Mijn voorbeeld, sprak Jezus. Ik leefde niet om gediend te worden maar om te dienen.

En Jezus leefde niet alleen om te dienen maar gaf bovendien zijn leven als losprijs voor ons. Hij was een offer.

Dat is tot eer van God om zoals Jezus, te leven om te dienen en om een offer te zijn.

Vroeger, in het oude testament, brachten de gelovige Joden een koe, schaap of stier ten offer of een paar duiven. Wij, wedergeboren christenen, mogen ons lichaam stellen tot een levend offer.

Dit offerleven begint thuis.

Je vrouw laat b.v. een fles druivensap vallen en de vloer ligt vol glasscherven en rode druivensap.

Ben ik – als man – dan een offer en ga ik dat opruimen zonder te mopperen.

Dan begrijp ik wat van het leven van Jezus. Hij leefde niet om gediend te worden, maar om te dienen en te geven.

Aansporing nr. 6:

Spring als een stuiterbal weer omhoog, als het mis ging.

Er staat in Spreuken 24:16 het volgende: *De rechtvaardige valt zeven keer, doch staat weer op.*

Een kind dat leert lopen, valt vaak. Maar hij krabbelt snel weer overeind en loopt met goede moed verder.

We zijn discipelen en dat betekent: leerlingen en we mogen het allemaal leren. Spring dus als een stuiterbal overeind als u ongewild ten val mocht komen.

Tot zeven maal toe en Jezus vergeeft zeventig maal zeven maal. .

Aansporing 7:

Verblijdt u in de Heere te allen tijde. Wederom zal ik zeggen: verblijdt u.

Deze aansporing staat in Filip. 4:4

Wij kunnen ons altijd verblijden over zijn goedheid, zijn barmhartigheid, zijn geduld en zijn liefde en trouw voor ons.

We hebben een fantastisch heerlijke God.

Zowel wat de Vader betreft, en ook de Zoon en ook de heilige Geest.

We herhalen nog even onze aansporingen:

1. Heb geringe gedachten over uzelf en grote gedachten over God.
2. Vrees de Heere en wijk van het kwaad.
3. Voer geen woordenstrijd, kibbel niet.
4. Leer om in de rust te zijn: zij die geloven haasten niet.
5. Wees een offer en leef om te dienen, zoals Jezus dat deed.
6. Spring als een tennisbal weer omhoog als het mis ging. De rechtvaardige valt zeven keer, doch staat weer op.
7. Verblijdt u in de Heere te allen tijd. Wederom zal ik zeggen: verblijdt u!

|