

Unieke voorspellingen in het boek Openbaring

De komst van de TV voorspeld:

Opmerkelijk is, dat de antichrist zich in de eindtijd zal bedienen van een beeld. Circa 2000 jaar geleden schreef Johannes hierover op het eiland Patmos.

In Openbaring 13:15 staat daarover:

15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden.

Een beeld, met een geest. Een beeld dat kan spreken, en dat de mensen zullen aanbidden.

Een beeld.

Natuurlijk zal dat geen stenen beeld zijn, zoals bijvoorbeeld een beeld van Jozef of Maria.

Geïnspireerd door de Heilige Geest schreef Johannes op Patmos op unieke wijze over een

beeld met een geest dat kan spreken. Tegenwoordig zitten miljarden mensen vele uren voor dat beeld; denk b.v. aan WK voetbal.

Het is een sprekend beeld, dat de mensen zodanig in beslag kan nemen, dat het een afgod kan worden.

Een beeld met een geest.

Door dat beeld worden de mensen beïnvloed. Allerlei onderwerpen komen ter sprake op de beeldbuis. Die onderwerpen beïnvloeden het denken van de mensen.

De boze maakt nu al gebruik van dat beeld zoals ook straks de antichrist, de zoon des verderfs, er gebruik van zal maken.

Een beeld dat kan spreken.

Dat blijkt uit het bovenstaande. Het is een beeld wat spreekt en waar de mensen naar luisteren.

Een beeld, dat de mensen zullen aanbidden.

Aanbidden is bewonderen; er geheel door in beslag genomen worden.

Als men b.v. uren naar de TV kan kijken, maar nauwelijks tijd heeft voor God en Zijn woord, dan is dat beeld tot een afgod geworden, wat men aanbidt.

Het digitale tijdperk van de toekomst: een persoonlijke chip in je arm of voorhoofd

Over de super-world-president staat geschreven in Openbaring 14:16 t/m 18

16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd.

17 En dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.

18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

Vier keer wordt in deze verzen het woordje "getal" genoemd.

Het digitale tijdperk: getal = cijfer, nummer.

De nieuw gekozen voorzitter van de EU is een groot voorstander van het afschaffen van cash geld; zij wil uitsluitend naar digitaal betalen.

Zo zien we dat we langzaam aan naar deze eindtijd toe gaan.

In een later stadium zal de supermens het hele digitale betaalsysteem beheren en doorzien: "big brother is watching you".

Het getal van deze superman is 666. Het Goddelijke getal is 777 en 666 is het hoogst haalbare voor een mens.

**Klimaat veranderingen
Grote hitte voorspeld**

In Openbaring 16:9 staat hierover het volgende:

En de mensen werden verzengd door de grote hitte en zij lasterden de naam van God, die de macht heeft over deze plagen, en zij bekeerden zich niet om Hem eer te geven.

Als mensen in lijden komen,
gaan ze soms vloeken en God
dingen verwensen. Dat zal ook
in die tijd gebeuren.

De Bijbel is nog steeds uniek !!