

Titus 2

Titus is een Romeinse naam en betekent: "eervol". Titus deed zijn naam eer aan want hij was een fijne en waardevolle medewerker van Paulus.

In Titus hoofdstuk 2 spoort Paulus zijn medewerker Titus aan om uit te komen voor de gezonde leer zoals in vers 1 staat:

1 Maar gij, kom uit voor hetgeen met de gezonde leer strookt.

Wat verstaat Paulus nu onder "de gezonde leer"? Het is een leer die geestelijk gezond maakt.

Paulus heeft het in de brief aan Timotheus over "de gezonde woorden van onze Here Jezus Christus en de leer der godsvrucht."

Die gezonde woorden zijn o.a. de woorden die Jezus noemt in Lucas 9:23 waar staat:

" Hij zei tot allen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf, neme dagelijks zijn kruis op en volg Mij. "

Ook in de zgn. bergrede vinden wij de gezonde woorden van onze Here Jezus.

De leer der godsvrucht is de verkondiging die tot resultaat heeft, dat wij een verlangen krijgen om te wijken van het kwade, want dat is immers godsvrucht.

In Titus 2:2 begint Paulus bij de ouderen en als eerste "oude mannen".

2 Oude mannen moeten nuchter zijn, waardig, bezadigd, gezond in het geloof, de liefde en de volharding.

Zij moeten "nuchter" zijn en volgens theoloog Dr. Bavinck is het woord "nuchter" hier letterlijk bedoeld, dat wil zeggen: niet verslaafd aan de drank.

Waardig: wie zijn kruis niet opneemt in zijn dagelijks leven, is Mij niet waardig zei Jezus in Mt. 10:38

Bezadigd: wil zeggen ... bezonnen, beheerst, rustig.

Gezond in het geloof: Jacobus noemt in dit verband in Jac. 2:1 "houdt uw geloof vrij van aanzien des persoons". Ook schrijft Jacobus dat geloof zonder de werken niets uitwerkt. Dat is een dood geloof.

Een gezond geloof is dus vrij van aanzien des persoons en gaat gepaard met goede werken.

Gezond in de liefde: Bij de liefde gaat het om een gezonde christelijke liefde; dus een oude man dient niet een plakkerig kussende oude broeder te zijn; nee, gezond in de liefde.

Gezond in de volharding: hij moet niet klagen of mopperen als er verdrukkingen komen, maar eerder roemen in de verdrukkingen want dit werkt

volgens Romeinen 5:3 volharding uit.

En vervolgens richt Paulus zich tot de vrouwen op leeftijd:

3 Oude vrouwen eveneens, priesterlijk in haar optreden, niet kwaadsprekend, niet verslaafd aan veel wijn, in het goede onderrichtende,

De levenswijze van een oudere zuster zal zijn als een priesteres, die godsvrucht uitstraalt, zoals de weduwe Anna, die 84 jaar oud was en met haar hele hart God diende..

... niet kwaadsprekend: In 1 Petrus 2:1 lezen we de vermaning van de apostel Petrus om alle kwaadsprekerij af te leggen.

Hieruit zien we dus dat Petrus ervan uitgaat dat kwaadsprekerij de heiligen kan aankleven. Alleen is het zaak dit alles af te leggen, zodat er geen restje meer van overblijft.

Kwaadsprekerij is praten achter iemand zijn rug om. Iets

negatiefs zeggen over iemand, die er niet bij is, dat is kwaadsprekerij..

Als echter Gods medearbeiders met elkaar praten over de verschillende mensen, omdat hun eeuwig heil en welzijn hun ter hare gaat, dan is dat iets heel anders dan kwaadspreken.

Met kwaadspreken wordt geen liegen bedoeld (want wat gezegd wordt kan waar zijn) maar de persoon zelf is er niet bij en men spreekt bij kwaadsprekerij smadelijk over hem.

... niet verslaafd aan veel wijn:
die woorden spreken voor zich en ... *in het goede onderrichtende* ... en dat goede volgt in de verzen 4 en 5:

4 Zodat zij de jonge vrouwen opwekken man en kinderen lief te hebben,

5 Bezadigd, kuis, huishoudelijk, goed en aan haar man onderdanig te zijn, opdat het woord Gods niet gelasterd worde.

Een oudere zuster zal een voorbeeld zijn in kuisheid wat haar kleding en wandel betreft en ze zal respectvol met haar man om gaan.

Als een man zijn vrouw behandelt als een prinses, zal zij hem zeker als een prins behandelen.

Het is ook een deugd voor een vrouw om het huishouden goed op orde te hebben. Door zo'n voorbeeld spoort een oudere zuster ook de jongere zusters aan.

6 Vermaan evenzo de jonge mannen bezadigd te zijn in alles,

Dat betekent niet: altijd in de plooi of altijd even ernstig maar zorg dat je alles onder controle hebt; beheerst dus want zelfbeheersing is een vrucht van de Geest.

7 Houd hun in uzelf een voorbeeld voor van goede

werken, zuiverheid in de leer, waardigheid,

8 Een gezonde prediking, waarop niets valt aan te merken, opdat de tegenstander tot zijn beschaming niets ongunstigs van ons hebbe te zeggen.

Paulus spoort Titus aan om een voorbeeld te zijn voor de gelovigen, zoals hij ook Timotheüs daarin heeft aangespoord in 1 Tim. 4:12 waar staat:

"wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid."

9 De slaven moeten hun meesters onderdanig zijn in alles, het hun naar de zin maken zonder tegenspraak,

10 Of oneerlijkheid, maar alle goede trouw bewijzen, om de leer van God, onze Heiland, in alles tot sieraad te strekken.

11 Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen,

12 Om ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven,

De genade Gods betekent dus niet alleen vergeving, maar hier staat dat de genade Gods ons ook opvoed. Van een kind in het geloof tot een volwassene in het geloof. Deze genade Gods is niet slechts voor de enkeling maar de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen.

Wat betekent dat: heilbrengend? Heil betekent: redding, behoudenis en ook verlossing.

De genade Gods voedt ons dus op, dat wij de zonde zullen verzaken en ook de wereldse begeerten zullen verzaken.

Verzaken wil zeggen, dat men zich ergens van af keert. De

genade Gods voedt ons op, zodat wij ons zullen afkeren van de zonde, dat is de goddeloosheid en ook de wereldse begeerten zullen verzaken.

Wat zijn wereldse begeerten? 1 Joh. 2:16 zegt het:

Want al wat in de wereld is: de begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld.

Dus de genade Gods voedt ons op, zodat wij de goddeloosheid en wereldse begeerten zullen verzaken, en *bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld zullen leven.*

Bezadigd is een wat oud Nederlands woord. Beter vertaald is: bezonnen en bezonnen is hetzelfde als: bedachtzaam!

13 Verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus,

Maranatha! Jezus komt. Wij verwachten zijn heerlijke verschijning en Jezus wordt hier door Paulus "onze grote God en Heiland, Christus Jezus" genoemd.

13 Die Zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid, en voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken.

Hij kwam om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid (letterlijk staat in de grondtekst voor ongerechtigheid "wetteloosheid") en zo maakt Hij een eigen volk, volijverig in goede werken.

15 Spreek hiervan, vermaan en weerleg met alle nadruk: niemand mag u verachten.

Paulus drukt zijn geliefde medewerker Titus op het hart om over datgene, wat wij nu behandeld hebben, te spreken.

En het ook te gebruiken om tegenstanders hiermee te weerleggen (en dat nog wel met alle nadruk).

Als Titus zou vermanen en weerleggen met het woord, dan zou hij staan als een zuil en niemand kon om hem heen.