

Sterven is winst

We lezen in Filip. 1:21a. de volgende troostrijke woorden van Paulus:

Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst.

Wanneer Christus ons leven is, is het sterven winst!

Wat geen oog heeft gezien, en geen oor heeft gehoord, en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben..¹

Paulus zag in het geheel niet tegen zijn heengaan op; integendeel, hij schrijft zelfs in vers 23:

Ik heb begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste.

Het is verreweg het beste om daar bij Christus en al de Zijnen te zijn.

Daarbij zei Jezus ook nog:

¹ 1 Cor. 2:9

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, als iemand Mijn woord in acht genomen heeft, zal hij beslist de dood niet zien tot in eeuwigheid..²

Paulus schrijft verder in 2 Cor. 5:6/9

6 Wij hebben dus altijd goede moed en weten dat wij, zolang wij in het lichaam inwonen, uitwonend zijn van de Heere.

7 Want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen.

8 Maar wij hebben goede moed en wij hebben er meer behagen in om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen.

9 Daarom stellen wij er ook een eer in, hetzij inwonend, hetzij uitwonend, om Hem welbehagelijk te zijn.

De in 1899 overleden en bekende Evangelist Moody heeft eens gezegd : "Wanneer de krantenjongens roepen: "Moody is dood", geloof het dan niet. Ik zal dan meer leven dan ooit!"

² Joh. 8:51

Hij stierf juist voor Kerstfeest op 22 dec. 1899 en zei nog :

De aarde verdwijnt, de hemel gaat open. Dit is mijn verheerlijking; dit is mijn kroningsdag. Ik heb jarenlang naar deze dag uitgezien.

Ja, dat zijn nog eens mooie en ware woorden van een heelhartig christen.

De lichamelijke dood is alleen maar een poort tot al de heerlijkheid, waarop wij hebben gewacht en waarover wij ons hebben verheugd.

*Want het leven is ons Christus,
en het sterven winst !*