

Spreekt iemand ... dient iemand

Ons onderwerp voor vanmorgen vinden we in 1 Petrus 4:11 waar staat:

Spreekt iemand, laten het woorden zijn als van God; dient iemand, laat het zijn als uit kracht, door God verleend, opdat in alles God verheerlijkt worde door Jezus Christus, aan wie de heerlijkheid is en de kracht, in alle eeuwigheid! Amen.

Dit zegt Petrus, de man die vroeger zijn woorden helemaal niet onder de controle van de Geest had. Toen hij met Jacobus en Johannes en Jezus op de berg der verheerlijking was zei hij:

Rabbi, het is goed, dat wij hier zijn, laten wij drie tenten opslaan, voor U één, en voor Mozes één, en voor Elia één. Want hij wist niet, wat hij antwoorden moest ...

De Willibrord vertaling zegt: hij wist niet goed wat hij zei.

En in deze Petrus kon de Heer dus een heerlijk werk doen, zodat hij nu kon schrijven: "Spreekt iemand, laten het woorden zijn als van God."

Dit schrijft Petrus, de man waartegen Jezus eens zei: "Ga weg, achter Mij satan, gij zijt niet bedacht op de dingen Gods maar op die der mensen." Ja, ja, hij flapte er soms woorden uit, waardoor Jezus hem moest corrigeren met "Ga weg, achter mij, satan."

Toen sprak hij nog geen woorden als van God maar door de jaren heen heeft Jezus in Petrus een heerlijk werk kunnen doen.

Spreekt iemand, laten het woorden zijn als van God ... dit schrijft Petrus waarover in Mt. 26:69 t/m 75 staat:

69 Petrus zat buiten in de hof en er kwam een slavin naar hem toe, die zeide: Ook gij waart bij Jezus, de Galileeer.

70 Maar hij loochende het ten aanhoren van allen en zeide: Ik weet niet, wat gij zegt.

71 Toen hij naar het portaal ging, zag een andere hem en zij zeide tot hen, die daar waren: Die man was bij Jezus, de Nazoreeer.

72 En wederom loochende hij het met een eed: Ik ken de mens niet.

73 Even later kwamen zij, die daar stonden, naar Petrus toe en zeiden: Waarlijk, ook gij behoort tot hen, want ook uw uitspraak verraadt u.

74 Toen begon hij zich te vervloeken en te zweren: Ik ken de mens niet.

75 En terstond kraaide een haan. En Petrus herinnerde zich het woord, dat Jezus gesproken had: Eer de haan kraait, zult gij Mij driemaal verloochenen. En hij ging naar buiten en weende bitter.

In deze Petrus heeft de Here Jezus door de heilige Geest een heerlijk verlossend werk kunnen doen. En wat Hij kon doen in Petrus, kan Hij ook doen in u en in mij.

Wij kunnen christenen worden, waarvan staat: "opdat in alles God verheerlijkt worde." In de Staten vertaling staat dit zo mooi en letterlijk uit de grondtekst vertaald:

Opdat God in allen geprezen worde door Jezus Christus.

En dat is ons grote doel: Dat God in ons geprezen wordt, door wat we zeggen en door wat we doen.

Wij zijn mensen; wij kunnen praten. Een hond kan blaffen en een poes kan miauwen en een vogel kan fluiten.

Maar de mens loopt rechtop en is naar de gelijkenis Gods geschapen en de mens kan spreken. Prachtig! Wij kunnen spreken! Wij kunnen dat doen, wat een olifant, een aap of een vogel niet kan doen: spreken!

Een papagaai kan wat woorden napraten: koppie krauw of lorre, maar dat is het leuke, bijna komische in de schepping dat een papagaai dat kan, maar hij blijft een dier.

Een mens kan spreken! En wat wij nu horen, gaan we uitsluitend op onszelf toepassen, dan hebben we er wat aan.

Anders worden we farizeeërs die lasten op de rug van anderen leggen en ze zelf niet met de vinger aanroeren. Het gaat dus om *mij*.

We kunnen ons afvragen, wat er met Petrus is gebeurd, dat hij ons met deze woorden kan aansporen uit 1 Petrus 4:11.

We gaan lezen in Lucas 3:165/16 waar staat:

15 Toen nu het volk in afwachting was en allen in hun hart overlegden over Johannes, of hij misschien de Christus was,

16 Antwoordde Johannes en zeide tot allen: Ik doop u met water, doch Hij komt, die sterker is dan ik, wiens schoenriem ik

niet waardig ben los te maken; die zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur.

Johannes wees naar Jezus en zei van Hem: dat is de Man die doopt met de heilige Geest en met vuur.

En dat is precies wat Petrus nodig had en wat wij nodig hebben om te komen tot een leven, waarin wij met onze woorden God kunnen verheerlijken.

We lezen in Handelingen 2 vanaf 1 het volgende:

1 En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen. 2 En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis, waar zij gezeten waren;

3 En er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen.

Bij de uitstorting van de heilige Geest waren drie zaken waarneembaar. Meestal worden de eerste twee zaken vergeten of niet genoemd.

Ten eerste: Er kwam uit de hemel een geweldige windvlaag. Zo van: Hier komt Hij en hier is Hij, de Heilige Geest.

Hij heeft geen lichaam; Hij is Geest en Hij manifesteerde zich als "een geweldige windvlaag", die het hele huis vervulde.

Ten tweede: Er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, (eerst op twee – toen op vier – toen op 16 enz.) en het zette zich op ieder van hen.

Er staat in Handelingen 1:14 dat Maria en de broers van Jezus ook in die bovenzaal

waren. Dus boven die hoofden van al die aanwezigen vertoonden zich tongen als van vuur.

En dat is het, wat er gebeurt als de heilige Geest een mens gaat vervullen: zijn tong wordt bekrachtigd tot een instrument van de heilige Geest, om goede en opbouwende woorden te kunnen spreken.

En toen Petrus dat ervaren had, sprak hij zijn eerste rede uit tot de aanwezigen en daarover staat er in Handelingen 2:37 en verder:

37 Toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen, en zij zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannen broeders?

38 En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.

39 Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen, die verre zijn, zovelen als de Here, onze God, ertoe roepen zal.

40 En met nog meer andere woorden getuigde hij, en hij vermaande hen, zeggende: Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht.

41 Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd.

In Jacobus 3:8 en verder staat:

8 Maar de tong kan geen mens bedwingen. Zij is een onberekenbaar kwaad, vol dodelijk venijn.

9 Met haar loven wij de Here en Vader en met haar vervloeken wij de mensen, die naar de gelijkenis Gods geschapen zijn:

10 Uit dezelfde mond komt zegening en vervloeking voort. Dit moet, mijn broeders, niet zo zijn.

Maar door de kracht van de heilige Geest kan het zo worden, zoals in Col. 4:6 staat namelijk:

Uw spreken zij te allen tijde aangenaam, niet zouteloos; gij moet weten (opdat gij moogt weten) hoe gij aan ieder het juiste antwoord moet geven.

Dan spreken wij in de juiste geest; niet dat men woordje voor woordje van God krijgt maar dat men in de juiste Geest spreekt en dat is wat Petrus bedoelt in 1 Petrus 4:11

Petrus schrijft verder: Niet alleen over ons spreken, maar ook over ons dienen:

Dient iemand, laat het zijn als uit kracht, door God verleend, opdat in alles God verheerlijkt worde door Jezus Christus, aan wie de heerlijkheid is en de kracht, in alle eeuwigheid! Amen.

Engelen zijn "dienende geesten" .. wat een mooie edele gezindheid. Die gezindheid zullen ook wij hebben.

Jezus zei (en dat staat in Marcus 10:44 en 45) :

44 Maar wie groot wil worden onder u, zal uw dienaar zijn; en wie onder u de eerste wil zijn, zal aller slaaf zijn.

45 Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om Zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen.

Jezus kwam om te dienen en te geven. Wat een voorbeeld voor ons !

Toen Jezus op aarde was, volgden Hem vrouwen, die Hem diende met wat zij bezaten. (Lucas 8:3). Laten ook wij dat doen.

Petrus zegt dan ook in 1 Petrus 4:10

Dient elkander, een ieder naar de genadegave, die hij ontvangen heeft, als goede rentmeesters over de velerlei genade Gods.

We hebben allemaal onze eigen mogelijkheden om daarmee te kunnen dienen.

Een ieder heeft zo zijn eigen genade gave van God ontvangen. Het is alles genade, het zijn genadegaven en nu gaat het er om, om goede rentmeesters daarover te zijn, over die velerlei genade Gods.

Laten we zó ons licht laten schijnen, in de eerste plaats thuis en dan ook naar buiten zoals Jezus zei in Math. 5:15/16

15 Ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat, maar op de standaard, en zij schijnt voor allen, die in het huis zijn.

16 Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.