

Schatgraven in het boek Ezechiël

Het boek Ezechiël bevat maar liefst 48 hoofdstukken en daarin gaan we naar schatten graven, zoals ook David dat deed en zich verblijdde over Gods Woord als iemand die rijke buit vindt.¹

Ezechiël betekent: Sterk is God.
Het laatste deel van zijn naam is "El" en dat is een verkorting van het woord "Elohim" en dat betekent God.

Zijn naam komt in een andere vorm - maar met dezelfde betekenis - ook voor in 1 Kronieken 24:16 waar gesproken wordt over een zekere Jehéskel, een priester uit het nageslacht van Aäron.

Ezechiël was ook een priester² en was met koning Jojakim en vele andere Israëlieten verbannen naar Babel.

Daar kreeg hij visioenen te zien en woorden Gods te horen, die hij te boek heeft gesteld. Enkele onderdelen daarvan:

- Ez. 1 Troonwagen visioen.³
- Ez. 28 Beschrijving val van satan.
- Ez. 36 Wedergeboorte door water & en Geest.
- Ez. 37 De herrijzenis van Israël.
Dorre doodsbeenderen in een dal komen tot leven.
- Ez.38 Overwinning over God/Magog.
- Ez. 47 De tempelbeek.⁴

De val van satan (Ezechiël 28)

¹ Psalm 119:162

² Ez. 1:3

³ Reeds behandeld in een bijbelstudie.

⁴ Reeds behandeld in een bijbelstudie.

Tussen het eerste en tweede vers van Genesis 1 ligt een lange periode van geologische formaties.

1 In den beginne schiep God de hemel en de aarde. Wanneer dit begin geweest is, weet niemand.

Het Hebreeuws mist een gelijkwaardig woord voor ons woord "heelal" maar het drukt dit uit met de woorden "de hemel en de aarde".

2 De aarde nu was woest en ledig, en de duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren.

We kunnen met grote zekerheid constateren, dat de aarde, die God geschapen had, onmogelijk woest en ledig kon zijn, want Gods schepping is altijd volmaakt.

Over de schepping van de aarde staan (met de vertaling van Prof. Delitzsch) de volgende woorden:

Hij herschiep haar, niet als een chaos schiep Hij haar. Maar om bewoond te worden, heeft Hij haar geformeerd.⁵

Dat de chaos niet door God is ontstaan, blijkt uit het contrast tussen de verzen van Genesis 1:1 en 2.

Tussen de verzen 1 en 2 ligt zeer waarschijnlijk een ontzaglijk drama, de val van satan, de lichtvorst, de overdekkende wonderschone cherub, waar Ezechiël 28:13/15 over spreekt:

13 In Eden waart gij, Gods hof; allerhande edelgesteente overdekte u: rode jaspis,

⁵ Jesaja 45:18

chrysoliet en prasem, turkoois, chrysopraas en nefriet, lazuursteen, hematiet en malachiet. Van goud was het werkstuk, waarin zij waren gevat en aan u vastgehecht; toen gij geschapen werd, waren zij gereed.

Lucifer werd geschapen als een prachtige cherub. Hij mocht vertoeven op "de heilige berg der goden":

14 Gij waart een beschuttende cherub met uitgespreide vleugels; Ik had u een plaats gegeven: gij waart op de heilige berg der goden, wandelend te midden van vlamme stenen.

15 Onberispelijk waart gij in uw wandel, vanaf de dag dat gij geschapen werd totdat er onrecht in u werd gevonden:

God had Lucifer een hoge plaats gegeven namelijk "Op de heilige berg der goden". Maar hij wilde nog hoger. Jesaja 14:12 t/m 15 schrijft daarover:

12 Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads; hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken!

13 En gij overlegdet nog wel: Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden.

14 Ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen.

15 Integendeel, in het dodenrijk wordt gij neergeworpen, in het diepste der groeve.

Men kan zich afvragen, of de duivel nog tot bekering kan komen. Maar een gevallen engel blijft voor eeuwig duivel. Hij is uit zichzelf gevallen, uit eigen, vrije beweging en hij is niet verleid zoals Adam en Eva.

Wij vielen in Adam en daarom is er voor ons mensen, nog genade en bekering mogelijk.

Lucifer viel maar werd niet verleid. Hij was het beginsel der zonde. Alle engelen, die hem volgden, vielen in hem voor eeuwig.

Satan is de verpersoonlijkte haat, en daarom is hij totaal onvatbaar voor liefde, de liefde van God.

De zonde en de leugen is niet uit God ontstaan. Jezus noemt – in Johannes 8:44 – de satan de vader der leugen:

Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid.

Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen.

Ook wordt genoemd in 1 Joh. 2:21 dat geen leugen uit de waarheid is.

In Ezechiël 28:17/18a worden twee redenen voor zijn val opgenoemd namelijk hoogmoed en hebzucht:

17 Trots was uw hart op uw schoonheid. Met uw luister hebt gij ook uw wijsheid teniet doen gaan. Ter aarde wierp Ik u neer, en maakte u tot een schouwspel voor

koningen om met leedvermaak naar u te zien.

18a Door uw vele ongerechtigheden, door het onrecht bij uw koophandel, hebt gij uw heiligdommen ontwijfd.

Lucifer was niet tevreden met zijn plaats; hij wilde hogerop, ja, zichzelf aan de Allerhoogste gelijk stellen . We lezen dat in Jesaja 14:14

14 Ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen.

Lucifer was niet tevreden met zijn plaats. Hij wilde zijn troon oprichten in de hoogste hemelen waar God vertoeft en hij wilde zich aan de Allerhoogste gelijkstellen.

En ook lazen we over Lucifer in Ezechiël 28:18a

18a Door uw vele ongerechtigheden, door het onrecht bij uw koophandel, hebt gij uw heiligdommen ontwijfd.

Er zijn dus twee redenen voor de val van satan op te noemen, namelijk hoogmoed en hebzucht.

In 1 Timotheus 6:10 wordt de geldzucht, en daarmee ook de hebzucht, de wortel van alle kwaad genoemd. De wortel van dit kwaad is satan.

10 Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht. Door daarnaar te haken zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zich met vele smarten doorboord.

En dan volgt een waarschuwing van Paulus om deze dingen te ontvluchten en om te

jagen naar veel kostbaarder zaken dan geld en goed:

11 Gij daarentegen, o mens Gods, ontvlucht deze dingen, doch jaag naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtzinnigheid.

Wij, als mensen Gods, mogen jagen naar liefde en zachtzinnigheid en nog veel meer goeds. Dat zijn waarden die blijven. Het zijn de vruchten van de Geest. Het is het karakter van Jezus, die een heel andere weg ging dan satan.

Wat de hebzucht betreft, Jezus sprak hierover in Lucas 12:15 waar staat:
Ziet toe, dat gij u wacht voor alle hebzucht.

En in Col. 3:5 staat: *Doodt de ... hebzucht, die niet anders is dan afgoderij.*

Lucifer viel door hebzucht en hoogmoed. De weg van satan ging omhoog. Hij verhoogde zichzelf.

De weg van Jezus ging omlaag. Hij vernederde Zichzelf zoals we dat lezen in Filippenzen 2:5 en verder:

5 Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was.

De gezindheid is de manier van doen en denken. Zijn gezindheid was om Zich te vernederen. Zijn gezindheid was dienen en geven zoals in Mt. 20:28 staat, dat de Zoon des mensen niet gekomen is om zich te laten dienen, maar om te dienen en te geven.

6 Die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht.

Hier worden twee dingen genoemd wie Jezus was voor Zijn geboorte als mens: Hij was (1) in de gestalte Gods en (2) Hij was Gode gelijk.

7 Maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is.

God kan door het kwade niet verzocht worden maar Jezus wel toen Hij op aarde was en daarom heeft Jezus zich ontledigd van het Gode gelijk zijn.

En Hij kwam niet in de gestalte van een heerser of van een keizer, maar in de gestalte van een dienstknecht. En, staat hier, Hij werd aan de mensen gelijk.

Hij nam het vlees en bloed aan, zoals wij dat hebben.⁶ En daardoor kon Hij ook verzocht worden zoals wij. Op gelijke wijze als wij maar Hij heeft nooit gezondigd.

8 En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises.

En Hij koos er voor om in een voederbak geboren te worden. Het lied zegt: Zijn wieg was een kribbe en Zijn kroon was een kruis. Geen wonder dat in de velden bij Efrata een hemelse legermacht God ging prijzen.

9 Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken.

⁶ Hebr. 2:14

Jezus kreeg de naam boven alle namen en dat is de naam Kurios. En dat is de Griekse benaming voor de God van Israël. De naam Kurios betekent: Heere.

Wij hebben het over: onze Heere, Jezus Christus. Letterlijk vertaald dus: onze Kurios, Jezus de Gezalfde want Christus betekent: gezalfde.

10 Opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn.

11 En alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!

Dus er komt een tijd dat alle knie - van gelovigen maar ook van ongelovigen - zich door wat zij van de majesteit van de Vader en de Zoon zien, zich zal buigen.

De oude slang, die ook duivel en satan genoemd wordt, zal met zijn engelen uiteindelijk in de poel van vuur en zwavel geworpen worden waar zij - als straf voor hun hebzucht en hoogmoed en het vermoorden en verleiden van miljoenen mensen - dag en nacht gepijnigd zullen worden in alle eeuwigheden.⁷

Nu wij dus deze vrees voor de Heere kennen, bewegen wij de mensen tot het geloof.⁸

⁷ Openb. 20:10

⁸ 2 Cor. 5:11