

## Naar schatten graven in het boek Kronieken

We gaan naar schatten graven in het boek Kronieken. David schreef al in Psalm 119:162 "ik verblijd mij over uw woord, als iemand die rijke buit vindt".

Er zijn twee boeken in de bijbel die de "Kronieken" heten. Volgens het "van Dale" woordenboek zijn kronieken "verhalen van gedenkwaardige gebeurtenissen".

De boeken der Kronieken vormden oorspronkelijk een eenheid met de boeken Ezra en Nehemia. Nadat men deze boeken had "doorgeknipt" heeft men het begin van het boek Ezra namelijk hoofdstuk 1:1/3 geplakt aan het einde van 2 Kronieken waar zo ongeveer dezelfde woorden staan:

*2 Zo zegt Kores, de koning van Perzie: alle koninkrijken der aarde heeft de Here, de God des hemels, mij gegeven en Hij heeft mij opgedragen Hem een huis te bouwen in Jeruzalem, in Juda.*

*3 Wie nu onder u tot enig deel van zijn volk behoort, zijn God zij met hem, hij trekke op naar Jeruzalem, in Juda, en bouwe het huis van de Here, de God van Israël, dat is de God die in Jeruzalem woont.*

In het oorspronkelijke Hebreeuwse oude testament heet het boek Kronieken dan ook "aliya" en dat betekent "hij trekke op" en dat was die hoopvolle boodschap van koning Kores dat de ballingen konden terugkeren naar hun land: Aliya = hij trekke op !

Men wilde de Kronieken niet laten eindigen met de wegvoering van het volk

Israël in ballingschap, maar liever met de verheugende en hoopvolle boodschap van koning Kores aan de ballingen om na 70 jaar ballingschap terug te mogen keren naar het beloofde land.

God is een God van hoop en Hij, de God der hope, vervulde u – zo schrijft Paulus – met alle, ja met louter blijdschap en vrede in uw geloof (Rom. 15:13a).

De Kronieken zijn ongeveer 400 jaar voor de geboorte van Christus geschreven.

Het eerste boek der kronieken bevat een deel met negen hoofdstukken met geslachtsregisters waaruit wij een aantal opmerkelijke dingen kunnen halen.

Allereerst de plaats van het getal zeven. Het getal zeven is een goddelijk getal. Zeven kleuren van de regenboog; de zevenarmige kandelaar; de zeven dagen van de week, de brieven aan de zeven gemeenten en God rustte op de zevende dag.

Hoofdstuk 1:1 begint met Adam als eerste en wie goed telt, komt uit bij Henoeh als de zevende, zoals dat ook staat in de brief van Judas vers 14.

Wie verder telt komt uit bij Abraham als 21<sup>e</sup> (=3x7) als men tenminste Kenan, de zoon van Arpaksad, daarbij voegt. Die wordt namelijk niet in 1 Kronieken genoemd maar wel in Lucas 3:36.

Telt men door dan komt men uit bij David als de 35<sup>e</sup> (=5x7) vanaf Adam. In Mattheus 1:17 staat, dat van David tot Babylonische ballingschap 14 geslachten zijn en van de Babylonische ballingschap tot Christus ook 14 geslachten.

Dat komt er op neer dat Jezus vanaf de kant van Maria,  $35 + 2 \times 14 = 63$  geslachten vanaf Adam was ( $=9 \times 7$ ) en dat Jezus vanaf de kant van Jozef de  $77^\circ$  ( $=11 \times 7$ ) was vanaf Adam. Het geslachtsregister van Jozef tot Adam staat in Lucas 3:23/38.

Hoewel de Vader van Jezus God Zelf was, stamden zowel Maria als ook Jozef uit het geslacht van David.

Theoloog Dr. A. Noordegraaf schrijft in de toelichting over dit geslachtsregister "Lucas' lijst is bewust opgebouwd :  $11 \times 7$  geslachten."

Nogmaals: Henoch de  $7^\circ$ , Abraham de  $21^\circ$  en David de  $35^\circ$  vanaf Adam en Jezus de  $63^\circ$  van de kant van Maria en de  $77^\circ$  van de kant van Jozef.

We gaan verder graven in de Kronieken. In 1 Kronieken 1:10 staat:

*Kus verwekte ook Nimrod; deze was de eerste, die machtig werd op aarde.*

Van deze Nimrod staat nog het volgende opmerkelijke in Genesis 10:8-11

*En Kus verwekte Nimrod; deze was de eerste machthebber op de aarde; Hij was een geweldig jager voor het aangezicht des Heren; daarom zegt men: een geweldig jager voor het aangezicht des Heren als Nimrod.*

De ontplooiing van Nimrod als eerste machthebber ging niet buiten Gods voorzienig bestel om. Er staat dat hij een geweldig jager was voor het aangezicht des Heren. Waarschijnlijk onverschrokken en vertrouwend op zijn God.

En de woorden: "Een geweldig jager voor het aangezicht des Heren als Nimrod" blijkt een bekend spreekwoord in Israël te zijn geweest volgens theoloog Dr. A. Edelkoort.

Nimrod was dus de stichter van de eerste wereldmacht. Dit blijkt uit de hierna genoemde opsomming van zijn koninkrijken uit Genesis 10:10 en verder:.

*En het begin van zijn koninkrijk was Babel, Erech, Akkad en Kalne, in het land Sinear. Uit dat land trok hij naar Assur en hij bouwde Nineve, Rechobot-ir, Kalac En Resen tussen Nineve en Kalach; dat is de grote stad.*

Verder is er niets meer bekend over deze raadselachtige figuur uit de Schrift, ook historisch niet.

Nu is het voor ons – nieuw testamentische christenen – van belang dat wij ook een geweldig jager zijn voor het aangezicht van de Heere.

In 1 Tim. 6:11 schrijft Paulus aan Timotheüs:

Gij daarentegen, o mens Gods, ontvlucht deze dingen (namelijk de geldzucht) en jaag naar liefde, jaag naar geduld, jaag naar zachtzinnigheid.

Grijp niet een beer of leeuw zoals Nimrod, de geweldige jager voor het aangezicht des Heren, maar grijp het eeuwig leven.

Grijp het leven van Jezus en jaag ... als een Nimrod voor het aangezicht van de Heer ... naar deze deugden: liefde, geduld en zachtzinnigheid.

We gaan verder met schatgraven in de Kronieken. In 1 Kronieken 4:9/10 staat:

*Jabes was de aanzienlijkste onder zijn broeders; zijn moeder had hem Jabes genoemd: want, zeide zij, ik heb hem met smart gebaard.*

Met de naam Jabes wilde zijn moeder hem als "smartekind" bestempelen. Uit vrees, dat zijn leven in het teken van de smart zou staan, bad hij God voor smart bewaard te mogen worden:

*Jabes nu riep de God van Israël aan met de woorden: Wil mij toch overvloedig zegenen en mijn gebied vergroten; laat uw hand met mij zijn; weer van mij het kwade, zodat mij geen smart treft! En God schonk wat hij had gevraagd.*

Naar antieke opvatting kan een ongunstige naam voorteken zijn van een ongunstig levens lot.

Vandaar Jabes' bede om daarvoor bewaard te mogen worden. En met God durft hij het leven aan en in zijn geloof, dat God boven alles staat – ook boven de naam die hem was toegekend als smartekind - wordt hij niet beschaamd want: *God schonk wat hij had gevraagd.*

Als hij er niet om gebeden had, had hij ook niet ontvangen maar ook toen gold al wat Jezus later zei in Mt. 7:7 Bidt en gij zult ontvangen!

We gaan verder met schatgraven in Kronieken en nu iets over de betrouwbaarheid van de bijbel. In 1 Kron. 4:23 staat:

*Zij waren de pottenbakkers, bewoners van Netaïm en Gedéra, zij woonden daar bij den koning en stonden in zijn dienst.*

Er zijn juist in dat gebied bij opgravingen stukken van kruiken gevonden, waarbij op de handvaten stond: ... voor de koning.

We gaan verder met schatgraven in de Kronieken. In 1 Kronieken 5:18/21 staat het volgende:

*18 De zonen van Ruben, de Gadieten en de helft van de stam Manasse, zovelen er weerbaar waren; de mannen die schild en zwaard droegen, de boog spanden en geoefend waren in de strijd; waren sterk 44.760 man, die in het leger uittrokken.*

*19 Dezen voerden oorlog met de Hagrieten en met Jetur, Nafis en Nodab;*

*20 Zij werden in de strijd tegen hen geholpen, zodat de Hagrieten met allen die bij hen waren, in hun handen vielen; want zij riepen in de strijd tot God en Hij liet Zich door hen verbidden, omdat zij op Hem hadden vertrouwd.*

*21 Zij voerden hun kudden weg: 50.000 kamelen, 250.000 schapen, 2000 ezels, benevens 100.000 mensen.*

Dus die mannen die in vers 18 genoemd worden, vormden een dapper legertje van 44.760 man. Zij voerden oorlog tegen een veel grotere legermacht, genoemd in vers 19.

En toch wonnen zij de strijd en waarom ?? Vers 20b verhaalt dat zij in de strijd tot God riepen. Het was dus geen bidden maar roepen en Hij liet Zich door hen verbidden omdat .... zij op Hem hadden vertrouwd.

Wat een buit voerden zij mee! 100 kamelen is al een groot aantal om te zien maar zij voerden: 50.000 kamelen weg (denk je eens even in wat een hoeveelheid).

En dan nog een enorme hoeveelheid schapen namelijk 250.000 stuks en of dat nog niet genoeg was ook nog 2000 ezels benevens 100.000 mensen.

Laten we nog even stil staan bij deze aantallen: 50.000 kamelen, 250.000 schapen, 2000 ezels en 100.000 mensen als krijgsgevangenen.

Ze waren niet alleen overwinnaars maar meer dan overwinnaars en dat doet denken aan het woord in Romeinen 8:37 waar staat:

Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad.

En wat is dat "in dit alles". Dat is in verdrukkingen en beproevingen, maar als wij daarin de Heere aanroepen en op Hem vertrouwen, zullen wij ook door Hem meer dan overwinnaars zijn.

Maar wat gebeurde er een aantal jaren later met deze stammen: Ruben, Gad en Manasse. Er staat in 1 Kronieken 5:25/26:

*Maar toen zij ontrouw werden jegens de God hunner vaders en de goden van de volken des lands, die God voor hen had verdelgd, overspelig naliepen.*

*Wekte de God van Israël de geest op van Pul, de koning van Assur, namelijk de geest van Tillega Pilneser, de koning van Assur, en deze voerde hen weg. (in ballingschap).*

Ze werden ontrouw, gingen de afgoden dienen en zij werden overspelig. Wat een tragedie!

En het was God, die de geest van Pul, de koning van Assur opwekte om tegen hen strijd te voeren en hij overwon hen en voerde hen in ballingschap.

Het was liefde van God dat Hij dat deed want Hij wederstaat de hoogmoedigen om hen te vernederen zodat zij met een volkomen hart Hem gaan dienen.

Dat geldt ook voor ons wat in Jacobus 4:6 en 1 Petrus 5:5 staat namelijk "God wederstaat de hoogmoedigen maar de nederigen geeft Hij genade."

Laat Jezus nummer één zijn en weg met alle afgoden!

Nog een prachtig woord uit 2 Kronieken 16:9 in dit verband waar staat:

*Want des Heren ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen wier hart volkomen naar Hem uitgaat.*

Dat zulk een hart, dat volkomen naar Hem uitgaat, altijd in ons aanwezig mag zijn. Dan geldt voor ons ook de belofte dat Hij ons krachtig bij staat.

Er wordt vaak over "zangers" gesproken in de bijbel, maar niet specifiek van één persoon.

Maar juist deze ene persoon staat in 1 Kronieken 6:34 en hij heette niet Hema (een bekende naam van het winkelketen Hema) maar deze zanger heette Heman en hij was de kleinzoon van de profeet Samuël.

Waarschijnlijk heeft u dit nog nooit van uw leven gehoord. Letterlijk staat in vers 34:

*Heman, de zanger, de zoon van Joël, de zoon van Samuël, de zoon van Elkana.*

Tot slot gaan we naar de helden van David, genoemd in 1 Kronieken 11:11 en verder:

*11 Dit is dan de opsomming van de helden van David: Jasobam, de zoon van Chakmoni, aanvoerder van de dertig; hij zwaaide zijn speer over driehonderd, die in een keer verslagen waren.*

*12 En na hem kwam Elazar, de zoon van de Achochiet Dodo; hij behoorde tot de drie helden.*

*13 Hij was met David in Pas-dammim, toen de Filistijnen zich daar ten strijde hadden verzameld. Er was een stuk land, waarop overvloedig gerst stond, en het volk vluchtte voor de Filistijnen.*

*14 Maar zij gingen midden op dat stuk land staan, wisten het te behouden en versloegen de Filistijnen; een grote overwinning schonk de Here.*

We denken hierbij aan Psalm 18:30 waar David zegt: "Met U immers, loop ik op een legerbende in en met mijn God spring ik over een muur".

Dan nog iets over de held Benaja genoemd in 1 Kron. 11:22/25 waar staat:

*22 Benaja, de zoon van Jojada, de zoon van een krijgsman, groot van daden, uit Kabseel, versloeg de twee grote helden van Moab.*

*Ook liet hij zich eens, op een dag dat er sneeuw lag, in een kuil zakken en doodde daarin een leeuw.*

*23 Hij versloeg ook een Egyptenaar, een man van vijf el lengte (=2.50 meter) ; in de hand van de Egyptenaar was een speer als een weversboom;*

*Maar hij ging met een stok op hem toe, rukte de speer uit de hand van de Egyptenaar en doodde hem met zijn eigen speer.*

*24 Dit heeft Benaja, de zoon van Jojada, gedaan; hij had groot aanzien onder de drie helden.*

Ook in 1 Kron. 12:2 wordt over David's helden gesproken:

*Met bogen uitgerust, bekwaam om zowel rechterhand als linkerhand te gebruiken bij het slingeren van stenen en het schieten met pijl en boog.*

Wat waren dat voor een kerels ?? Dat staat in vers 8b en 9 namelijk: *Er uitzien als leeuwen, en vlug als gazellen op de bergen.*

Daarover nog in vers 14 en 15:

*14 Dezen behoorden tot de zonen van Gad, aanvoerders van het leger; de kleinste reeds woog op tegen honderd, de grootste tegen duizend.*

*15 Dezen waren het, die in de eerste maand de Jordaan overstaken, toen deze geheel buiten zijn oevers getreden was, en die al de bewoners van de vallei oostwaarts en westwaarts op de vlucht joegen.*

En wat voor les kunnen wij hieruit leren??  
Joël 3:10 De zwakke zegge: ik ben een held!

Wat moet een zwakke dus zeggen? Wat zal onze belijdenis zijn? De zwakke zegge: ik ben een held. En Ef. 6:10 Voorts, weest krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht.

En tot slot Jacobus 4:7 waar staat: Biedt weerstand aan de duivel en hij zal van u vlieden!