

## Het levenseinde van Salomo en Job

Salomo was God welgevallig. Toen hij, aan het begin van zijn koningschap, mocht kiezen van de Heere wat hij zou willen ontvangen, koos hij voor het ontvangen van een wijs hart.

Een wijs hart om goed te kunnen regeren en de zaken, die op hem afkwamen, goed en wijs te kunnen beoordelen.

God gaf hem wat hij begeerde en die keuze was de Heere zó welgevallig, dat hij ook alle andere zaken zoals rijkdom ontving.

Met die ontvangen wijsheid vorste hij alles onder de zon na, waaronder ook de vrouw. Desondanks werden vrouwen zijn val! Zijn vrouwen verleidden zijn hart, ja zelfs tot afgoderij ...

Bijna onvoorstelbaar, dat zoiets kon gebeuren!

Er staat over hem geschreven in 1 Koningen 11:4 t/m 9

*4 Het was in de tijd van Salomo's ouderdom dat zijn vrouwen zijn hart deden afwijken, achter andere goden aan, zodat zijn hart niet volkomen was met de Heere, zijn God, zoals het hart van zijn vader David..*

*5 Want Salomo ging achter Astoreth aan, de god van de Sidoniërs, en achter Milkom, de afschuwelijke afgod van de Ammonieten.*

*6 Zo deed Salomo wat slecht was in de ogen van de Heere: hij volhardde er niet in de Heere na te volgen, zoals zijn vader David..*

*7 Toen bouwde Salomo een offerhoogte voor Kamos, de afschuwelijke afgod van de Moabieten, op de berg die voor Jeruzalem ligt, en voor Molech, de afschuwelijke afgod van de Ammonieten.*

*8 Zo deed hij voor al zijn uitheemse vrouwen, die hun afgoden reukoffers en slachtoffers brachten.*

*9 Daarom werd de Heere toornig op Salomo, omdat zijn hart van de Heere, de God van Israël, Die hem tweemaal was verschenen, was afgeweken.*

### **Job**

Om het levenseinde van deze twee mannen Salomo en Job te vergelijken, kunnen we zeggen dat de keuzes van Job, zijn uitspraken en daden uniek te noemen zijn.

Het moet straks wel bijzonder heerlijk zijn om een man als Job in het land der levenden te mogen begroeten!

Eerst werden al zijn kinderen en bezittingen hem ontfroefd. Vervolgens werd hij geslagen met boze zweren, van zijn voetzolen af tot zijn hoofdschedel toe.

Daarna kreeg hij van zijn vrouw bitter sarcasme te slikken:

*En Job nam een potscherf om zich daarmee te krabben, terwijl hij midden in de as zat.*

*Toen zei zijn vrouw tegen hem: Houd je nog steeds vast aan je vroomheid? Zeg God vaarwel en sterf.*

Maar zijn antwoord tot haar was:

*Je spreekt zoals één van de dwaze vrouwen spreekt. Zouden wij het goede wel van God ontvangen en zouden we het kwade niet ontvangen? In dit alles zondigde Job met zijn lippen niet.. (Job 2:8/10)*

Tenslotte kwamen zijn drie speciale vrienden hem om de beurt en volgens "alle regels van de kunst" verwijten maken.

Ze waren er roerend over eens dat er in zijn leven wel goddeloosheid moest zijn, omdat hij door zulke rampen getroffen werd.

Zijn verdediging was uniek!  
Daar zullen we niet te lang bij stil staan maar laten we één kant van Jobs stralende leven eens bekijken, die kant die de wijze Salomo ten val bracht en die de tijden door zoveel mensen ten val heeft gebracht.

Iets wat de mensheid in de tijd van Noach te gronde heeft gericht en wat ook nu in de tijd voor Jezus' wederkomst de mensen te gronde richt namelijk de verhouding tot de vrouw.

Laten we nu naar zijn opbouwende woorden luisteren, die Job – na al zijn beproevingen – kon zeggen:

*Ik heb een verbond gesloten met mijn ogen; hoe kan ik dan begerig naar een jonge vrouw kijken?* (Job 31:1)

*Als mijn hart verleid is geweest om naar een andere vrouw te gaan ... ..* (Job 31:9)

*Ziet Hij mijn wegen niet, en telt Hij niet al mijn voetstappen?*  
(Job 31:4)

Wat hield deze Job prachtig en onwankelbaar stand, deze gezegende man, juist op het punt waar Salomo die zoveel van God ontvangen had, gevallen is.

Zo rijk als Salomo gezegend werd, zo armzalig werd hij uiteindelijk, omdat hij niet trouw was tot het einde!

*En de Heere zegende het latere leven van Job meer dan zijn eerdere. ... en Job stierf, oud en van dagen verzadigd.* (Job 42 vers 12 t/m 17.

Laten we deze lessen uit Gods woord in ons hart opbergen om tot aan het einde van ons leven Hem trouw te zijn met een reine en godvrezende wandel.

En daartoe wil onze Heere Jezus door Zijn Heilige Geest kracht en genade geven op alle terreinen van ons leven. Hem zij de eer en de kracht tot in alle eeuwigheid. Amen.

