

Psalm 92

Boven deze psalm staat: *Een psalm* en dat woord betekent: een loflied bij snarenspeel. Daar achter staat: *Een lied voor de sabbatdag*.

Deze psalm werd elke sabbat door de Levieten in de tempel bij het morgenoffer gezongen. Deze psalm is – zoals hier staat – een lied voor de sabbatdag, en dat is de 7^e dag van de week.

Volgens de Joodse traditie heeft Adam deze psalm gemaakt op de eerste sabbat. Of dat waar is weet ik niet maar Adam heeft 930 jaar geleefd en het zou best kunnen zijn, dat hij iets met deze psalm te maken heeft.

Het getal zeven (van de zevende dag) komt ook op verschillende wijzen in deze psalm tot uiting. Zeven maal wordt God in deze psalm de *Heere* genoemd.

2 Het is goed de Here te loven, uw naam psalmen te zingen, o Allerhoogste. Het is ronduit

goed om de Heere te loven; het is God welgevallig en heilzaam voor een christen, om dit te doen.

In Genesis 1 – het scheppingsverhaal – staat zes keer genoemd: *En God zag, dat het goed was*. En aan het einde van de 6^e dag, juist voor de sabbatdag staat er in 1:31

En God zag alles wat Hij gemaakt had, en zie, het was zéér goed.

Zes keer staat er dat het goed was, was God schiep en net voor de 7^e dag staat er: *En God zag alles wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed.*

De Willibrord vertaling zegt: *Heerlijk is het, te loven de Heer*. Het is dus ronduit goed om de Heere te loven en om zijn naam psalmen te zingen.

Zijn naam is volgens vers 2: *de Allerhoogste*. Wij dienen de Allerhoogste en aan Jezus is

gegeven, alle macht, in hemel en op aarde.

3 in de morgenstond uw goedertierenheid te verkondigen, en uw trouw in de nachten.

Wij zijn geroepen om de grote deugden te verkondigen van Hem, die ons uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht.

Als we 's morgens opstaan, kunnen we al met onze mond verkondigen: God is goed en als wij 's nachts wakker worden kunnen wij zeggen: wat hebben we een trouwe God.

4 op het tiensnarig instrument en op de harp, bij snarenspeel op de citer.

Wanneer wij met muziek Gods goedheid en trouw verkondigen, is het een echte psalm geworden, namelijk: een loflied bij snarenspeel.

Ons tiensnarig instrument wat wij altijd bij ons hebben, zijn

onze beide handen met tien vingers. Met dit 10-snarig instrument kunnen wij ook zijn goedheid en trouw loven.

In vers 5 en vers 6 worden redenen genoemd om de Heere te loven:

Want Gij, Heere, hebt mij verheugd door uw daden.

God gaf zijn Zoon; de meest liefdevolle daad. God heeft ons uitverkoren. Maar wat voor mensen heeft God uitverkoren – ook dat is een daad van Hem.

We lezen in 1 Cor. 1:28/31 het volgende:

en wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren, dat, wat niets is, om aan hetgeen wèl iets is, zijn kracht te ontnemen, opdat geen vlees zou roemen voor God.

Maar uit Hem is het, dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God is geworden: wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en

verlossing, opdat het zij, gelijk geschreven staat: Wie roemt, roeme in de Here.

We gaan terug naar Psalm 92:
Vers 5: ... *gij hebt Mij verheugd door uw daden.*

Van zijn daden worden wij blij.
Vers 5b: ... *over de werken uwer handen zal ik jubelen.*

Kijk naar de mooie bloemen, planten, bomen en diersoorten, hoe Hij het gemaakt heeft.

Kijk naar de wolkenformaties bij zonsondergang.

Over de werken uwer handen zal ik jubelen.

6 Hoe groot zijn uw werken, o Here, zeer diep zijn uw gedachten.

Zijn gedachten zijn zeer diep, namelijk vol van liefde en wijsheid. Welke gedachten heeft God ook weer over ons? Jeremia 29:11

Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.

En wanneer zullen wij Hem zoeken en vinden?

Dat staat in vers 13/14 : *dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart. Dan zal Ik Mij door u laten vinden, luidt het woord des Heren, en in uw lot een keer brengen.*

We gaan verder met Psalm 92:7 t/m 12:

Een redeloos mens verstaat het niet, en een dwaas begrijpt dit niet. wanner de goddelozen uitspruiten als het groene kruid en alle bedrivers van ongerechtigheid bloeien – zij zullen voor immer verdelgd worden.

Wie wijs is, let op het einde.

Er is een tijd geweest dat Hitler-Duitsland bloeide. Ze leken de wereld te veroveren. Wat was zijn einde? U weet het.

9 Maar Gij, o Here, zetelt in de hoge voor eeuwig. Want zie, uw vijanden, Here, want zie, uw vijanden zullen te gronde gaan, verstrooid zullen worden alle boosdoeners.

God heeft vijanden, namelijk satan en zijn volgelingen. Hij heeft nog weinig tijd en gaat nog rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden. Maar wederstaat hem, vast in het geloof.

God heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben en de vergeving der zonden. (Col. 1:13/14).

Deze God mogen wij dienen. We zijn uit de macht van satan verlost. Hij, onze goede Vader, en dat is een machtige daad van

Hem, waarvoor wij Hem zullen loven.

Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden.

Halleluja. Looft God want Hij is goed.

Psalm 92:11/12

Want Gij hebt mijn hoorn verhoogd als van een woudos, ik ben met verse olie overgoten.

Wat betekenen deze woorden? Een woudos is een soort bison, een sterk dier. Zijn kracht zit in zijn hoorn en wordt die hoorn groter, wordt die hoorn verhoogd, dan neemt zijn kracht toe.

David zegt eigenlijk dit: de Heere heeft mij zo sterk gemaakt als een bison en ik ben met verse olie overgoten.

Opnieuw gezalfd te worden met de olie van de heilige Geest. Ja, dat is heerlijk en verkwikkend.

Het is goed om dat tegen je zelf te zeggen:

ik ben zo sterk als een woudos en ik ben met verse olie overgoten.

Mijn oog vermeit zich in hen die mij beloeren.

Wie zoekt ons dan de verslinden? De duivel. Zullen we bang zijn? Nee, want er staat hier: *mijn oog vermeit zich.*

De psalmist is feestelijk gestemd. Hij is niet bang. Hij weet het, dat met het schild des geloofs, het schild van vertrouwen op God en Zijn kracht en Zijn beloften, hij alle vurige pijlen van de boze kan doven. Dat is Gods wapenrusting.

12b mijn oren horen van de boosdoeners die tegen mij opstaan.

Dat merk je soms, dat mensen met boze woorden – boosdoeners – tegen ons opstaan. Wees niet bang, verlustig je in de Heere, blij feestelijk gestemd in de geestelijke strijd.

God is met ons, Emanuël! Sterk als een woudos en met verse olie overgoten!

En als David zo gesterkt is door de Heere, gaat hij verder:

De rechtvaardige zal groeien als een palmboom, opschieten als een ceder van de Libanon.

Een rechtvaardige is een christen, die uit de rechtvaardigheid van Jezus leeft. Hij leeft uit Zijn rechtvaardigheid.

Zo iemand zal groeien – zal vooruitgang maken - groeien als een palmboom. In de grondtekst wordt gesproken over een altijd groene dadelboom, die veel vrucht draagt.

De rechtvaardige zal groeien en vrucht dragen als een dadelpalm.

Hij zal opschieten als een ceder van de Libanon. Opschieten wil zeggen, groeien, opwassen. Een ceder is een mooie, altijd groene boom.

14 Geplant in het huis des Heren, groeien zij in de voorhoven van onze God. Daar in de voorhoven van de tempel, komt het volk met een luisterend oor om het woord Gods te horen.

We gaan even naar Psalm 1:2
Welzalig de man (en de vrouw) die aan des Heren wet, aan des Heren woord, zijn welgevallen heeft, en dienst wet overpeinst bij dag en bij nacht.

3 Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt; al wat hij onderneemt, gelukt.

De juiste beïnvloeding van Gods woord op ons leven is groot. Hier wordt gesproken over een boom, geplant aan waterstromen.

Die vrucht draagt en welks loof niet verwelkt. Terug naar Psalm 92:14

14 Geplant in het huis des Heren, groeien zij in de voorhoven van onze God.

Daar in de voorhoven van de tempel, horen wij Gods woord en overdenken wij Gods woord.

Maar ook in ons dagelijks leven is het al heerlijk en versterkend om te zeggen tegen je zelf: ik ben sterk als een woudos en de Heere heeft mij met verse olie overgoten.

15 Zij zullen in de ouderdom nog vrucht dragen, fris en groen zullen zij zijn.

Dat is nog eens een belofte voor de oudedag! Je zult fris en groen zijn en je zult vrucht dragen, namelijk de vruchten van de Geest. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw en zachtmoedigheid.

16 Om te verkondigen, dat de

*Heere waarachtig is, mijn rots,
in wie geen onrecht is.*

Wij zijn geroepen om wat te doen ?? Om de grote deugden te verkondigen van Hem, die ons uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. (1 Petrus 2:9)

Zijn deugden zijn waarheid en recht. En tot slot noemt David nog, dat de Heere zijn Rots is. Hij is ook uw en mijn Rots, een veilige Rots waarop wij kunnen rekenen en waarachter wij kunnen schuilen.

Deze psalm werd elke sabbat door de Levieten in de tempel bij het morgenoffer gezongen. Deze psalm is – zoals hier staat – een lied voor de sabbatdag, en dat is de 7^e dag van de week.

Een psalm die ons opwekt om (3) al in de morgenstond zijn goedheid te verkondigen en zijn trouw in de nachten.

Een verkwikkende psalm zodat wij kunnen zeggen:

(1) Hij maakt mij zo sterk als een woudos en (2) Hij heeft mij met verse olie overgoten.

Een psalm die ons een zonnige toekomst biedt, namelijk dat wij in de ouderdom nog fris en groen zullen zijn en zullen vrucht dragen.

Om te verkondigen dat de Heere waarachtig is; om de grote deugden te verkondigen van Hem, onze eeuwige Rots, bij wie wij kunnen schuilen.

Halleluja!