

Psalm 91

Boven deze psalm staat geschreven:
Gods vertrouwen in gevaren.

Deze psalm wordt ook wel het hooglied van het vertrouwen in God genoemd.

Er staat niet boven, wie deze psalm heeft gemaakt. Het is dus een anonieme psalm, maar de oude Griekse vertaling schrijft het als een loflied aan David toe.

De zegen van zulk een hooglied van vertrouwen op God wordt wel op een echte Israëliische manier beschreven, namelijk hoofdzakelijk gericht op aardse zegeningen.

Maar de geestelijke strekking die voor ons bedoeld is, is zeer opbouwend, en dat begint al met vers 1:

1 Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen.

Hier worden twee namen van God genoemd, namelijk:

- De Allerhoogste
- De Almachtige.

Wat een uiterst veilige beschutting ook voor ons: In de schuilplaats van de Allerhoogste zitten.

God, de Allerhoogste = EL ELOHIM en deze naam wordt drie keer genoemd in Genesis 14:18-21 waar staat:

18 En Melchisedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn; hij nu was een priester van God, de ALLERHOOGSTE.

19 En hij zegende hem en zei: Gezegend zij Abram door God, de

ALLERHOOGSTE, de Schepper van hemel en aarde,

20 En geprezen zij God, de ALLERHOOGSTE, die uw vijanden in uw macht heeft overgeleverd. En hij gaf hem van alles de tienden.

De andere naam voor God in vers 1 is: God de Almachtige: EL SHADDAJ.

Deze naam wordt vaak gebruikt waar Gods dienstknechten in nood zijn. Toen Izaäk zijn zoon Jacob weg zond naar Laban, de broer van Rebekka, zei Izaäk tegen Jacob:

God, de Almachtige, (de El Shaddaj), zegene u. (Genesis 28:3)

En in de schaduw van de Almachtige mogen wij overnachten. Wat een rust, vrede en veiligheid.

2 Ik zeg tot de Heere: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw.

Ook deze woorden mogen wij in onze mond nemen en in ons hart sluiten: Heere, u bent Mijn toevlucht, mijn vesting en mijn God, op wie ik vertrouw.

Zo heel persoonlijk, het driemaal "mijn".

3 Want Hij is het, die u redt van de strik des vogelvangers, van de verderfelijke pest.

Een prachtige vers over het ontkomen aan de strik van de vogelvangers staat nog in Psalm 124:7

Onze ziel is ontkomen als een vogel uit de strik van de vogelvangers; de strik is gebroken, en wij zijn ontkomen!

Wat ons betreft:

Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wien wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden.¹

4 Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild en pantser.

Toen Ruth haar lossen Boaz benaderde en aan zijn voeteneind was gaan liggen, schrok Boaz wakker maar Ruth stelde hem gerust door te zeggen:

Spread uw vleugel uit over uw dienstmaagd, want gij zijt de lossen.²

Ruth zocht met een zuiver hart bescherming bij Boaz en zo zoeken wij onze bescherming bij de hemelse Boaz door persoonlijk te zeggen:

Heere, met Uw vlerken beschermt U mij en onder uw vleugels vind ik mijn toevlucht. Zoals een arend zijn jongen met zijn sterke vleugels beschermt, zo beschermt Hij ons.

4b Zijn trouw is schild en pantser.

En met dit schild van vertrouwen, het schild des geloofs, kunnen wij alle vurige pijlen van de boze doven, zoals ook het volgende vers noemt.

5 Gij hebt niet te vrezen voor de verschrikking van de nacht, voor de pijl, die des daags vliegt.

Wij hebben niets te vrezen, zowel overdag niet alsook 's nachts.

¹ Col. 1:13/14

² Ruth 3:9

- Jezus sprak: Wees niet bevreesd, geloof alleen.³
- En de profet Jesaja profeteerde: Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.⁴

6 Voor de pest, die in het duister rondwaart, voor het verderf, dat op de middag vernielt.

Het hier gebruikte Hebreeuwse woord voor "verderf" duidt de hete wind aan, die uit de woestijn opstak.

Soms kan de beproeving een vuurgloed lijken, zoals Petrus het noemt:

Geliefden, laat de vuurgloed, die tot beproeving dient, u niet bevreeden, alsof u iets vreemds overkwame.⁵

Ons geloof wordt soms beproefd maar wij kunnen zowel in voor- alsook in tegenspoed op Hem vertrouwen, want Hij zal voor de uitkomst zorgen.⁶

7 Al vallen er duizend aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand, tot u zal het niet genaken.

Het is de taal van het geloof, waarmee de Heere ons wil bemoedigen door ons te wijzen op Zijn machtige bescherming.

Wij zullen niet vrezen, al verplaatste zich de aarde.⁷

³ Marcus 5:36

⁴ Jesaja 41:10

⁵ 1 Petrus 4:12

⁶ 1 Cor. 10:13

⁷ Psalm 46:3

8 Slechts zult gij het met uw ogen aan-schouwen, en de vergelding aan de god-delozen zien.

9 Want Gij, o Here, zijt mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt gij tot uw schutse gesteld.

Het Hebreeuwse woord voor "schutse" wil een veilige woning betekenen. De Reformatorische gezindte heeft enkele zorgcentra in Kesteren, Veenendaal en nog op meer plaatsen in Nederland deze passende naam gegeven.

Ook hier weer – in vers 9 - een prachtige en troostrijke naam van onze God namelijk: De Allerhoogste, de EL ELOHIM.

10 Geen onheil zal u treffen, en geen plaag zal uw tent naderen.

Omdat God alle dingen doet meewerken ten goede voor hen, die Hem liefhebben, zal geen onheil ons treffen, want alles dient ons ten goede, tot ons heil.⁸

11 Want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen.

Zelfs de duivel was op de hoogte van dit woord uit de Psalmen, want we lezen in Math. 4:5 t/m 7 hierover het volgende:

5 Toen nam de duivel Hem mede naar de heilige stad en hij stelde Hem op de rand van het dak des tempels,

6 En zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, werp Uzelf dan naar beneden; er staat immers geschreven: Aan zijn engelen zal Hij opdracht geven aangaande u, en op de handen zullen

zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot.

7 Jezus zeide tot hem: Er staat ook geschreven: Gij zult de Here, uw God, niet verzoeken.

Jezus hanteerde het woord van God, het zwaard van de Geest, waarmee Hij de duivel overwon en verdreef.⁹ En ook wij mogen dit zwaard van de Geest hanteren.

11 Want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen.

Als wij een reis b.v. per auto moeten maken, dan is het ook goed om te voren om Gods bewaring te vragen en Hij wil ook voor ons Zijn engelen gebieden, dat zij ons behoeden op al onze wegen.

Maar als wij achter het stuur met een mobiele gaan werken, dan verzoeken wij de Here, onze God. We brengen dan onnodig onszelf en anderen in gevaar. Er staat ook geschreven: Gij zult de Here, uw God, niet verzoeken.

12 Op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot.

Vroeger waren het veelal voetreizen en dat op sandalen. Ook zei baden tot de levende God om bewaring zodat zij hun voeten in de open sandalen niet zouden stoten aan stenen.

13 Op leeuw en adder zult gij treden, jonge leeuw en slang zult gij vertrappen.

Ook Jezus sprak duidelijke woorden van bewaring uit tot Zijn discipelen in Marcus 16:18 waar staat:

⁸ Rom. 8:28

⁹ Efeze 6:17

Slangen zullen zij opnemen en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen. Op zieken zullen zij de handen leggen, en zij zullen gezond worden.

Paulus werd eens door een slang gebeten maar hij schudde het dier van zijn hand af en hem overkwam niets! ¹⁰

Ook legde hij de vader van Publius, die ziek was, de handen op en hij werd genezen. ¹¹

Ook over deze Psalm 91 kunnen wij zingen: Nooit kan 't geloof te veel verwachten, des Heilands woorden zijn gewis.

14 Omdat hij Mij zeer bemint, zal Ik hem bevrijden; Ik zal hem beschutten, omdat hij mijn naam kent.

Hier spreekt God tot David en tot ons. Hij bevrijdt hen, die Hem liefhebben met hun hele hart. En Hij beschut hen, die Zijn Naam kennen:

Elohim = God.

El Elohim = God de Allerhoogste ¹²

El Shaddaj = God de Almachtige ¹³

15 Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden; Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn, Ik zal hem uitredden en tot ere brengen.

Een heerlijker belofte als wij Hem aanroepen, is niet denkbaar, dat God dan in alle benauwdheid bij ons zal zijn.

16 Met lengte van dagen zal Ik hem verzadigen, en Ik zal hem mijn heil doen zien.

En met deze belofte eindigt het hooglied van vertrouwen in God, namelijk Psalm 91.

In de volgende Psalm namelijk 92:15 staat een mooie belofte als wij gezegend worden met lengte van dagen, namelijk deze:

Zij zullen in de ouderdom nog vrucht dragen, fris en groen zullen zij zijn, om te verkondigen dat de Heere waarachtig is.

In plaats van de gangbare woorden: "ouderdom komt met gebreken" in de mond te nemen, is het veel beter om bovengenoemde woorden bij het ouder worden in de mond te nemen.

En u geschiedde naar uw geloof. ¹⁴

En Jezus kon in Nazareth niet vele krachten doen, wegens hun ongelooft. ¹⁵

¹⁰ Hand. 28:5

¹¹ Hand. 28:8

¹² Genesis 14:18

¹³ Genesis 35:11

¹⁴ Mt. 8:13

¹⁵ Marc. 6:5a en Mt. 13:58