



**Uw woord**  
is een lamp voor mijn voet  
en een licht op mijn pad  
(Ps. 119:105)

**De wijnstok uit Psalm 80 en Joh. 15**

Boven psalm 80 staat: *Gebed om het herstel van Israël*. Het is een innig gebed - een hartenkreet tot de levende God in de vorm van een psalm - om herstel en verlossing voor Israël.

*Voor de koorleider. Op: 'De lelies'. Een getuigenis, een psalm van Asaf.*

Deze psalm is opgedragen aan de koorleider van de tempelzangers, Dat tempelkoor bestond uit Levieten, Israëliische mannen uit de stam van Levi.

Er bestond een tempel melodie in die tijd, die heette "de lelie der getuigenis" en met getuigenis werd Gods wet bedoeld.

Deze psalm is gemaakt door Asaf. Deze Asaf was een toegewijd man, die met God wandelde. Hij was de componist van deze psalm en was ook een Leviet en tevens hoofd van deze tempelzangers.

Deze psalm is een gebed om herstel; om herstel van toewijding. Er was een verschil in toewijding aan de Heere, toen de Israëlieten onder Jozua het land veroverden met de Heere aan de spits en zoals het nu was in Israël.

Want het volk Israël was afgeweken van Zijn Herder, de God van Israël, zoals Hij genoemd wordt in vers 2:

*2 Herder van Israël, neem ter ore, U, Die Jozef als schapen leidt, U, Die troont tussen de cherubs, verschijn blinkend!*

Met Jozef wordt bedoeld de tien stammen van Israël die in het Noorden woonden.

*3 Wek Uw macht op voor de ogen van Efraïm, Benjamin en Manasse, en kom ons verlossen.*

Bedoeld wordt dat God voor Zijn volk uit ging als Aanvoerder, Die vooraan het leger van Zijn volk gaat en het tot de overwinning leidt. Hier wordt het noordelijke rijk van de 10 stammen genoemd. God ging voorop onder Jozua, aan de spits van Zijn volk.

Vervolgens gaan we naar vers 13 en 14 in deze leerzame psalm:

*13 Waarom hebt U een bres geslagen in zijn muren, zodat alle voorbijgangers op de weg hem leegplukken?*

*14 Het zwijn uit het woud heeft hem losgewroet, het wild van het veld heeft hem afgegraasd.*

En omdat zij afgeweken waren, kwamen er bressen in de muren, de beschermende muren rondom de wijngaard.

Allerlei dieren, konden nu naar binnen komen en de mooie druiven opeten. Dat gebeurt ook, als Gods kinderen in onze tijd waarin wij leven, afwijken van de Schrift en

de geboden van Jezus niet bewaren. Dan komen er bressen in de beschermende muren zoals staat in vers 13.

Daarom staat er ook een vermaning in Hooglied 2:15

*Vang voor ons de vossen, de kleine vossen, die de wijngaarden te gronde richten, nu onze wijngaarden bloeien.*

Verder staat er een vier keer terugkerend gebed om herstel in deze mooie psalm: breng ons terug, keer toch terug! Een gebed om herstel van Gods volk namelijk in vers 4:

*4 O God, breng ons terug; doe Uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden.*

*8 O God van de legermachten, breng ons terug; doe Uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden.*

*15 O God van de legermachten, keer toch terug; kijk neer uit de hemel en zie. Zie om naar deze wijnstok.*

En dan tenslotte het gebed uit een smartend hart in vers 20:

*20 Heere, God van de legermachten, breng ons terug; doe Uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden.*

De Israëlieten waren van God afgekeerd, zoals in vers 19 staat:

*19 Dan zullen wij ons niet van U afkeren; behoud ons in het leven, dan zullen wij Uw Naam aanroepen.*

Dat er ook in ons een gebed zal zijn om herstel zodat wij toegewijd zullen zijn en vol van de Geest, zoals de christenen waren in de eerste christengemeente.

In Psalm 80 wordt het volk Israël vergeleken met een wijnstok, genoemd in de volgende verzen:

*9a U hebt een wijnstok uit Egypte uitgegraven.*

Immers, de Israëlieten werden als het ware uit het land Egypte (Gosen) als een wijnstok uitgegraven en meegevoerd en als wijnstok geplant in het beloofde land.

*9b De heidenvolken verdreven en hém geplant.*

De volkeren werden daar onder Jozua verdreven en Israël – de wijnstok - werd daar geplant.

*10 U hebt een plaats voor hem bereid en hem wortel doen schieten, zodat hij heel het land vulde.*

De wijnstok, die uit Egypte gevoerd was, werd zo groot dat hij het land vulde.

*11 De bergen zijn met zijn schaduw bedekt geweest, zijn takken waren als machtige ceders.*

De wijnstok werd zo hoog dat zijn schaduw op de bergen van Palestina vielen en tot aan de ceders van de Libanon reikte deze grote, prachtige wijnstok.

*12 Hij breidde zijn ranken uit tot aan de zee, zijn jonge loten tot aan de rivier.*

Met de zee wordt hier de Middellandse zee bedoeld en met Rivier de grote rivier de Eufrat. Wat een grote, het hele land vullende, wijnstok!

Er wordt in deze psalm ook geprofeteerd over de komst van de ware Wijnstok, onze Here Jezus.

In vers 18 staat:

*18 Laat Uw hand rusten op de Man van Uw rechterhand, op de Mensenzoon, Die U voor Uzelf sterk gemaakt hebt.*

Hier wordt verwezen naar Jezus, de Man van Zijn rechterhand, de Mensenzoon. Hij, deze Man, noemde Zichzelf in Johannes 15 de ware Wijnstok.

Geprezen zij Jezus, de ware Wijnstok. We gaan naar Zijn woorden luisteren in Johannes 15 vers 1 en 2 waar staat:

*1 Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Wijngaardenier.*

Wijn verheugt het hart en Jezus wil ons meer van de ware wijn geven, namelijk zijn Heilige Geest in ons.

Hij noemt Zich "de ware Wijnstok". Toen de discipelen op de pinksterdag met de Heilige Geest vervuld werden, zeiden de omstanders spottend: deze mensen zijn vol zoete wijn. Zó blij en vrolijk kunnen mensen worden, als ze vervuld worden met de Geest.

De Vader is de Wijngaardenier: Hij zorgt voor de Wijnstok én voor de ranken.

*2a Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, neemt Hij weg.*

Een rank die geen vrucht draagt, neemt Hij weg zoals b.v. Judas, die tot discipel was uitgekozen, maar een dief werd en daarna zijn Meester heeft verraden.

*2b En elke rank die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt.*

De Vader ziet graag dat wij vrucht dragen. Wat zijn de vruchten van de Geest?

Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. (Gal. 5:22)

Als wij helemaal geen vrucht dragen, dan neemt de Vader de rank weg. Wie weinig vrucht draagt, wordt niet afgesneden.

Wie wel vrucht draagt, die *reïngt* Hij, opdat zij meer vrucht drage. Dat doet de Vader dus ook met ons.

Wat is reinigen, wat is snoeien? Snoeien is het overbodige, het onnutte, er afknippen met een snoeimess. De Landman snoeit elke rank, die wel vrucht draagt.

*3a U bent al rein vanwege het woord dat Ik tot u gesproken heb.*

Het woord van God reinigt ons, als wij het op ons in laten werken. En dan komt de eerste vermaning van Jezus tot ons:

*3b Blijf in Mij, en Ik in u.*

Een zwakke bezetting kan in een sterke burcht standhouden. Jezus is onze Burcht. Alleen door in Hem te zijn en te blijven, kunnen wij triomferen.

*4 Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft.*

De rank kan geen vrucht dragen uit zichzelf ... dat kan niet ... dat lukt niet. We kunnen alleen vrucht dragen als wij in Hem blijven.

Uit deze woorden van Jezus kunnen wij opmaken, dat wij wel of niet in Hem, de Wijnstok, kunnen blijven.

*5 Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen.*

Hoe blijven we nu concreet - in het leven van alledag - in Hem? Dat staat in vers 10:

*10 Als u Mijn geboden in acht neemt, zult u in Mijn liefde blijven.*

We gaan even naar 1 Joh. 2 waar staat:

*4 Wie zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar en in hem is de waarheid niet. 5 Maar ieder die Zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden.*

Er staat niet: wie Mijn verboden in acht neemt, maar wie Mijn geboden in acht neemt. Gods geboden, Gods woord geeft een richting aan: dit mag je en dat mag je ook. Door de Geest in ons hebben wij ook kracht om zijn geboden te bewaren. Er zijn geboden van Jezus en van de apostelen voor alle terreinen van ons leven.

In 1 Joh. 5:3b staat nog iets bemoedigend over de geboden van Jezus:

*3b En Zijn geboden zijn geen zware last. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld.*

Gods geboden zijn geen zware last. Ze zijn als de muren rondom de wijngaard. Wanneer de muren rondom de wijngaard worden weggebroken, worden de vruchten opgegeven door allerlei gedierte. Daarom zijn de geboden van Jezus een veilige omheining in ons leven.

Er zijn vele geboden, die het leven van een christen gelukkig maken. Denk b.v. aan het gebod in 1 Thes. 5:18

*Dankt God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u.*

En dan nog de geweldige belofte in Johannes 15:

*7/8 Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen.*

Wat een geweldige belofte wanneer wij in Hem blijven en Zijn woorden in ons blijven. Vraagt wat u maar wilt, en het zal u ten deel vallen.

Wij zullen vooral die dingen aan Hem vragen, die ons vrucht dragen bevorderen: Bidden om de werkingen van zijn Heilige Geest in ons en bidden om de wijsheid die van boven komt om de juiste keuzes te maken in ons leven.

*Joh. 15:8 Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent.*

Door het dragen van veel vrucht wordt de Vader verheerlijkt. En de vrucht van de Geest is: liefde, blijdschap, vrede, geduld, en nog meer.

Tenslotte nog een bemoediging van Jezus voor ons in Johannes 15:

*11 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden.*

En praktische tip uit Hooglied 2:15 voor ons dagelijks leven:

*Vang ons de vossen, de kleine vossen, die de wijngaarden te gronde richten, nu onze wijngaarden bloeien.*