

Psalm 45
(een lied der liefde)

Boven deze Psalm staat:

1 Voor de koorleider (deze Psalm is dus opgedragen aan de leider van het tempel-zangkoor.

Op de wijze van: De leliën (en dat was in die tijd een bekende melodie want hij wordt boven meerdere psalmen genoemd..

Van de Korachieten – een zangersgilde uit de stam van Korach.

Een leerdicht (deze psalm wil dus lering geven); *een lied der liefde*.

Want dat is het: een lied der liefde. Op het eerste gezicht een soort minnelied zoals die vroeger – in de Middeleeuwen – door troubadours gezongen werd.

Maar bij nader inzicht is het een heel bijzondere, Messiaanse psalm. Een lied der liefde, gemaakt voor de bruiloft van de

koning en in dit geval, voor koning Jezus en Zijn bruid.

2 Mijn hart (dat wil zeggen: het hart van de dichter die hier door de heilige Geest gedreven, een dichterlijke profetie maakt): ... *mijn hart trilt van blijde woorden,*

In het Hebr. staat letterlijk: *mijn hart bobbelt op*. Van dat Hebr. woord is het woord braadpan afgeleid, iets wat op het vuur gebraden wordt.

Men kan dus ook zeggen letterlijk uit de grondtekst vertaald:

Mijn hart bobbelt op van blijde woorden door het vuur van de heilige Geest.

ik draag mijn gedicht een koning voor (het is dus een zgn. hofdichter) *mijn tong is de stift van een vaardig schrijver.*

Men kan zeggen dat die vaardige schrijver de dichter is, die door de heilige Geest gedreven, spreekt.

Als gevolg van zijn grote bezieling – gedreven door de heilige Geest - vloeien deze woorden uit zijn mond..

3 *Gij* (dat wil zeggen: de Koning) *zijt schoner dan de mensenkinderen.*

Want Hij is, zoals Kolossenzen 1 zegt, onder alles de eerste geworden en Hij is Zoon des mensen maar ook het beeld van de onzichtbare God);

Liefelijkheid is over uw lippen uitgegoten; daarom heeft God u voor altoos gezegend.

Dat maakt de Koning zo bekoorlijk: Hij spreekt liefelijke woorden en daarom heeft God Hem voor altoos gezegend.

Er staat eigenlijk in de grondtekst: *daarom heeft God u voor altoos gelukkig gemaakt.*

Dat is het, wat ook ons gelukkig maakt. Wij zijn nieuwe mensen en Jezus woont in ons en spreken wij goede, liefelijke

woorden, dan delen we in het geluk van onze Koning, onze hemelse Bruidegom.

4 Gord uw zwaard aan de heup, gij held, uw majesteit en uw luister; 5 Ja uw luister!

Koning Jezus wordt hier een held genoemd die ten strijde trekt. Zijn zwaard is het tweesnijdende scherpe zwaard, het woord van God.

Rijd voorspoedig uit, voor de zaak van waarheid, ootmoed en recht (Hij, de Koning, rijdt hier in een zegewagen van het woord van de waarheid en Hij is gehuld in de mantel van ootmoed en recht). *Uw rechterhand lere u geduchte daden:* Hij heeft Zijn zwaard in zijn rechterhand.

6 Uw pijlen zijn gescherpt - volken zijn onder u - zij dringen in het hart van des konings vijanden.

Hij is voorzien van scherpe pijlen die in het hart van de vijand dringen.

En nu gaan we naar vers 7 en 8 en die woorden worden aangehaald in Hebr. 1:8/9 waar staat:

maar van de Zoon zegt Hij: Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid en de scepter der rechtmatigheid is de scepter van zijn koningschap. Gerechtigheid hebt Gij liefgehad en ongerechtigheid hebt Gij gehaat; daarom heeft U, o God, uw God met vreugdeolie gezalfd boven uw deelgenoten.

Dat zijn ongeveer dezelfde woorden, die in Psalm 45 vers 7 en 8 staan. Jezus wordt hier door de Vader - God - genoemd. Hij onze grote Koning, heeft gerechtigheid liefgehad en haat ongerechtigheid. En daarom werd Hij met vreugdeolie gezalfd.

Ook wij worden door Hem gezalfd wanneer wij gerechtigheid liefhebben en ongerechtigheid haten.

9 Mirre, aloë en kassia zijn al uw klederen.

Zijn klederen waren doortrokken van de heerlijke geuren van deze specerijen – een beeld van zijn karakter, van Zijn deugden.

Uit ivoren paleizen verheugt u snarenspeel.

Ivoren paleizen ... (in 1 Kon. 22:39 staat dat koning Achab een paleis bouwde, dat rijk versierd was met ivoor). Zo is ook het paleis van de Bruidegom een bijzonder paleis, een ivoren paleis.

Uit dat ivoren paleis klinkt snarenspeel en dat is snarenspeel van de vrienden van de Bruidegom. Dat liefelijke snarenspeel geeft aan het bruiloftsfeest een extra dimensie en het verheugt het hart van de Bruidegom.

10 Koningsdochters zijn onder uw geliefden; de gemalin staat aan uw rechterhand in goud van Ofir.

Dit is beeldspraak. Er zijn koningsdochters – je zou ze kunnen noemen de beste vrienden van Jezus – en er is een gemalin en dat is de bruid van de Koning.

De bruid staat aan zijn rechterhand in goud van Ofir en dat betekent goud van het fijnste soort.

Zij staat daar in "goud van Ofir"

De bruid heeft zich gereedgemaakt zoals staat in Openbaring 19:7/8 over de bruiloft van het Lam:

Laten wij blij zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt; en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen.

Ze was al gered door het bloed van het Lam en toen heeft zij zich ook gereed gemaakt. Ze

heeft zich namelijk getooid in een blinkend en smetteloos fijn linnen.

Er staat: *en haar is gegeven, zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden.* Het wordt de bruid gegeven, om zich zo mooi te kleden.

En waaruit bestaat dat blinkende en smetteloze fijne linnen?? De bijbel zegt: *Dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen.*

De bruid was gered maar heeft zich ook gereed gemaakt. Haar is een bruidstooi gegeven: het zijn de rechtvaardige daden der heiligen.

Er staat in Efeze 2:10

Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen, om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

Dat bruidskleed bestaat uit goede werken. Het zijn de rechtvaardige daden der heiligen. God heeft die elke dag

voor ons klaar liggen; Hij heeft ze van tevoren bereid opdat wij daarin zouden wandelen.

Daden van barmhartigheid, van liefde, van zachtmoedigheid, van meegevoel.

Daden gedreven door de liefde van en voor de Bruidegom. Ze deed het alles voor Hem. De bruid leeft voor de Bruidegom en de Bruidegom leeft voor de bruid.

We gaan verder met Psalm 45:11/12

11 Hoor, o dochter, en zie, en neig uw oor, vergeet uw volk en het huis van uw vader, 12 Laat de koning uw schoonheid begeren, want hij is uw heer; buig u dus voor hem neder.

Nu wordt er rechtstreeks tot de bruid gesproken met de woorden: *Hoor, o dochter, en zie, en neig uw oor, vergeet uw volk en het huis van uw vader.*

De bruid wordt hier opgewekt om te horen te woorden van de

Bruidegom. Richt je op het woord van Jezus en neig je oor.

Laat de koning uw schoonheid begeren:

De schoonheid van de bruid is haar toewijding. Jezus begeert onze schoonheid en dat is onze algehele toewijding aan Hem.

Vergeet uw volk en het huis van uw vader.

Paulus schrijft in Col. 3:1/3

1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods.

2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.

3 Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God.

4 Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is,

zult ook gij met Hem
verschijnen in heerlijkheid.

*13 Dan zoeken, o dochter van
Tyrus, de rijksten des volk met
geschenken uw gunst.*

In Openbaring 21 wordt een
beschrijving gegeven van de
bruid, de vrouw des Lams en
dan staat er in vers 24:

*En de volken zullen bij haar
licht wandelen en de koningen
der aarde brengen hun
heerlijkheid in haar.*

Zo zal het dus in de eeuwigheid
zijn. Er zal een stad zijn, het
nieuwe Jeruzalem en dat is de
bruid. Er zullen koningen zijn
die de heerlijkheid van de
volkeren in de stad brengen en
er zullen volkeren zijn.

Deze volkeren zijn wel
behouden maar behoren niet tot
de bruid en ook niet tot de
koningen. Maar ze leven
buitengewoon gelukkig en als
dankbaarheid brengen straks de
koningen de heerlijkheid van de
volkeren in de stad.

Het is beeldspraak maar het staat
al in Psalm 45:13 *Dan zoeken, o
dochter van Tyrus, de rijksten
des volk met geschenken uw
gunst.*

*14 Louter pracht is de
koningsdochter daarbinnen, van
goudbrokaat is haar kled;*

De Statenvertaling gebruikt voor
het woordje "daarbinnen" het
woord "inwendig". *Louter
pracht is de koningsdochter
inwendig.*

Het gaat hier om inwendige
schoonheid, de vrucht van de
Geest: zachtmoedigheid, vrede,
liefde, geduld,
verdraagzaamheid, goedheid,
trouw enz.

*15 In kleurig geborduurde
gewaden wordt zij tot de koning
geleid, jonkvrouwen in haar
gevolg, haar vriendinnen,
worden tot u gebracht;*

Hier staat het weer: de bruid
wordt tot de Koning geleid,
jonkvrouwen in haar gevolg,

haar vriendinnen worden tot u gebracht.

Een heerlijke, feestelijke bruidstoet met vreugde en jubel, zoals staat in vers 16:

16 Onder vreugde en jubel worden zij binnengeleid, zij komen in des konings paleis.

Hier gaan onze gedachten uit naar Openbaring 19:6/8 waarin beschreven wordt de bruiloft van het Lam:

6 En ik hoorde als een stem van een grote schare en als een stem van vele wateren en als een stem van zware donderslagen, zeggende: Halleluja! Want de Here, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard.

7 Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt;

8 En haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen.

9 En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal des Lams. En hij zeide tot mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God.

Blij zijn, vreugde bedrijven, en Hem de eer geven want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt.

De vrouw des Lams was al gered maar nu is zij ook gereed. Ze heeft de tijd gekregen om zich gereed te maken en zij heeft zich getooid in blinkend en smetteloos fijn linnen.

Dat linnen werd haar gegeven en het zijn "de rechtvaardige daden der heiligen". De goede werken, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

17 Op de plaats uwer vaders zullen uw zonen staan, gij zult hen tot vorsten stellen over het ganse land.

In Romeinen 8:15 staat: Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader.

Indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking. Dan worden wij als zijn zonen aangesteld tot vorsten over het ganse land.

18 Ik wil uw naam vermelden in alle geslachten; daarom zullen volken u loven voor altoos en immer.

Het slotvers benadrukt nog eenmaal, dat wij hier met een bijzondere Koning te maken hebben.

Van "geslacht tot geslacht" van eeuwigheid tot eeuwigheid zal zijn naam geroemd en vermeld worden; volkeren zullen Hem

loven, hem danken voor altoos en immer: Glorie voor onze prachtige Koning Jezus.