

Psalm 25

1 Van David.

Deze psalm is van David en hij heeft van deze psalm iets moois en creatiefs willen maken; telkens begint een gedeelte namelijk met een volgende letter van het Hebreeuwse alfabet.

Het Hebreeuwse alfabet kent 22 letters en deze Psalm is ingedeeld in 22 verzen.

1 Een psalm van David.

Tot U, HEERE, hef ik mijn ziel op.

David heft zijn ziel - met zijn gevoelens en stemmingen - tot de Heere op. En zo mogen ook wij - in de strijd des levens - onze ziel tot onze goede God opheffen.

2 Mijn God, op U vertrouw ik; laat mij niet beschaamd worden, laat mijn vijanden niet van vreugde over mij opspringen.

"Mijn God, op U vertrouw ik" zo begint hij vers 2. Mijn God, dat klinkt intiem en persoonlijk; "Mijn God, op wie ik vertrouw."

In de verzen 2 en 3 komt de uitdrukking "beschaamd" drie keer voor. Daarom lezen we ook vers 3 er bij:

3 Ja, allen die U verwachten, worden niet beschaamd; beschaamd worden zij die zonder reden trouweloos handelen.

Uit vers 3 blijkt dat allen, maar dan ook allen, die Hem verwachten, die op Hem vertrouwen, niet beschaamd zullen worden.

Daarom is zijn gebed in vers 2 "laat mij niet beschaamd worden" meer een gebed van:

Laat mij het ook nu ervaren, Heere, zoals ik dat steeds ervaren heb, dat ik ook nu niet beschaamd zal worden, als ik mijn ziel in vertrouwen tot U ophef.

Aan het einde van vers 3 noemt hij de redenen van hen die beschaamd worden:
Beschaamd worden zij, die zonder reden trouweloos handelen.

Trouweloos betekent zonder trouw dus ontrouw. Wie ontrouw is, wie niet op zijn God vertrouwt, wordt beschaamd.

Wie kunnen altijd op Hem vertrouwen. Er is namelijk geen oorzaak, geen reden, om niet op Hem te vertrouwen.

4 HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden.

David bidt: maak mij uw wegen bekend. De Israëlieten verstonden tijdens hun 40 jarig verblijf in de woestijn Gods wegen niet, zoals in Hebr. 3:10 staat:

Daarom ben Ik toornig geworden op dat geslacht en heb gesproken: Altijd dwalen zij met hun hart, en zij hebben Mijn wegen niet gekend.

God ging wegen met de Israëlieten om hen te leren, altijd op Hem te vertrouwen, ongeacht de omstandigheden waarin zij kwamen.

"Leer mij Uw paden" bidt David in vers 4. Wij kunnen dus Gods paden leren, ook al begrijpen wij niet altijd de paden, die God met ons gaat.

5 Leid mij in Uw waarheid en leer mij, want U bent de God van mijn heil; U verwacht ik de hele dag.

Ook hier weer een gebed: leid mij Here in Uw waarheid; leid mij binnen in de waarheid van uw woord, want uw woord is de waarheid.

En opnieuw klinkt het: En leer mij ... met de toevoeging: want U bent de God van mijn heil, U bent de God van mijn geluk.

U verwacht ik de hele dag. David verwacht het van de Heere de hele dag; hij stelt zijn vertrouwen op de Heere de hele dag door.

6 Denk aan Uw barmhartigheid, HEERE, en Uw goedertierenheid, want die zijn van eeuwigheid.

7 Gedenk niet de zonden van mijn jeugd, noch mijn overtredingen, gedenk mijner naar uw goedertierenheid, om uwer goedheid wil, Heere.

Een prachtig gebed van David:
Denk aan Uw barmhartigheid, Heere, en denk niet aan mijn zonden. Gedenk mij naar Uw goedheid, Heere.

8 Goed en waarachtig is de HEERE, daarom onderwijst Hij zondaars in de weg.

God is goed en het Hebreeuwse woord voor "waarachtig" duidt iemand aan, die de rechte weg gaat.

Een prachtig verband legt daarom het woord "daarom" in dit vers. Omdat God goed is en de rechte weg gaat, daarom onderwijst Hij zondaars om de rechte weg ook te gaan.

9 Hij leidt zachtmoedigen in het recht, Hij leert zachtmoedigen Zijn weg.

Hij leidt de zachtmoedigen op de rechte paden en Hij leert zachtmoedigen Zijn weg.

Is iemand ootmoedig en zachtmoedig, kan hij erkennen en verwacht hij niets meer van zichzelf maar alles van God, dan "doet Hij hen wandelen in het recht". Hij doet hem wandelen in het rechte spoor.

Zoals een leerling op school klassen doorloopt, zo mogen ook wij Zijn weg leren.

10 Alle paden van de HEERE zijn goedertierenheid en trouw voor wie Zijn verbond en Zijn getuigenissen in acht nemen.

Ook dit vers (vers 10) laat David beginnen met de 10^e letter van het Hebreeuwse alfabet en dat is *Kaph*. U ziet het staan in uw bijbel.

Al Gods paden zijn goedheid en trouw en die goedheid en trouw laat Hij blijken aan hen die Zijn verbond en Zijn getuigenissen in acht nemen. Een belofte en een voorwaarde.

Jezus is de Middelaar van een nieuw verbond waar de Heer zijn wet in ons binnenste legt en die in ons hart schrijft.

Ez. 36:26/27 schrijft:

Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven.

Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt.

11 Omwille van Uw Naam, HEERE, vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot.

David vertelt in deze psalm niet, wat deze ongerechtigheid was. Wie tegen God gezondigd heeft, dient zijn zonden aan God te belijden en wie tegen de mensen gezondigd heeft, dient zijn zonden ook aan mensen te belijden.

12 Wie is de man die de HEERE vreest? Hij onderwijst hem in de weg die hij moet kiezen.

Wat een heerlijke belofte voor wie de Heere vrezen! Geen angst voor Hem maar vreeze, ontzag en door de vreeze des Heeren wijkt men van het kwade. Als men wijkt van het kwade, dan blijkt daaruit dat hij of zij de Here vreest.

De belofte: Hij onderwijst Hem in de weg die hij moet kiezen. En wie moeten zo af en toe kiezen in het leven.

Daarom is het van belang dat – wanneer wij een keuze moeten maken die belangrijk is – wij de Heere raadplegen zodat Hij ons in onze geest kan onderwijzen welke keuze wij zullen maken.

13 Zijn ziel overnacht in het goede, zijn nageslacht zal de aarde bezitten.

Zijn ziel (ter onderscheiding van zijn nageslacht dat straks genoemd wordt) overnacht in het goede.

SV : "Zijn ziel zal vernachten in het goede, en zijn zaad zal de aarde beërven. "

Je zult met een goed geweten slapen en met een goed gevoel in je binnenste.

13b zijn nageslacht zal de aarde bezitten. Daarmee wordt het land Kanaän bedoelt en dat zien wij ook thans in vervulling gaan in Israël. Zij beërven de grond die de Heere voor altijd aan Abraham belooft heeft.

In Genesis 13:15 staat: "Want al het land dat u ziet, zal Ik voor eeuwig aan u en uw nageslacht geven."

En dan volgt nog een prachtige belofte in Psalm 25 vers 14:

14 Vertrouwelijk gaat de HEERE om met wie Hem vrezen, Zijn verbond maakt Hij hun bekend.

In Ex. 33:11 staat:

De Heere sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals een man met zijn vriend spreekt.

14b ... Zijn verbond maakt Hij hun bekend.

En we hebben gelezen van het nieuwe verbond: een nieuw hart en een nieuwe geest in ons binnenste; zijn Geest in ons binnenste en die Geest zal maken dat wij lust tot Zijn geboden hebben.

15 Mijn ogen zijn voortdurend gericht op de HEERE, want Hij bevrijdt mijn voeten uit het net.

16 Wend U tot mij en wees mij genadig, want ik ben eenzaam en ellendig.

Na eerst gesproken te hebben over de vrouwelijke omgang met God en over zijn goedheid, voelt hij zich toch eenzaam als hij ziet op zijn hatende vijanden.

17 De benauwdheden van mijn hart hebben zich wijd uitgestrekt, bevrijd mij uit mijn angsten.

18 Zie mijn ellende en mijn moeite, neem weg al mijn zonden.

19 Zie mijn vijanden, want zij worden talrijk, zij haten mij met een dodelijke haat.

David noemt op wat in zijn ziel zoal omgaat. Benauwdheid, angst, ellende en moeite en schuldbesef.

20 Bewaar mijn ziel en red mij; laat mij niet beschaamd worden, want tot U heb ik de toevlucht genomen.

Daarom keert hij zich weer tot zijn sterke God met een gebed om bewaring en redding: Tot U heb ik de toevlucht genomen.

21 Laat oprechtheid en vroomheid mij beschermen, want ik verwacht U.

Hij verwacht het van de Here maar weet dat van zijn kant "vroomheid en oprechtheid" nodig zijn; die zullen hem behoeden want ik verwacht U.

22 O God, verlos Israël uit al zijn benauwdheden.

Als koning en strijder bidt hij nog voor zijn volk Israël.

Het werkwoord "verlos" betekent ten diepste "loskopen".

Loskopen betekent: vrij maken van slavernij. En dat is wat de Here Jezus met ons heeft gedaan: Hij heeft ons vrijgekocht van onze ijdele wandel met zijn kostbaar bloed.

We sluiten daarom deze psalm met een woord uit 1 Petrus 1:17/19

17 En als u Hem als Vader aanroept, Die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heeren, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap.

18 In de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is,

19 Maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam.

We mogen deze woorden vrijmoedig geloven en er uit leven. We zijn vrijgekocht van onze zinloze levenswandel. En de prijs was het kostbare bloed van Christus.