

## Psalm 16

*1 Een kleinoed van David.* Psalm 16 is een kleine maar blijde psalm, een kleinoed van David. In de Staten vertaling staat boven deze psalm: *Een gouden kleinoed van David* omdat het Hebr. woord voor "kleinoed" iets van "zuiver goud" betekent.

Deze – door de Geest van God geïnspireerde psalm - is ruim 3000 jaar geleden door David gemaakt en wij kunnen ons nu nog over dit stukje "zuiver goud" verblijden.

*Bewaar mij, o God, want bij U schuil ik.*

Het is een blijde psalm en David is welgemoed maar toch weet David, dat hij altijd bewaring nodig heeft voor gevaren in zowel voor- en tegenspoed en hij bidt daarom: Bewaar mij, o God, want bij U schuil ik. Ik schuil bij U Heer, bewaar mij Heer, in welke gemoedstoestand mijn ziel ook is.

*2 Ik heb tot de Here gezegd: Gij zijt mijn Here, ik heb geen goed buiten U.*

Dat is mooi als men dat tegen de Heere kan zeggen: U bent mijn Here, U bent mijn alles en ik heb geen goed buiten U. Geen goed buiten U wil zeggen: al mijn geluk is in U, o Heere.

*3 Wat betreft de heiligen die in den lande zijn: zij zijn de heerlijken in wie al mijn welbehagen is.*

David zegt in dit vers, dat hij zijn behagen – ja, al zijn welbehagen - vindt in zijn geloofsgenoten, de heiligen, de toegewijden.

Hij draagt de vromen in het hele land een goed hart toe: Wat betreft de heiligen die in den lande zijn: zij zijn de heerlijken in wie al mijn welbehagen is.

*4a Vele zijn de smarten van hen die dingen naar de gunst van een andere god.*

In Jesaja 65:13/14 lezen we, hoe goed de knechten van de Heer het hebben en hoe smartelijk arm diegenen zijn, die dingen buiten God liefhebben. Daar staat:

*Daarom, zo zegt de Here Here: Zie, mijn knechten zullen eten maar gij (goddelozen) zult hongeren; zie, mijn knechten zullen maar gij (afgodendienaars) zult dorsten.*

*Zie, mijn knechten zullen zich verheugen, maar gij zult beschaamd staan; zie, mijn knechten zullen jubelen van hartevreugd, maar gij zult schreeuwen van harteleed.*

Wat een verschil: wij mogen de ware spijs eten en van het levende water drinken, maar zij drinken van water dat de dorst niet kan lessen.

Wij: hartevreugd en zij: harteleed.

*4b ik zal hun plengoffers van bloed niet plengen.*

Plengoffers van bloed waren zaken, die in strijd waren met het woord van God, want in het offervlees mocht geen bloed aanwezig zijn.

Wij zullen zulke offers niet brengen, met andere woorden: wij gaan niet sjoemelen met het woord van God.

*4b zelfs hun namen op mijn lippen niet nemen.*

Het gaat hier niet om de namen van deze mensen maar het gaat om de namen van hun afgoden. Er staat in Ex. 23:13

*De naam van andere goden zult gij niet noemen, hij zal uit uw mond niet gehoord worden.*

Wij zullen de brede weg niet onderzoeken en ons niet verdiepen in allerlei zonden die er in deze wereld zijn.

*5a O Here, mijn erfdeel en mijn beker.*

De beker symboliseert het lot van het leven. Vroeger was het zo bij de maaltijd, dat de huisvader aan de aanzittenden de beker toedeelde.

De Heere beschikt de dingen in ons leven; Hij reikt als de goede en zorgzame hemelse Vader ons de beker aan.

*5b Gij zelf bestendigt wat het lot mij toeweest.*

Er worden hier drie dingen die God is en doet, door David beleden:

(1) Hijzelf is mijn erfdeel d.w.z. Hij is mijn rijke erfenis.

(2) *Hij is mijn beker:* Hij bepaald de inhoud van de beker, die over onze toekomst beslist.

(3) *Gij zelf bestendigt wat het lot mij toeweest:* Hij bepaald het lot, wat mij en u toevalt.

Laten wij ook net als David zeggen:

1) O Here, U bent mijn erfdeel

2) O Here, U bent mijn beker, graag drink ik uit uw beker.

3) O Here, U Zelf bepaalt mijn lot.

*6 De meetsnoeren vielen mij in liefelijke dreeven, ja, mijn erfdeel bekoort mij.*

Men deelde het grondbezit als erfdeel vroeger met een meetsnoer uit. Wat de Heere beschikte in zijn leven – zowel vreugde als ook lijden – aanvaarde David met vreugde.

Er wordt ons ook een zeker lijden toegemeten in deze wereld zoals staat in 1 Petrus 5:9

*Wederstaat hem (de duivel) vast in het geloof, wetende dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten.*

Er wordt ons dus allen in het leven een mate van lijden toegemeten; de Heere weet wat wij aankunnen.

Het wordt nooit boven vermogen want Hij zal niet gedogen dat wij boven vermogen verzocht worden, maar Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat wij er tegen bestand zijn. (1 Cor. 10:13).

De Willibrord vertaling zegt van Psalm 16:6 :

*De meetsnoeren zijn mij gevallen in oorden van lieflijkheid; hoe bekoort mij mijn erfdeel.*

Dankbaar zijn voor alles – zowel vreugde als ook lijden – wat de Heere ons toemeet, want Hij heeft onze vorming naar het beeld van Jezus voor ogen.

*7 Ik prijs de Here, die mij raad heeft gegeven, zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn nieren.*

David zegt hier, dat zijn "nieren" hem onderwijzen. Het woord dat in de grondtekst hiervoor gebruikt wordt, betekent echter ook "geweten".

David zegt dat hij zelfs door zijn geweten onderwezen wordt. Het is belangrijk om een goed geweten te hebben. Het is een innerlijke stem in ons over goed en kwaad.

Johannes schrijft in 1 Joh. 3:21  
*Geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid tegenover God, en ontvangen wij van Hem al wat wij bidden, daar wij zijn geboden bewaren en doen wat welgevallig is voor zijn aangezicht.*

Als ons hart ons niet veroordeelt. Dat is ons geweten.

We gaan terug naar Psalm 16:7

*Ik prijs de Here, die mij raad heeft gegeven.*

De Heere geeft goede raad, ja soms voortreffelijke raad. En laten we voor zijn aangezicht leven met een goed geweten.

Deze psalm is ook daarom een gouden kleinood, omdat David daarin geprofeteerd heeft over Jezus, in de verzen 8 t/m 11.

We gaan ze eerst lezen:

*8 Ik stel mij de Here bestendig voor ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet.*

*9 Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel, zelfs mijn vlees zal in veiligheid wonen;*

*10 Want Gij geeft mijn ziel niet prijs aan het dodenrijk, noch laat Gij uw gunstgenoot de groeve zien.*

*11 Gij maakt mij het pad des levens bekend; overvloed van vreugde is bij uw aangezicht, liefelijkheid is in uw rechterhand, voor eeuwig.*

Ergens in vers 11 ziet u waarschijnlijk in uw bijbel een verwijzing staan naar Handelingen 2 waar de toespraak van de zojuist met de Geest vervulde Petrus staat vermeld.

We gaan lezen in Hand. 2:24/28

*24 God evenwel heeft Hem opgewekt, want Hij verbrak de weenen van de dood, naardien het niet mogelijk was, dat Hij door hem werd vastgehouden.*

*25 Want David zegt van Hem: Ik zag de Here te allen tijde voor mij; want Hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet wankelen zou.*

*26 Daarom is mijn hart verheugd en mijn tong verblijd, ja, ook mijn vlees zal nog een schuilplaats vinden in hope,<sup>27</sup> Omdat Gij mijn ziel niet aan het dodenrijk zult overlaten, noch uw heilige ontbinding doen zien.*

*28 Gij hebt mij wegen ten leven doen kennen; Gij zult mij vervullen met verheuging voor uw aangezicht.*

We sluiten af met Psalm 16:11 dat ook voor ons geldt:

*Gij maakt mij het pad des levens bekend;  
overvloed van vreugde is bij uw  
aangezicht, liefelijkheid is in uw  
rechterhand, voor eeuwig.*