

Pinksteren

De naam Pinksteren komt van het Griekse woord: *hè Pentekostè* en dat betekent: de 50^e.

Als men in de Ver. Staten een pinkstergemeente bezoekt, bestaat de mogelijkheid dat die gemeente de "Pentecostal church" wordt genoemd.

Het Pinksterfeest werd ook reeds in het oude Israël gevierd. Het was het tweede belangrijke feest in Israël : Men noemde het met drie namen, die alle drie bij elkaar horen.

- Het feest der weken.
- Het oogstfeest.
- Pinksteren: Hè Pentekostè (of wel de 50^e)

Het feest der weken:

Men telde vanaf 2^e Paasdag zeven weken er bij – vandaar de benaming: het feest der weken - (7 weken dus en dat zijn 49 dagen) en de daarop volgende dag was de 50^e dag, het Pinksterfeest.

Maar het werd ook het "oogstfeest" genoemd. Er werd namelijk op die 50^e dag een feestoffer gebracht van de eerstelingen van de tarweoogst, namelijk 2 beweegbroden.

Het is niet toevallig dat de Geest werd uitgestort op de Pinksterdag op de twee beweegbroden namelijk eerst op de Joden en later op de heidenen.

Toen de Geest werd uitgestort op de Pinksterdag waren boven de hoofden van die 120 personen vurige tongen te zien; hun tong zou nu gebruikt worden, aangestoken worden, door de heilige Geest.

Petrus hield een toespraak, vol van Geest en vuur en 3000 mensen aanvaardden het woord en lieten zich dopen!

Zij ontvingen: de heilige Geest!

We zeggen soms: *Eer aan de Vader, eer aan de Zoon, eer aan de heilige Geest, de drie in Eén.*

De Vader, ja, Hij is een persoon; de Zoon, ja, Hij is ook een persoon maar wie is dan de heilige Geest?

Is Hij ook een persoon of is Hij alleen maar Gods kracht? Wanneer mensen aan een persoon denken, dan denken ze meestal aan iemand met een gezicht en met handen en voeten.

Maar dat zijn niet de kenmerken van een persoon. Een gezicht en handen en voeten dat zijn kenmerken van een lichaam. Maar men kan ook een persoon zijn, zonder dat men een lichaam heeft.

Wanneer ons aardse leven ten einde is voordat de Here Jezus terugkomt, dan zullen wij ons verblijf in het lichaam verlaten, zoals Paulus ons in zijn brieven vertelt, en bij de Heere onze intrek nemen.

Maar we zullen dan niet ophouden om een persoon te

zijn, ook al hebben we dan nog geen lichaam.

Het heerlijke van deze goddelijke persoon, de heilige Geest is, dat Hij geen lichaam heeft en daarom overal kan zijn.

Toen de Here Jezus op aarde was, kon Hij maar op één plaats tegelijk zijn. Maar omdat de heilige Geest geen lichaam heeft, kan Hij alom tegenwoordig zijn.

De heilige Geest is vol liefde en tedere zorg. Jezus zei tegen zijn discipelen (in Joh. 16:7)

Het is beter voor u, dat Ik heenga. Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem (de Trooster) tot u zenden.

Jezus heeft het over "de Trooster"- Iemand die troost en hulp verleent - en Hij zegt: Ik zal Hem tot u zenden.

En Hij zei ook: (Joh. 14:25/26):

De Trooster, de heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren

Dus een liefdevol en teder persoon, machtig om te helpen, wil steeds met mij en in mij zijn. En, zei Jezus: Hij zal u alles leren.

Dus wij zijn discipelen en de heilige Geest is onze Leraar die ons alles wil leren. We vragen het aan Jezus en Hij onderwijst ons door zijn Geest.

- De heilige Geest kan alles, wat wij niet kunnen.
- De heilige Geest weet alles, wat wij niet weten.
- De heilige Geest wil alles in ons doen, wat wij niet kunnen doen. Hij wil alles voor ons zijn en Hij wil ons leren.

Wij mogen in de eerste plaats leren om in volledige afhankelijkheid van Hem te leven. Wij mogen ons helemaal op Hem verlaten. Hij is altijd bij ons, waar wij ook gaan, dag en nacht, ieder uur.

In deze wetenschap, dat de Heilige Geest als een persoonlijke Vriend steeds bij ons is, vinden wij ook genezing van alle eenzaamheid.

Als ik op sta om te spreken, mag ik op Hem steunen als iemand die alle verantwoording wil dragen.

Bij wijze van spreken moet ik zo ver mogelijk verdwijnen om Hem door het Woord te laten spreken. Hij wil alles sturen en de leiding van de eredienst op zich nemen.

We kunnen dus de heilige Geest beschouwen als een even werkelijk persoon als de Here Jezus, even liefdevol, even wijs, even fijngevoelig, even sterk.

Kennen wij de gemeenschap met de heilige Geest? Aan het eind van de 2^e Korinthiërs brief schrijft Paulus:

De genade van de Here Jezus Christus, en de liefde van God, en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen.

Kennen wij deze gemeenschap, deze heilige kameraadschap, deze samenwerking met de heilige Geest?

In het nieuwe testament wordt de heilige Geest ook wel "de zalving" genoemd. We gaan nu naar 1 Joh. 2:27 waar staat:

En wat u betreft, de zalving, die gij van Hem ontvangen hebt, blijft op u

Letterlijk staat er in de grondtekst, dat de zalving niet op ons, maar in ons blijft.

En er staat hier een troostrijk woord, dat de zalving ons niet zal verlaten. Er staat hier dat de zalving op ons blijft, in ons blijft.

En gij hebt niet van node dat iemand u lere, maar, gelijk zijn zalving u leert over alle dingen en waarachtig is en geen leugen, blijft in Hem, gelijk zij u geleerd heeft.

De zalving is de Geest en de zalfolie bestaat uit de fijnste specerijen die er zijn, zoals die genoemd worden in de Galatenbrief (5:22) waar staat dat de *vrucht van de Geest liefde, blijdschap, vrede, zachtmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid enz. is.*

Dus die zalfolie bestaat uit de fijnste specerijen die er zijn: liefde, vrede, blijdschap, zachtmoedigheid, vriendelijkheid.

Dat zijn de fijnste specerijen en mengen wij die door elkaar, dan ontstaat er een kostelijke zalfolie.

Er staat dat de zalving ons alles zal leren. En er staat verder: *gij hebt niet van node dat iemand u lere.*

Dat klinkt wat apart maar daar wordt iets heel moois mee bedoeld. Natuurlijk kunnen wij ook leren van onze voorgangers en van elke heel hartige broeder of zuster.

Maar in de dagelijkse omstandigheden, in het gewone leven van alledag, hoeven wij niet naar deze of gene te gaan om lering te krijgen, nee, dat wil de Zalving ons alle dingen leren.

Het hemelse telefoonnummer is gemakkelijk om te onthouden; dat nummer is niet in gesprek en dat nummer is – bij wijze van spreken – 777. Daar kunnen wij om raad vragen en om leiding vragen.

Blijven wij in de liefde, dan onderwijst de Zalving ons. Blijven wij in geduld en zachtmoedigheid, dan leert de Zalving ons, hoe wij met dwarse en onwillige mensen moeten omgaan.

Ook wordt ons geleerd hoe wij met ons aardse bezit moeten omgaan. De Zalving wil ons alle dingen leren.

Blijft in Hem, gelijk zij u geleerd heeft.

Dus de zalving leert ons, om in Hem te blijven. Jezus zei niet: Kom in Mij maar blijf in Mij. Dat wil zeggen, dat wij al in Hem zijn.

Jezus zei in Joh. 15:5

Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen.

Van dat besef moeten wij doordrongen zijn dat wij zonder Hem, zonder Jezus en dat is hetzelfde als zonder de heilige Geest, niets kunnen doen. De rank kan geen vrucht dragen uit zichzelf.

Dat de heilige Geest een teer Persoon is, blijkt uit Efeze 4:30/32 waar staat:

En bedroeft de heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing.

Alle bitterheid, gramschap, toorn, getier en gevloek worde

*uit uw midden gebannen,
evenals alle kwaadheid.*

*Maar weest jegens elkander
vriendelijk, barmhartig,
elkander vergevend, zoals God
in Christus u vergeving
geschonken heeft.*

Hier wordt gezegd, dat wij de heilige Geest kunnen bedroeven. Met andere woorden, de heilige Geest is geen onpersoonlijke invloed of een kracht, die in ons hart komt. Nee, Hij is een persoon, die ons liefheeft.

De dingen, die wij uit ons midden, uit ons leven, weg moeten doen, óf zoals hier staat die wij uit moeten bannen, zijn: bitterheid en alles wat met kwaadheid te maken heeft.

Er staat alle bitterheid en alle kwaadaardigheid of kwaadheid worde uit uw midden gebannen. Dus dan verdwijnt dat allemaal en blijft er na verloop van tijd niets meer van over.

In plaats daarvan komt, wat in het vervolg staat: *Maar weest*

*jegens elkander vriendelijk,
barmhartig, elkander
vergevend, zoals God in
Christus u vergeving
geschonken heeft.*

Weest jegens elkander – men kan ook zeggen – weest jegens elk ander: vriendelijk. Dat is een prachtige deugd, een innemende vrucht van de Geest. Er staat ergens anders: "uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend". (Filip. 4:5).

Jezus was een vriendelijke man en Hij is het nog steeds. In het woord "vriendelijk" zit het woord "vriend". In de eerste plaats jegens elkander.

En dat staat er verder: *weest jegens elkander barmhartig.* Dan is er innerlijk meegevoel. En we vergeven elkaar, zoals God ons vergeving geschonken heeft en nog steeds schenkt wanneer wij dit nodig hebben.

- De heilige Geest kan alles, wat wij niet kunnen.
- De heilige Geest weet alles, wat wij niet weten.

- De heilige Geest wil alles in ons doen, wat wij niet kunnen doen. Hij wil alles voor ons zijn en Hij wil ons leren.

Wij mogen het zagezegd helemaal van Hem verwachten. Het telefoonnummer naar de hemel, naar Hem is: 777 en dat nummer is nooit bezet. Vele mensen tegelijk kunnen dit nummer draaien en ze kunnen allemaal hulp krijgen.

We herhalen nog even onze kerntekst uit

1 Joh. 2:27 waar staat:

En wat u betreft, de zalving, die gij van Hem ontvangen hebt, blijft op u, en gij hebt niet van node, dat iemand u lere; maar, gelijk zijn zalving u leert over alle dingen, en waarachtig is en geen leugen, blijft in Hem, gelijk zij u geleerd heeft.

Blijft in Hem ... een zwakke bezetting kan in een sterke burcht standhouden. Jezus is onze burcht.

Nog een toegift uit het boek Joël (2:23) tot slot:

En gij, kinderen van Sion, juicht en verheugt u in de Here, uw God, want Hij geeft u de leraar ter gerechtigheid; ja, regenstromen laat Hij voor u nederdalen, vroege regen en late regen, zoals voorheen.

Joh. 7:37/39: En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke.

Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zij Hij van de Geest, welke zij, die tot geloof in Hem kwamen, ontvangen zouden.

Deze stromen van levend water zijn de vruchten van de Geest: liefde, blijdschap, vrede, zachtmoedigheid en geduld enz.

Het is van belang in Jezus te geloven, zoals de Schrift zegt. En dorsten we naar zo'n heerlijk leven, dan nodigt Jezus ons uit

om tot Hem te gaan en dan kunnen we drinken.

Wie dorst heeft, verlangt naar water; Jezus heeft het ware water te bieden, het levende water.

Pinksterfeest:

Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zij Hij van de Geest, welke zij, die tot geloof in Hem kwamen, ontvangen zouden.

Het is allemaal zo royaal bij Jezus. Hij heeft het niet over een klein beetje water, maar over stromen van levend water die dan uit ons binnenste zullen gaan vloeien.

Dat zijn o.a. de vruchten van de Geest: Zijn liefde, blijdschap, vrede en geduld.