

Pasen

In 2 Timotheüs 2:8 lezen we:

Gedenk, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, uit het geslacht van David, naar mijn evangelie ...

Hoe goed om dezer dagen daaraan speciaal te denken: Hij is opgestaan uit de doden, Hij leeft en wij met Hem.

En er staat iets belangrijks achter, wat Paulus "mijn evangelie" noemt: mijn blijde boodschap:

Hij is namelijk opgewekt uit de doden *uit het geslacht van David!*

Wat had Paulus geopenbaard gekregen?? Dat Jezus net als ons deel had gekregen aan vlees en bloed.

Dat lezen we in Hebr. 2:14
Daar nu de kinderen aan vlees en bloed deel hebben gekregen, heeft ook Hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen.

Opdat Hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen, en allen zou bevrijden.

Paulus heeft Jezus leren kennen als iemand, die in alle opzichten aan Zijn broeders gelijk is geworden.

Hij heeft Jezus leren kennen als iemand die Zelf in verzoeken geleden heeft en ons nu te hulp kan komen.

Het werd voor Paulus buitengewoon groot dat Jezus dit gedaan heeft en dat het nu mogelijk is om door deze genade hetzelfde leven te kunnen leiden als Hij.

Jezus heeft geleefd in een lichaam als het onze en daarin heeft Hij nooit gezondigd! Daardoor kon de dood Hem niet houden.

Gedenkt dat Jezus Christus uit de doden opgewekt is ... uit het geslacht van David, naar mijn evangelie.

Paulus was daarvan gegrepen en hij wist: Jezus heeft een nieuwe en levende weg gebaad door dat vlees heen en nu kan ik volgen, ik kan Zijn opstandingsleven leven ... het is mogelijk de weg is gebaad. (Hebreeën 10:19/20)

2 Tim. 2:9 ... *waarvoor ik kwaad lijd en zelfs boeien draag als een misdadiger.*

In de tijd van Paulus betekende Christen zijn vervolgingen en lijden .

Maar het woord van God is niet geboeid

Paulus droeg zelfs vrucht in de gevangenis, ja overal waar hij kwam werkte God door Zijn Geest. Het woord van God is niet geboeid!

10 *Om deze reden wil ik alles verdragen, om de uitverkorenen, opdat ook zij het heil in Christus Jezus verkrijgen met eeuwige heerlijkheid.*

Paulus wilde alles verdragen En

waarom ??? Om de uitverkorenen ... om ons dus ... opdat ook wij het heil in Christus Jezus zouden verkrijgen met eeuwige heerlijkheid!

Dat is een andere heerlijkheid als de moordenaar aan het kruis die zozeged op het nippertje behouden werd.

Wij zijn namelijk geroepen tot het verkrijgen van de heerlijkheid van onze Here Jezus Christus (2 Thes. 2:14).

Daar zijn wij dus toe geroepen ... *ook u* ... staat er. We zijn dus geroepen tot het verkrijgen van de heerlijkheid van onze Heere Jezus Christus. Dat geeft grote mogelijkheden.

11 Een nu gaat Paulus iets van een lied of hymne aanhalen, wat in die dagen gezongen werd. Een lied dus:

Het woord is betrouwbaar: Immers, indien wij met Hem gestorven zijn, zullen wij ook met Hem leven.

12 Indien wij volharden, zullen wij ook met Hem als koningen heersen.

Dat lied werd gezongen als ze samen kwamen – soms op verborgen plaatsen in de catacomben - het woord is betrouwbaar ... met Hem gestorven ... met Hem leven

Als ik een boekenlegger in een boek leg, dan gebeurt alles wat met het boek gebeurt, ook met de boekenlegger. Zou ik het boek in het water dompelen, dan wordt de boekenlegger ook in het water gedompeld.

Zou ik het boek op de kast leggen, dan leg je daarmee ook de boekenlegger op de kast.

Toen Jezus stierf (2000 jaar geleden), toen stierven ook wij en toen Jezus werd opgewekt, werden ook wij opgewekt. *Met Hem gestorven dan ook met Hem leven ...*

12

En dan staat er letterlijk in dat

lied: met Hem lijden met Hem heersen (als koningen).

Maar dan kwam in het lied ook de andere kant van de zaak tevoorschijn: als je in die tijd verloochende dat je christen was of Christus kende, dan hielden de vervolgingen op:

Indien wij Hem verloochenen, zal Hij ook ons verloochenen.

Indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw.

Hij blijft getrouw namelijk aan Zijn woord en aan Zijn beloften. In die zin kan Hij Zichzelf niet verloochenen want Hij blijft trouw aan Zichzelf.