

Pasen (de opstanding)

De Heer is waarlijk opgestaan en daar gaan we over lezen in Lucas 24:33

En zij (dat zijn de twee Emmaüsgangers, die samen met de opgestane Jezus het avondeten - het avondmaal - hadden gegeten)

En zij stonden op en keerden terzelfder tijd terug naar Jeruzalem en vonden de elven en die bij hen waren, vergaderd, en dezen zeiden:

De Here is waarlijk opgewekt en is aan Simon verschenen. En zij verhaalden wat onderweg gebeurd was en hoe Hij door hen herkend was bij het breken van het brood.

En dan in vers 36:

36 En terwijl zij hierover spraken, stond Hij zelf in hun midden

Dus die twee Emmaüsgangers en de elf apostelen (immers,

Judas was er niet meer bij) waren hierover aan de praat ... *en terwijl zij hierover spraken, stond Hij zelf in hun midden*

Daar kwam Hij weer, de opgestane Heiland, en Hij ging met zijn verheerlijkt lichaam dwars door muren en deuren heen.

Wat zal het ongekend heerlijk zijn om straks zo'n verheerlijkt opstandingslichaam te mogen hebben.

37 En zij werden ontzet en verschrikt en meenden een geest te aanschouwen.

En zij werden ontzet en verschrikt ... en dat is te begrijpen. Stel voor dat hier plotseling voor het podium de Here Jezus zou staan, zo maar, in eens!!

Van zoiets ongewoons schrikt een mens en die elven en die twee emmaüs gangers waren nog steeds heel gewone mensen zoals u en ik.

zij waren ontzet en verschrikt en meenden een geest te aanschouwen ... dat meenden ze.

Er riep misschien iemand: een geest! of een ander riep: een spook, net zoals ze eens Jezus op het water hadden zien wandelen. Toen riepen ze immers: het is een spook!

Ik geloof niet in spoken en u ook niet, hoop ik, maar we geloven wel in onze opgestane Heer. Halleluja!

38 Doch Hij zeide tot hen: Waarom zijt gij ontsteld en waarom komen er overwegingen op in uw hart?

Waarom zijt gij ontsteld ... wat is ontsteld?? Het woordenboek zegt dat je dan "van streek" bent. Waarom zijn jullie zo van streek ??

en waarom komen er overwegingen op in uw hart?

... Overwegingen zoals: ... hoe kan dat nou ... we hebben Jezus zien sterven en nu staat Hij daar!!

En dan gaat Jezus verder tot hen spreken in vers 39 *Ziet mijn handen en mijn voeten, dat Ik het zelf ben; betast Mij en ziet, dat een geest geen vlees en beenderen heeft, zoals gij ziet, dat Ik heb*

Kijk naar mijn handen, dan zie je de littekens van de nagels en kijk naar mijn voeten en daar zien jullie ook nog de littekens. Die littekens zijn blijvend, ook in het opgestane lichaam van Jezus.

Een lied zegt: 'k zal Hem kennen, ' zal Hem kennen, aan zijn handen, doorboort ook voor mij.

Ik ben het Zelf; betast Mij ... Ik heb vlees en Ik heb beenderen voel maar ... geef Mij een hand ... Ik ben geen geest zonder vlees en beenderen.

Onze opgewekte Jezus heeft een lichaam met nog wel enkele kenmerken van het oude aardse lichaam. Immers, Hij draagt de littekens nog in zijn handen en voeten.

En met ons nieuwe lichaam lijken we toch wat op wie wij geweest zijn.

40 En bij dit woord toonde Hij hun zijn handen en voeten.

Kijk, dat waren bij uitstek herkenningspunten. Zijn doorboorde handen en zijn doorboorde voeten.

41 En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zeide Hij tot hen: Hebt gij hier iets te eten?

En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden ... dat is wat wonderlijk ... ze waren zó blij, zó blij. maar toch geloofden ze het nog niet.

Ze waren in ieder geval op weg om het te geloven, dat Hij was opgestaan uit de doden.

Hij zei tot hen: *Hebt gij hier iets te eten?*

Kijk, dat doet alleen iemand die een lichaam heeft. Iemand die een mond heeft met tanden en kiezen. En dat had Jezus ... nee, dat heeft Jezus want Hij heeft nu ook immers tanden en kiezen en Hij kan nog eten zoals wij.

42 Zij reikten Hem een stuk van een gebakken vis toe ... Kijk, die elven waren vissers dus die roken zagezegd naar de vis en een stukje gebakken vis was wel in dat huis voorhanden.

43 En Hij nam het en at het voor hun ogen ... Jezus ging een stuk gebakken vis eten met zijn opstandings lichaam.

Het betekent ook, dat ook wij in ons nieuwe lichaam tanden en kiezen hebben en van alles kunnen eten en gelukkig ook vis.

Maar zal iemand zeggen: de zee zal niet meer zijn op de nieuwe aarde. Dat is zo, maar er zullen wel rivieren zijn.

In Ezechiël 47 wordt gesproken over de tempelbeek en in staat iets in over de vissen, die in die rivier aanwezig zijn. Er staat in vers 10 van dat hoofdstuk: ...

En de vissen daarin zullen van allerlei soort zijn, zoals de vissen van de grote zee, zeer talrijk.

Vis van allerlei soort !! Alles is gratis op de nieuwe aarde. U heeft geen portemonnaie meer bij u. Daar is geen euro meer te bekennen. Alles is gratis en voor niets.

Jezus at vis met zijn opstandingslichaam en wij zullen vis eten met ons opstandingslichaam.

We gaan naar vers 44
Hij zeide tot hen: Dit zijn mijn woorden, die Ik tot u sprak, toen Ik nog bij u was, dat alles wat

over Mij geschreven staat in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen moet vervuld worden.

De bijbel bewijst zichzelf. Mozes, de profeten en de psalmen spreken over Jezus, die komen zou.

Mozes sprak in Deut. 18:15 *Een profeet uit uw midden, uit uw broederen, zoals ik ben, zal de Here, uw God, u verwekken; naar Hem zult gij luisteren.*

Een profeet, zoals ik ben, zei Mozes. Met hetzelfde vlees en bloed als ik ... die zal er komen.

En waar zou Hij geboren worden ? Micha profeteerde in hoofdstuk 5 vers 1:

En gij, Bethlehem Efrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal Mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israël en wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid.

En Jesaja profeteerde in Jes. 53:5 *Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld ...* en in vers 9: *Men stelde zijn graf bij de goddelozen* (Hij is immers gekruisigd tussen moordenaars) *en bij de rijke was hij in zijn dood* (Hij werd immers gelegd in het graf van de rijke Jood: Jozef van Arimatea).

En Jesaja 7:14 zegt: Zie, de jonkvrouw zal zwanger worden en een zoon baren.... en zij zal Hem de naam: Immanuël geven. God met ons.

Vers 45 *Toen opende Hij hun verstand, zodat zij de Schriften begrepen.*

En dat wil Jezus steeds met u en mij doen. Om de Schrift te kunnen begrijpen, hebben wij geestelijk inzicht nodig.

Als Paulus voor de gemeenten voorbede deed, dan bad hij voor hen om geestelijk inzicht. Zodat wij de Schrift begrijpen.

46 En Hij zeide tot hen: Aldus staat er geschreven, dat de Christus moest lijden en ten derden dage opstaan uit de doden

Zo sprak Jezus tot zijn discipelen: *Aldus staat er geschreven* en zo zullen we ook elkaar steeds op het woord wijzen. Zo en zo staat het in de bijbel en niet anders.

47 En dat in zijn naam moest gepredikt worden bekering tot vergeving der zonden aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem.

Jezus geeft het dus het zendingsbevel. In Lucas 28:18 staat het met de volgende woorden:

Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde.

Onze opgestane Heer heeft hoeveel macht ?? Alle macht in de hemel én op de aarde.

Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen (maak ze tot mijn leerlingen) en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des heilige Geestes ... (en dan komt er nog wat achter aan) .. en leert hen onderhouden al wat Ik u bevelen heb.

En zie, Ik ben met u, al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Halleluja.

En we gaan tot slot nog even terug naar Lucas 24 vers 48 waar staat: *Gij zijt getuigen van deze dingen*

.49 En zie, Ik doe de belofte mijns Vaders op u komen. Maar gij moet in de stad blijven, totdat gij bekleed wordt met kracht uit den hoge.

En die belofte van de Vader is ook voor ons.

Hij wil ook ons bekleden met kracht uit de hoge en Hij geeft ons een nieuwe tong in onze mond. Niet zozeer het spreken in tongen, maar die tongen die

zichtbaar waren boven de hoofden van die 120 in de opperzaal.

Een nieuwe tong, die kan zegenen. Een nieuwe tong, zodat wij met ons spreken God verheerlijken. Laten we onze tong gebruiken tot eer van God en tot zegen van onze naaste.

50 En Hij leidde hen naar buiten tot bij Betanie en Hij hief de handen omhoog en zegende hen.

51 En het geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde.

Jezus nam dus zegenend afscheid van hen. Mooi hè, Hij ging zegenend weg. Hij hief zijn handen omhoog staat er, en Hij zegende hen.

52 En zij keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap,

De Heer leeft, Hij is opgestaan, Hij is met ons. Wij mogen zijn getuigen zijn; Hij bekleed ons met goddelijke kracht en geeft

ons een nieuwe tong in onze
mond.

*53 En zij waren voortdurend in
de tempel, lovende God.*