

## **Overwin het kwade door het goede**

In Romeinen 12:21 staat: *Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.*

Het is hier op aarde een strijd tussen goed en kwaad. Het kwaad zal proberen om ons te overwinnen maar hier hebben we de sleutel tot overwinning: het kwade kan overwonnen worden door het goede.

Het kwade wordt nooit overwonnen door het kwade. Wanneer iemand kwaad wordt, en ik wordt daardoor ook kwaad, dan is er niet één, maar zijn er twee kwaad en dat kan niet de bedoeling zijn op weg naar overwinning.

We gaan naar vers 19 en 20 waar staat:

*Wreekt uzelf niet, geliefden, maar laat plaats voor de toorn, want er staat geschreven (Deut. 32:35): Mij komt de wraak toe,*

*Ik zal het vergelden, spreekt de Here.*

Als wij onrechtvaardig behandeld worden, komt het ons niet toe, om ons te wreken. Daar zijn wij niet geschikt voor. Dat zal God uitsluitend zelf doen en dat zal van Zijn kant volmaakt rechtvaardig zijn.

Zouden wij ons daarmee bezig houden, dan zou de wraak wel eens teveel of misschien ook te weinig kunnen zijn.

Paulus schrijft in 1 Thes. 4:6 dat men zijn broeder "niet slecht behandle of bedriege in deze zaak, want de Here is een wreker van dit alles."

De Bijbel zegt dat wij allemaal terug zullen krijgen naar wat onze werken zijn geweest en dat is rechtvaardig. En dan staat er verder in Romeinen 12:20

*Maar, indien uw vijand honger heeft, geef hem te eten; indien hij dorst heeft, geef hem te drinken, want zo zult gij vurige kolen op zijn hoofd hopen.*

Om het kwade te overwinnen door het goede, moeten wij dus inspelen op de behoeften van de ander.

Iemand te eten geven, die geen honger heeft, werkt averechts. Maar iemand die honger of dorst heeft, kan blij gemaakt worden met een stuk taart of een koel glas water of een fles druivensap.

Door op deze manier goed te doen, blijft het zacht in ons eigen hart en kan deze wijze van handelen iemand tot beschaming en inkeer brengen.

Het kwade in de ander kan ook lichtgeraaktheid zijn of gelijk willen hebben. Ook dat valt onder het kwade.

Hoe kan je iemand, die lichtgeraakt is, helpen? Niet door zelf ook lichtgeraakt te worden. Dat is onze natuurlijke reactie.

Jezus noemt in Lucas 6:27/28 vier mogelijkheden op van goed

doen ten opzichte van hen, die dwars tegen ons zijn:

*Maar tot u, die Mij hoort, zeg Ik:*

*Hebt uw vijanden lief.*

*Doet wel degenen, die u haten*

*Zegent, wie u vervloeken.*

*Bidt voor wie u smadelijk behandelen.*

Dus helpt het ene niet, dan kunnen wij het andere doen. We kunnen met het laatste beginnen en dat is bidden.

Bidden voor hen, die ons smadelijk behandelen. En dat niet alleen, maar hem of haar ook in ons hart te zegenen.

Dus bidden, zegenen en wel doen.

Door het geven van een vlaai of een fles vruchtensap kan iemand zien, dat wij het goed met hem of haar menen.

Het was vroeger onder de Joden een grove belediging, als iemand hen op de rechterwang sloeg.

De meeste mensen zijn rechtshandig dus als men de ander dan een tik geeft, is dat veelal op de linkervang.

Bij de Joden was het een extra belediging, als men een slag kreeg op de rechtervang.

Dan staat er verder in vers 29:

*29a Slaat iemand u op de wang, keer hem ook de andere toe.*

Dat is toch geheel iets anders dan te brommen: "Ik krijg jou nog wel".

Geheel anders. Maar dat staat dan ook in de bijbel in Efeze 4:20 Maar gij geheel anders. Geheel anders dan de mensen, die de liefde van Christus niet in hun hart hebben.

*29b Neemt iemand u uw mantel af, laat hem ook het hemd nemen.*

Inbrekers en rovers pikken dingen af. Er is een verhaal en het schijnt waar gebeurd te zijn, dat een Japanse christenvrouw voor iemand, die bij haar inbrak,

een maaltijd klaar maakte. En naar ik begrepen heb, is de man door die daad later ook christen geworden.

Die vrouw overwon dus het kwade door het goede.

Nu gaan we naar Lucas 6:35 waar staat:

*35 Neen, hebt uw vijanden lief, en doet hun goed en leent zonder op vergelding te hopen, en uw loon zal groot zijn en gij zult kinderen van de Allerhoogste zijn, want Hij is goed jegens de ondankbaren en bozen.*

Dus we krijgen een soort eretitel als wij zo handelen: kinderen van de Allerhoogste!

Want de Allerhoogste handelt ook zo. Hij is goed jegens wie? Jegens de ondankbaren en de bozen. Daar moeten we even goed over nadenken.

Het gaat er om, barmhartig te worden en niet te oordelen zoals in vers 36/37 staat:

*36 Weest barmhartig, gelijk uw Vader barmhartig is.*

*37a En oordeelt niet en gij zult niet geoordeeld worden. En veroordeelt niet en gij zult niet veroordeeld worden.*

Er staat niet:

Oordeel niet te veel  
Oordeel niet te vaak  
Maar: Oordeel niet.

*37b Laat los, en gij zult losgelaten worden.*

Het woord in de grondtekst spreekt van een ander vrijlaten, een ander de ruimte geven. Geef je naaste de ruimte.

En dan volgt nog een zeer goede aansporing van Jezus over het geven in vers 38.

*38a Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven.*

In bijbelse dagen droeg men een soort lang opperkleed (als een soort ochtendjas) met een gordel om de middel.

Het over de gordel hangende deel van het kleed werd in die tijd als draagtas gebruikt.

Geven wij, dan ontvangen wij:

1. Een goede maat.
2. Een gedrukte maat (de gever perste de gave wat in elkaar)
3. Een geschudde maat (nog even flink schudden, dan kan er nog meer bij)
4. Een overlopende maat.

Dat zal men in uw schoot geven, zegt Jezus. Dus dat mogen we ervaren, als we weggeven. Het is een wetmatigheid: Geeft en u zal gegeven worden.

*38b Want met de maat, waarmede gij meet, zal u weder gemeten worden.*

En ook dat is een wetmatigheid!

Ten slotte volgt in Lucas 6:39 en verder de korte gelijkenis van Jezus over een blinde die een blinde niet kan leiden. Een korte gelijkenis met een diepe inhoud:

*39 Hij sprak ook een gelijkenis tot hen: Kan een blinde een*

*blinde geleiden? Zullen zij niet beiden in een put vallen?*

Een gelijkenis van twee zinnen in de vragende vorm. Wat bedoelt Jezus met een blinde die een blinde leidt?

Een blinde kan niet zien en een geestelijk blinde is iemand, die de balk, die in zijn eigen oog is, niet ziet.

Hij ziet wel de splinter in het oog van zijn broeder, maar de balk, die in zijn eigen oog is, bemerkt hij niet.

Dat lezen we in de verzen 41/42 waar staat:

*41 Wat ziet gij de splinter in het oog van uw broeder, maar de balk in uw eigen oog bemerkt gij niet?*

*42 Hoe kunt gij tot uw broeder zeggen: Broeder, laat mij de splinter, die in uw oog is, wegdoen, terwijl gij de balk, die in uw eigen oog is, niet ziet?*

Er kan b.v. een balk van ergernis in het oog van een mens zijn en

als men dan een splinter van iets wat onjuist is, uit het oog van de ander wilt verwijderen, dan kan zo iemand niet scherp zien door die balk van ergernis, die in zijn eigen oog is.

Jezus gaat verder in vers 42b:

*Huichelaar, doe eerst de balk weg uit uw oog en dan zult gij scherp kunnen zien om de splinter in het oog van uw broeder weg te doen.*

Als de ene mens een balk van ergernis in zich heeft en de ander een balk van praatzucht, dan hebben beiden een balk.

Als die twee elkaar willen opvoeden, dan is het, alsof een blinde een blinde wil leiden. Dan vallen ze beiden in een put, met andere woorden, het wordt ruzie of zoiets.

Jezus zei: Doe eerst de balk weg uit uw oog, dan zult u scherp kunnen zien om ook de splinter uit het oog van onze naaste te kunnen verwijderen.

Dit is een leerproces. Deze Timmermanstaal over de balk en de splinter komt van Jezus, die in het leven van alle dag voor zijn 30<sup>e</sup> jaar immers timmerman was.

Jezus Zelf overwon het kwade door het goede. Hij deed wel, Hij bad en Hij zegende en Hij vervloekte niet:

*Die, als Hij gescholden werd, niet terugschold en als Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem, die rechtvaardig oordeelt. (1 Petrus 2:23)*

Jezus noemde Zijn verrader Judas in de hof: vriend.

Wij mogen van Jezus leren want zo staat als laatste in Lucas 6:40

*40 Een discipel staat niet boven zijn meester, maar al wie volleerd is, zal zijn als zijn meester.*

Een discipel is een leerling en het hele christelijke leven is een leerschool voor een discipel. Men komt niet van klas 1 met een grote sprong in klas 7. Nee,

het gaat stap voor stap, dag na dag.

Het is een strijd tussen goed en kwaad.

Dat wij ons niet laten overwinnen door het kwade, maar dat wij het kwade overwinnen zullen door het goede.

En dat lukt vooral, als we beginnen om de balk uit ons eigen oog te verwijderen.