

## Opmerkelijke woorden van Paulus en Petrus

We beginnen met de woorden van Paulus in Filip. 1:20 t/m 25 waar staat:

*20 Overeenkomstig mijn reikhalzend verlangen en hoop dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal worden.*

*Maar dat in alle vrijmoedigheid, zoals altijd, Christus ook nu grootgemaakt zal worden in mijn lichaam, of het nu door het leven is of door de dood.*

Wat had hij? Niet alleen een verlangen, maar een reikhalzend verlangen en hopen.

Wat wilde hij? In geen enkel opzicht beschaamd staan. Dat was zijn vurig verlangen.

En wat was dan – nader omschreven - zijn vurige verlangen? Dat Christus zou worden grootgemaakt in zijn lichaam.

En op welke manier? Met een beetje vrijmoedigheid? Nee, in alle vrijmoedigheid.

Werd Christus soms grootgemaakt in zijn lichaam? Nee, hij zegt dat Christus altijd werd grootgemaakt in zijn lichaam.

Door zijn woorden en daden en hij verlangde reikhalzend (vurig), dat dit ook nu zou gebeuren.

Hij wilde zelfs dat Christus door zijn dood werd grootgemaakt.

Heeft u ooit zo'n getuigenis gehoord? "of het nu door het leven is of door de dood".

De overlevering zegt, dat Paulus onthoofd werd. Op de plaats, waarvan men denkt dat het dáár gebeurd zou zijn, staat nu in Rome de Pauluskerk.

En Paulus had het zo: al wordt mijn hoofd er afgehakt, tot en met mijn laatste ademtocht zal Christus worden grootgemaakt in mijn lichaam.

Dat hij in het geheel niet tegen de dood opzag, blijkt uit vers 21 en verder:

*21 Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst.*

Het sterven was voor Paulus geen verlies maar juist het tegenovergestelde namelijk: winst.

Hoe hebben wij het? Is het sterven verlies of winst. Voor Paulus was het winst.

*22 Maar blijf ik leven in het vlees, dan betekent dit voor mij vruchtbaar werk; en wat ik verkiezen zal, weet ik niet.*

Nog in het lichaam te vertoeven betekende voor hem: werken met vrucht.

Dat was zekerheid voor hem. Toch wist hij niet wat hij moest kiezen.

*23 Want ik word door deze twee gedrongen: ik heb de begeerte om heen te en bij Christus te*

*zijn, want dat is verreweg het beste.*

Paulus verlangde er naar, om bij Christus te zijn (in Zijn tegenwoordigheid te leven). Dat was niet alleen het beste, maar verreweg het beste.

Hij keek uit naar die dag, ook zal zou zijn hoofd er afgehakt worden. Ik denk dat zijn hoofd er met een blijde glimlach af rolde.

Misschien riep hij nog net – voordat zijn hoofd er afgehakt werd – halleluja! En toen ging hij naar Christus, waar hij zo naar verlangde.

*24 Maar in het vlees te blijven is noodzakelijker voor u.*

Hoewel hij graag bij de Heer zou willen zijn, zegt hij nu, dat het ter wille van zijn christen broeders en zusters het noodzakelijker was om nog een tijdje in zijn lichaam te vertoeven.

*25 En dit vertrouw en weet ik dat ik zal blijven leven en bij u allen zal blijven tot uw vorde-*

*ring en blijdschap van het geloof.*

Door gebed kon hij met hen verbonden blijven en zijn doel met hen was: verder komen - meer geestelijke voordering - én dat zij zich meer in het geloof zouden verblijden - meer blijdschap in de Heere en zijn Woord.

Nu gaan we naar een opmerkelijk woord van Petrus.

Hij schrijft er ook over dat God altijd kan worden grootgemaakt in ons lichaam maar hoe dan?

We lezen dat in 1 Petrus 4:11 waar staat:

*11 Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt.*

*Als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt.*

*Zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de*

*kracht toe, tot in alle eeuwigheid. Amen.*

Wanneer wij goede woorden willen spreken, dan gaat het erom dat ons spreken in verbinding staat met God.

Wanneer het stormt, kan een boer niet zaaien, want dan wordt het zaad meegevoerd door de wind.

Met andere woorden: wanneer het innerlijk stormt, kunnen we beter stil zijn en niet met Gods Woord komen naar elkaar, totdat het weer rustig is in ons innerlijk.

En dan staat er verder: dienen, uit kracht die God schenkt. God geeft dus kracht tot zo'n leven.

Hier staat: kracht, die God schenkt, met als doel dat in alles God verheerlijkt wordt.

Ja, Jezus woont in ons. Dat het ons vurig verlangen is, net als Paulus dat had, dat Hij wordt grootgemaakt in ons lichaam.

En dat Hij in ons wordt verheerlijkt, zoals Petrus het zegt: "Zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus".

Hem komt de heerlijkheid toe!