

Filadelfia

We lezen uit Openb. 3:7 waar staat: *En schrijf aan de engel der gemeente te Filadelfia:*

De stad Filadelfia was een kleine stad in een vulkanische streek en door de vele aardbevingen is de bevolking van dit stadje nooit talrijk geworden.

Het was dan ook een kleine gemeente daar maar de Here Jezus is er vol lof over. Hij is blij met ze.

De stad was genoemd naar een koning: Attalus Fildadelfos (150 v. Chr.) en de naam Filadelfia betekent: broederliefde en er was dan ook liefde in die kleine gemeente; dus die naam is toepasselijk.

Het stadje Filadelfia lag dicht bij de stad Laodicea, waarvan Jezus zei, dat de gemeente daar lauw was en dat Hij ze uit zijn mond wilde spugen, als ze zich niet zouden bekeren.

Maar met deze kleine gemeente Filadelfia is de Heer blij.

Ook al zou onze buurman of buurvrouw een lauwe christen zijn, dan hoeven wij daardoor niet aangestoken te worden.

Schrijf aan de engel der gemeente te Filadelfia: De engel wil zeggen: de ingang van de gemeente, de oudsten of de opzieners.

Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, Dit zegt de Heer is ... meestal een profetische inleiding. "Zo zegt de Heer" en hier worden twee eigenschappen van Jezus genoemd: Hij is de Heilige en daarom is ook Hij ons geworden tot heiliging en Hij is de Waarachtige, de ware!

In 1 Joh. 5:20 staat: *Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht gegeven heeft om de Waarachtige te kennen; en wij zijn in de Waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. Dit is de*

waarachtige God en het eeuwige leven.

De Vader is dus de waarachtige, de Zoon is de waarachtige en wij zijn in de waarachtige.

die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand zal sluiten, en Hij sluit en niemand opent.

Wat in het nieuwe Testament staat over Jezus, is vaak in het oude Testament al voorzgd. Zo lezen we hierover in Jesaja 22:22 het volgende:

En Ik zal de sleutel van het huis van David op zijn schouder leggen; opent hij, niemand sluit; sluit hij, niemand opent.

De sleutelmacht was vroeger de hoogste beslissings bevoegdheid onder de koning. Die sleutels waren vroeger van hout en aanzienlijk groot en werden op de schouder gedragen.

Maar Jezus heeft de sleutel Davids; Hij is namelijk uit het geslacht van David, waarlijk Mensenzoon en met deze sleutel

heeft Hij hem die de macht over de dood had, de duivel, onttroont.

Er staat daarover in Hebr. 2:14 het volgende: *Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook Hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen, opdat Hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen en allen zou bevrijden.*

Het is nu, zoals in Openb. 1:18 staat: *Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk.*

Jezus heeft de macht, Jezus heeft de sleutels, Jezus heeft alle macht in hemel en op de aarde.

Als Hij opent, kan niemand sluiten en als Hij sluit, kan niemand openen. Wat een macht!

8 Ik weet uw werken: zie, Ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven die niemand kan sluiten; want gij hebt kleine kracht, maar gij

hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend.

Jezus weet onze werken; Hij volgt alles nauwkeurig en Hij heeft een geopende deur voor ons aangezicht gegeven, die niemand kan sluiten.

Want ... zo bemoedigt Hij deze kleine Gemeente verder: *Gij hebt kleine kracht* ('t was maar een kleine gemeente) *maar gij hebt mijn woord bewaard* (en dat is belangrijk om zonder compromis aan het Woord vast te houden) ... *en mijn naam niet verloochend.*

Dat vindt Jezus dus belangrijk: zijn woord bewaren en zijn naam niet te verloochenen.

9 Zie, Ik geef sommigen uit de synagoge des satans, van hen, die zeggen, dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen;

In deze plaats Filadelfia was een synagoge van Joden, die vijandig jegens Christus waren. Zij beroemden zich in Jahwé te

geloven en verachten deze heidense christenen.

Zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen

Christus werkte met zijn Geest in de harten van deze Joden en hun hart werd geopend voor het evangelie van Jezus Christus. Gods Geest maakte, dat zij kwamen!

en zich nederwerpen voor uw voeten, en erkennen, dat Ik u heb liefgehad. Dat wil zeggen dat zij temidden van de Gemeente zich neerbogen en Jezus Christus als Heer aanvaardden.

Wat een heerlijke werkingen van de Geest in deze kleine gemeente Filadelfia. Zij bewaarden Gods woord en de Here voegde toe.

10 Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, Letterlijk staat in de grondtekst: Omdat gij het woord van mijn volharding bewaard hebt.

Over de volharding van Jezus wordt gesproken in Hebr. 12, waar staat, dat Hij het kruis op zich genomen heeft en de schande niet heeft geacht. En dat Hij grote tegenspraak van zondaren tegen Zich heeft verdragen. Hij volhardde in het goed doen en leed in de verzoeken.

Zijn volharding in de beproevingen was geen vanzelfsprekendheid en Jezus prees de christenen in Filadelfia dat zij die woorden, over de volharding van Jezus, bewaard hadden.

En dan komt Hij ook met een belofte voor hen, en daarmee ook voor ons, want deze brief is niet alleen voor de christenen in Filadelfia maar geldt ook voor ons: *zal ook Ik u bewaren voor (letterlijk staat er: uit) de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen.*

De grote verdrukking zal over de hele wereld komen, maar de

Heere zal de Zijnen bij de laatste, en dat is de 7^e bazuin tot Zich nemen, en dan pas – als de Weerhouder (dat de heilige Geest in ons) is weggenomen, dan pas kan de antichrist zich openbaren.

Wij zijn niet gesteld tot Gods toorn want in de 2^e helft van de grote verdrukking zullen de zeven schalen van de gramschap van Gods toorn over de zonde op de aarde geworpen worden.

Maar God heeft ons niet gesteld tot toorn maar tot het verkrijgen van de heerlijkheid van onze Here Jezus, zoals in 2 Thes. 2:20 staat. Jezus zal de Zijnen, die Zijn woord bewaard hebben, tot Zich nemen.

11 Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.

Ik kom spoedig dat is een blijde belofte voor wie de Here echt liefhebben. Naar onze tijdsmaat kan het lang duren, eer Jezus komt, in werkelijkheid is het een korte tijd.

Ik kom spoedig en zeker geldt deze belofte voor ons christenen, die leven in de eindtijd.

Houd vast wat gij hebt ... dat wat ons door God in genade geschonken is; een verlangen is ons geschonken om te veranderen naar het beeld van Jezus.

Een verlangen om samen te komen en elkaar op te bouwen ... *houd vast wat je hebt ...* ook al zou je buurman of buurvrouw lauw of koud zijn. We willen ons niet laten beïnvloeden door Laodicea.

Houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.

De Gemeente Filadelfia heeft kleine kracht, maar ze bewaren Zijn woord. Laten we geen water in de wijn doen maar Gods woord nemen, zoals het er staat. Een lied zegt: "nog even volharden, de kroon is in 't zicht."

12 Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan

Een zuil, een steunpilaar te zijn in Gods tempel, hoe heerlijk. Dat wil Jezus van ons maken als wij delen in Zijn overwinning. Er staat in 1 Cor. 15:57

Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders, weest standvastig (en als zuilen) onwankelbaar ...

God wil ons de overwinning geven door onze Here Jezus Christus. Wij mogen Zijn overwinning aannemen en daardoor standvastig en onwankelbaar worden. Steunpilaren in Gods huis dus.

We lezen in Galaten 2:9 over broeders, die steunpilaren in de Gemeente waren. Daar schrijft Paulus:

en toen zij de genade, die mij geschonken was, opmerkten,

reikten Jakobus, Kefas en Johannes, die voor steunpilaren golden, mij en Barnabas de broederhand.

Deze broeders, waarvan wij hun brieven nu nog kunnen lezen, deze Jacobus, Petrus en Johannes, waren in de eerste christen gemeente steunpilaren.

Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan ...

Zijn wij door genade een zuil geworden, hebben we Jezus overwinning aangenomen in ons leven en zijn we daardoor standvastig geworden en onwankelbaar ... dan hebben we hier ook de belofte dat dit ook in de eeuwigheid zo zal blijven ... *hij of zij zal niet meer daaruit gaan.*

In alle brieven aan de zeven gemeente komen de woorden: *Wie overwint* voor. En daaraan is dan een belofte verbonden.

12b ... en Ik zal op hem schrijven de naam mijns Gods
Wanneer er b.v. een etiket op een fles wijn zit, dan staat op dat etiket wat voor wijn de fles bevat.

Wanneer Gods naam op ons geschreven wordt, dan betekent dat wij deel hebben gekregen aan de goddelijke natuur, zoals Petrus schrijft in 2 Petrus 1:4/5 waar staat:

... door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf, dat door de begeerte in de wereld heerst.

Maar schraagt om deze reden met betoon van alle ijver door uw geloof de deugd.

12b ... Ik zal op hem schrijven de naam mijns Gods, en de naam van de stad mijns Gods, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel nederdaalt van mijn God

Dus op die overwinnaars wordt ook geschreven de naam: het nieuwe Jeruzalem, dat nederdaalt uit de hemel op de nieuwe aarde. We lezen daarover in Openb. 21:1/2

En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan en de zee was niet meer. En ik zag de heilige stad, een nieuwe Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God; getooid als een bruid, die voor haar man versierd is.

Wat een heerlijkheid zal dat zijn, om dáár bij te mogen zijn, om tot die stad te mogen behoren. Niet ieder christen zal bij de bruid van Christus behoren, want er staat in Openb. 21:24 over de stad:

En volken zullen bij haar licht wandelen en de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid in haar.

En vervolgens staat nog in de brief aan de gemeente te

Filadelfia in Openb. 3 aan het einde van vers 12 dat Jezus *zijn nieuwe naam* op hen zal schrijven, als zij overwinnen.

Jezus heeft een naam van de Vader ontvangen, boven alle namen en dat is de naam *Kyrios*. En dat is de Griekse naam, die gebruikt werd voor de God van Israël. Een hogere naam is er niet dan *Kyrios*, God, naam boven alle namen.

Vroeger werd op de soldaten de naam van hun veldheer geschreven; die soldaten behoorden hem toe en de veldheer behoorde aan de soldaten toe.

En dat Jezus Zijn nieuwe naam op de overwinnaars zal schrijven, betekent dat ze zijn eigendom zijn.

Wat een geweldig royaal aanbod van de Here Jezus voor gewone mensen zoals u en ik, die geleerd hebben om te delen in de overwinning van Jezus in hun dagelijks leven.

Kijk b.v. naar zijn belofte voor overwinnaars in Op. 3:21 waar staat:

Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon.

Wat een geweldig royaal aanbod:

13 Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt.