

Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde

In het boek Openbaring hoofdstuk 21 lezen we buitengewoon interessante dingen, waar we allemaal mee te maken krijgen.

Iedereen in deze zaal krijgt er mee te maken, en daarom is het zo buitengewoon interessant.

Ons wordt in dat hoofdstuk vergund om een blik in de toekomst te werpen en we krijgen er allemaal mee te maken.

En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer.

Als kinderen zongen wij vroeger al: *Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde.*

Alles wordt nieuw! Alles?? Ja, alles want in vers 5 staat: *En*

Hij, die op de troon gezeten is, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En die woorden van de levende God, die hier spreekt vanaf zijn troon, moest Johannes opschrijven, want er staat verder: En Hij zeide: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig.

Het zijn betrouwbare, ware woorden. God maakt alle dingen nieuw.

Er komt niet alleen een nieuwe aarde, maar ook een nieuwe hemel. In de huidige hemel, die de eerste hemel genoemd wordt, heeft eens een catastrophe plaats gevonden.

De machtige aartsengel Lucifer verhoogde zichzelf en kwam tot zonde en hij werd de vader der leugen.

Nooit eerder was er gelogen in de hemel maar toen gebeurde er iets heel ongewoons daar: lucifer begon te liegen en hij werd daardoor de vader der leugen en sleurde in zijn val met

zijn leugens 1/3 van de engelen mee.

Dit is genoeg voor Gods vurige heiligheid om een nieuwe hemel te scheppen. En Hij gaat ook een nieuwe aarde scheppen. Alles wordt nieuw.

Hoe zal het zijn op de nieuwe aarde?? Zullen we daar nog kunnen terug denken aan de dingen die gebeurd zijn in ons vroegere leven op de eerste aarde?

Zullen we kunnen terugdenken aan deze dag?? Nee, dat zal niet mogelijk zijn want in Jesaja 65:17/18 staat:

Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; aan wat vroeger was, zal niet gedacht worden, het zal niemand in de zin komen.

Maar gij zult u verblijden en juichen voor eeuwig over hetgeen Ik schep, want zie, Ik schep Jeruzalem tot jubel en zijn volk tot blijdschap.

Wij zullen ons dus verblijden en juichen voor eeuwig, over hetgeen God gaat scheppen! Is dat niet geweldig?

Ik vroeg eens aan een broeder met schriftkennis, of er ook dieren zullen zijn op de nieuwe aarde.

Het was leuk om te horen wat hij zei: hij zei zo ongeveer dit: er staat niet letterlijk in de bijbel dat er op de nieuwe aarde dieren zullen zijn maar God heeft wel gezegd dat hij alles nieuw gaat maken.

Daar zou je uit kunnen afleiden dat God ook de dieren die er nu zijn, nieuw gaat maken. Niet meer vijandig maar vol vrede en genegenheid. En nieuwe altoos groene bomen en mooie planten en bloemen die niet verwelken.

U kent mogelijk het lied wat luidt:

Ja, wij zullen eenmaal komen, aan de zilveren, zilveren stromen; waar aan d'altoos

groene bomen, Christus' kerk 't hosanna zingt.

Altoos groene bomen! Een buitengewoon prachtige nieuwe aarde. We zullen ons verblijden en juichen voor eeuwig, over hetgeen God gaat scheppen.

Het wordt buitengewoon mooi, veel en veel mooier dan deze schepping.

In 1 Cor. 2:9 staat: *Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben.*

Het loont om God lief te hebben maar dan zoals Hij het graag wil: Hem liefhebben met geheel je hart en met geheel je ziel en met geheel je verstand en je naaste als jezelf.

Wat in geen mensenhart is opgeklommen, al wat God bereid heeft, voor wie Hem liefhebben. Je mag er over fantaseren maar het gaat alle

fantasieën, ja alles, ver te boven.

De zee zal niet meer zijn:

De zee is in de Schrift het symbool van bedreiging en van het rumoer der volkeren. In Psalm 65:8 wordt gesproken over het bruisen van haar golven en het rumoer van de natiën.

In Openb. 13 staat dat uit de zee het beest omhoog kwam met 7 koppen en 10 horens, het antichristelijke rijk. Straks zal de zee er niet meer zijn, beeld van harmonie, rust en gemeenschap.

En nu een andere vraag.

Zal iedereen gelijk zijn in de eeuwigheid? Wat denkt u. Als u "ja" zegt, zit u er naast en moet u meer aan bijbelstudie gaan doen.

We namelijk lezen in 1 Cor. 15:40 en 41 het volgende:

De glans der zon is anders dan die der maan en der sterren, want de ene ster verschilt met

de andere in glans. Zo is het ook met de opstanding der doden.

Hoe zal het dus met de opstanding der doden zijn? Ook dit is buitengewoon interessant om te weten, want we zullen er allemaal mee te maken krijgen.

Hoe zal dus die opstanding zijn? Er zal verschil in glans zijn, zoals de zon verschilt in glans van de maan. De zon geeft namelijk zelf licht maar de maan wordt verlicht.

Als we avonds naar een heldere sterrenhemel kijken, dan zien we dat de ene ster verschilt in glans van de andere. Zo zal het ook zijn met de opstanding der doden.

Zal God dan in alle eeuwigheid in de hoogste hemel wonen?

Nee, het centrum van Gods regering wordt straks overgebracht van de hemel naar de aarde.

Dat lezen we in vers 2 waar staat:

En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is.

Het nieuwe Jeruzalem – zo staat hier – ziet er uit als een bruid, die voor haar man versierd is. Dat staat ook elders in dit hoofdstuk en daar gaan wij straks verder op in.

3 En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent (dat is de woning) van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn.

4 En Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.

Hier worden vijf dingen genoemd, die er niet meer zullen zijn:

(1) geen tranen – alle maar dan ook alle tranen worden van de ogen afgewist; er zal geen enkele vorm van verdriet meer zijn, maar eeuwige vreugde.

(2) de dood zal niet meer zijn en daarom ook

(3) geen rouw.

Ook zal (4) niemand meer klagen en dan nog iets grandioos (5) er zal geen moeite meer zijn.

Geen moeite maar ook geen moeite! Je wordt niet moe in de eeuwigheid; daarom hoef je ook nooit meer te slapen. Alles gaat moeiteloos.

We gaan weer verder met Openb. 21:5

5 En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig.

Dit gaat gebeuren. Dit zijn de trouwe en ware woorden van de levende God.

6 En Hij sprak tot mij: Zij zijn geschied. Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de bron van het water des levens, om niet.

Het staat er zó, alsof het reeds uitgevoerd is: *Zij zijn geschied*. En dan: Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. En zo is het want *uit Hem, en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid*.

7 Wie overwint, zal deze dingen beërven, en Ik zal hem een God zijn, en hij zal Mij een zoon zijn.

Wie overwint! Telkens worden deze woorden herhaalt aan het einde van de zeven zendbrieven aan de Gemeenten.

Een eenvoudig woord over overwinning, wat wij allemaal

kunnen begrijpen is het woord uit Romeinen 12:21 waar staat:

Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Als een ander kwaad op u wordt, hoeft u nog niet kwaad te worden. Wij ontmoeten allemaal problemen en tegenspraak en kwaadheid in ons leven maar dat is niet zó belangrijk.

Van belang is, hoe wij als christenen daar op reageren. Onze reactie is van belang.

Overwin het kwade door het goede. Jezus heeft ook veel tegenspraak en smaad en hoon ondervonden en werd zelfs door één van zijn discipelen verraden. Toen Judas hem overleverde aan de soldaten sprak Jezus hem nog aan met: *Vriend*.

8 Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars, en alle leugenaars; hun deel is in de

poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood.

Het is Gods wil dat alle mensen behouden worden en tot erkenning der waarheid komen. Als iemand in de hel komt, is dat zijn eigen schuld.

Jezus sprak met ernst over de hel, niet tegen ongelovigen maar tegen zijn discipelen. Hij zei in Marcus 9:47 het volgende:

En indien uw oog u tot zonde zou verleiden, ruk het uit. Het is beter, dat gij met één oog het Koninkrijk Gods binnengaat, dan dat gij met twee ogen in de hel geworpen word, waar hun worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust.

Hij bedoelt daarmee: speel niet met de zonde maar breek radicaal met de zonde, in dit geval: de begeerte der ogen.

Zeven keer wordt door Jezus – op verschillende plaatsen - de volgende woorden aangehaald als hij het over de hel heeft:

daar zal het geweest zijn en het tandengeknars.

Deze woorden van Jezus verbinden twee heel verschillende emoties, namelijk van verdriet (*daar zal het geweest zijn*) en van woede (*tandengeknars*).

De kennis van wat ooit nog mogelijk was, maar nu nooit meer mogelijk zal zijn, brengt precies die gevoelstoestand voort die Jezus beschrijft; een soort radeloosheid waarin verdriet en woede samengaan.

Hoe druk het ook in de hel mag zijn, men zal zich wanhopig eenzaam voelen in die massa, vooral omdat er absoluut geen enkele liefde, medeleven en vriendelijkheid zal zijn.

De hel – de poel des vuurs – wordt in de bijbel "de tweede dood" genoemd. Dood is scheiding. Men is "buitengesloten" God is daar afwezig.

Al even afschuwelijk als de afwezigheid van God is de aanwezigheid van satan, de bron van alle kwaad.

Duizenden van zijn "engelen" (sinds hun opstand in de hemel staan ze bekend als demonen) zullen de bevolking aanzwellen en de sfeer vervuilen met hun smerige gedachten, woorden en daden.

Iedere deugd is daar afwezig maar wel is aanwezig alle vormen van kwaad.

God echter wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkenning der waarheid komen.

Denk aan de vrouw, die in een stad als zondares bekend stond. Jezus had in die stad gepredikt en waarschijnlijk heeft Hij die vrouw aangekeken en zag die vrouw een intens medelijden in de ogen van Jezus en een verlangen, dat zij uit haar slechte leven verlost zou worden.

De heilige Geest, die van Jezus uit ging, overtuigde haar van haar zonden en zij kwam huilende in het huis van de Farizeeër waar Jezus aan lag.

Met haar haren droogde zij de voeten van Jezus, die door haar tranen nat waren geworden. Al haar zonden werden in één keer vergeven. En zij werd een discipel van Jezus en het was afgelopen met haar zondige leven.

We gaan verder met Openb. 21:9

Kom hier, ik zal u tonen de bruid, de vrouw des Lams. En hij voerde mij in de geest op een grote en hoge berg en toonde mij de heilige stad, Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God; en zij had de heerlijkheid Gods, en haar glans geleek op een zeer kostbaar gesteente, als de kristalheldere diamant.

Ik zal u tonen de bruid, de vrouw des Lams, en dan krijgt

Johannes de stad te zien, het nieuwe Jeruzalem.

Natuurlijk woont deze bruid van Jezus in een stad op de berg Sion, de stad van de levende God, maar wat hier beschreven wordt, is tevens de schoonheid en inwendige heerlijkheid van de bruid.

Er staat: *zij had de heerlijkheid Gods*. Zij hebben deelgekregen aan de heerlijkheid van Jezus, de vrucht van de Geest, Zijn liefde, Zijn zachtmoedigheid, Zijn trouw en Zijn geduld, zoals staat in 2 Thes. 2:14 dat wij geroepen zijn tot het verkrijgen van de heerlijkheid van onze Here Jezus.

De bruid is als de kristalheldere diamant. Oprecht, eerlijk en zuiver. Jezus is de nummer 1 in hun leven!

De stad heeft een grote en hoge muur, met andere woorden: de bruid leefde afgescheiden van de wereld. Wil je bij die stad behoren, wil je de bruid van Jezus zijn? Heb dan de wereld

niet lief, nog hetgeen in de wereld is.

En in vers 18 staat: *de stad was zuiver goud, gelijk zuiver glas.* U mag geloven dat wij straks echt op gouden straten zullen wandelen.

U mag geloven in diamanten muren en paarden poorten. Ik zelf geloof dat hier een beschrijving van de bruid van Jezus Christus wordt weergegeven. Maar daar gaan we niet over redetwisten.

Deze bruid van Jezus heeft door genade deelgekregen aan de goddelijke natuur, de vrucht van de Geest is haar natuur geworden.

We lezen ook in vers 23: *En de stad heeft de zon en de maan niet van node, dat die haar beschijnen, want de heerlijkheid Gods verlicht haar en haar lamp is het Lam.*

Geen zon, geen maan, geen schaduw, geen nacht, geen moeheid. Wat een heerlijkheid

heeft God bereid voor degenen, die Hem liefhebben.

En het opmerkelijke in vers 24: *En de volken zullen bij haar licht wandelen en de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid in haar.*

Zo zien wij de duidelijke verschillen op de nieuwe aarde.

(1) De Vader, De Zoon en Zijn bruid vormen het regeringscentrum. Dat is de stad, het nieuwe Jeruzalem.

(2) De volkeren zullen bij haar licht wandelen. En

(3) De koningen der volkeren brengen de heerlijkheid van de volkeren in de stad.

Allen zijn door en door gelukkig, maar er is verschil in glans, zoals de zon verschilt van de maan en ook de sterren onderling verschillen in glans. Zo zal het zijn bij de opstanding der doden.

Tot slot lees ik nog voor Openb. 22:1/5 : *En hij toonde mij een rivier van water des levens, helder als kristal, ontspringende uit de toorn van God en van het Lam.*

Midden op haar straat en aan weerszijden van de rivier staat het geboomte des levens, dat 12 maal vrucht draagt, iedere maand zijn vrucht gevende; en de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volkeren.

En niets vervloekts zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daarin zijn en zijn dienstknechten zullen Hem vereren, en zij zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn.

En er zal geen nacht meer zijn en zij hebben geen licht van een lamp of licht der zon van node, want de Here God zal hen verlichten en zij zullen als koningen heersen tot in alle eeuwigheden.

Ik stel voor dat wij nog zingen lied 294 uit opwekking:

Waardig, waardig, waardig is het Lam.

Bijlage

Onder het schrikbewind van de Rode Khmer met als leider Pol Pot zijn verschrikkelijke dingen gebeurd. Deze Pol Pot had een martel- en moordcentrum; vier gebouwen van beton met elk drie verdiepingen. Op de begane grond zijn zes lokalen veranderd in martelkamers ; er zijn zo'n 20.000 mensen gruwelijk mishandeld en slechts zeven personen hebben deze hel overleefd.

Eén van de beulen heet: *kang kek leu* met als bijnaam *Duch*. Deze Duch is na de val van Pol Pot gevlucht naar Thailand (vermomd onder een andere naam) en kwam in aanraking met een evangelist en het evangelie raakte hem diep.

Hij kwam tot bekering en werd gedoopt. Hij had beleden dat hij andere mensen veel kwaad had gedaan.

Later ontdekte men dat hij de gruwelijke beul was en dat hij duizenden mensen had gemarteld en omgebracht.

Toen hij gearresteerd werd zei Duch: *Het is Gods wil dat ik gearresteerd ben; ik heb in mijn leven vreselijke dingen gedaan en heb daarover betrouw. Nu is de tijd aangebroken dat ik de consequenties van mijn daden aanvaard.*

Het is mogelijk dat hij alsnog de doodstraf krijgt. Maar hij zal vergeving krijgen en zal niet in de poel des vuurs komen.

Er is vergeving voor de grootste zondaar als je je zonden belijdt en nalaat.