

## Onze roeping en verkiezing

Ons thema gaat over onze roeping en verkiezing. We lezen in 2 Thes. 2:13

*13 Maar wij moeten God altijd voor u danken, broeders, die geliefd bent door de Heere, dat God u van het begin verkoren heeft tot zaligheid, in heiliging door de Geest en geloof in de waarheid.*

Wij moeten (SV wij behoren) God altijd voor te danken. Altijd, als we aan elkaar denken. 'Ik dank U voor broeder die en die en ik dank u voor die zuster en die zuster'.

*.. die geliefd bent door de Heere:* u bent geliefd door de Heere of om in simpel Nederlands te zeggen: De Heere houdt van u!

*... dat God u van het begin verkoren heeft:* Hij houdt van u en Hij heeft u verkoren en dat betekent: Hij heeft u uitverkoren. Hij heeft ons verkoren tot zaligheid! Vanaf het begin al.

*... in heiliging door de Geest:* Het is de Geest, de Heilige Geest Zelf, die in ons woont, die ons heiligt. Die Geest, die Trooster en Helper, de Geest van Jezus Christus, waarvan Jezus zei in Joh. 14:16

*En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.*

Door die Geest worden wij geheiligd.

*En geloof in de waarheid:* Jezus zei: De waarheid maakt vrij. Blijf in mijn woord,

het maakt u vrij. Vrij waarvan? Van de zonde.

Ook zei Jezus tegen Pilatus in Joh. 18:37  
*Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen, om voor de waarheid te getuigen. Iedereen die uit de waarheid is, geeft aan Mijn stem gehoor.*

Laten wij in de waarheid geloven en laat de waarheid onze beste Vriend zijn. Jezus zei: Ik ben de waarheid!

*2 Thes. 2:14*

*Daartoe heeft Hij u geroepen door ons Evangelie om de heerlijkheid van onze Heere Jezus Christus te verkrijgen.*

Dat is dus uw en mijn roeping. Wij zijn geroepen door ons evangelie, zegt Paulus ... *om de heerlijkheid van onze Heere Jezus Christus te verkrijgen.*

De heerlijkheid van onze Heere Jezus Christus bestaat o.a. uit Zijn deugden, Zijn natuur. Wij zijn geroepen om daar deel aan te krijgen.

Als Paulus in de Efezebrief heeft uiteengezet, dat Christus is opgewekt uit de doden en gezet is aan de rechterhand van de Vader in de hemelse gewesten, schrijft hij even verder dat ook wij mede zijn opgewekt en dat wij mede gezet zijn in de hemelse gewesten in Christus Jezus.

En daarna schrijft Paulus verder in Efeze 4

*1 Zo roep ik, de gevangene in de Heere, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent, waardig is.*

Nu Christus door het geloof in ons hart woont en wij gezet zijn in de hemel, vanuit deze verheven positie gaan wij nu

wandelen, waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn.

En hoe doen wij dat dan? Hoe wandelen we waardig overeenkomstig onze roeping?

*2 In alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen,*

Hier worden vier deugden opgenoemd. Ten eerste wandelen met alle nederigheid. Nederigheid is een basisdeugd, want God wederstaat de hoogmoedigen maar de nederigen geeft Hij genade.

Wandelen niet met wat nederigheid maar met alle nederigheid. Dat kan alleen vanuit deze verheven positie en omdat Christus door het geloof in ons hart woont.

In Ef. 3:17 staat dat Christus door het geloof (niet door ons gevoel) in ons hart woont en daardoor zijn wij in de liefde geworteld en gefundeerd.

Nederigheid en zachtmoedigheid zijn twee belangrijke deugden, die wij mogen aandoen en van Jezus mogen leren.

Hij zegt immers, ... *leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart.*

Niet alleen wandelen met alle nederigheid maar ook met alle zachtmoedigheid.

Mozes was door zijn omgang met de levende God wereldkampioen geworden in zachtmoedigheid. In Num. 12:3 staat over hem geschreven:

*Maar de man Mozes was zeer zachtmoedig, meer dan alle mensen die op de aardbodem waren.*

Zachtmoedigheid is ook goed voor ons lichaam!

Spreuken 14:30

*Een gezond hart (NBG een zachtmoedig hart) is het leven voor het lichaam.*

De brutalen hebben de halve wereld, zegt een spreekwoord, maar Jezus zei in Mt. 5:5 dat de zachtmoedigen de aarde zullen beërven.

Zij beërven de hele wereld! Want zij zijn het, die straks zullen regeren met Christus.

Titus 3:2 zegt ook dat wij alle zachtmoedigheid zullen bewijzen aan alle mensen en dat is toch duidelijke taal.

*Ef. 4:2 Met geduld, door elkaar in liefde te verdragen.*

Hier worden de volgende twee deugden genoemd, die belangrijk zijn. Wij zijn immers geroepen tot het verkrijgen van de heerlijkheid van onze Here Jezus Christus.

Geduld en liefde. Het staat er zo mooi in de herziene statenvertaling: *wandelen met geduld, door elkaar in liefde te verdragen.*

Je kunt elkaar verdragen b.v. als man en vrouw, maar volmaakter is om elkaar in liefde te verdragen.

*3 en u te beijveren om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede.*

Ook dat behoort bij onze roeping, om ons te beijveren (geloofsijver) om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede.

En dan worden nog een aantal voorrechten opgenoemd die ons deel zijn geworden:

*Eén lichaam, één Geest, één hoop, één Heer, één geloof, één doop en één God en Vader van allen, Die boven allen, door allen en in allen is.*

Er zijn dus niet meerdere lichamen van Christus en er zijn ook niet meerdere dopen. En denk aan het laatste voorrecht wat ons ten deel is gevallen: God de Vader woont in allen.

Ook Petrus schrijft in zijn brieven zo duidelijk over onze roeping in 2 Petrus 1:3

Hierin is de SV m.i. beter dan de herziene SV: *Die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd.*

We zijn dus geroepen om de heerlijkheid van de Here Jezus te verkrijgen en Zijn deugden.

En dan vers 5:  
*En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen ...*

Hebben wij al gevolg gegeven aan de oproep van Petrus?? Valt er iets van te bespeuren in ons dagelijks leven of helemaal niets. Of is het al zo: met alle inzet!

Niet uit eigen kracht maar door het geloof! Beter kan het niet omschreven worden.

En Petrus heeft op nog meer plaatsen over onze roeping geschreven.

1 Petrus 2:21  
*Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft; Hij laat*

*ons zo een voorbeeld na, opdat u Zijn voetsporen zou navolgen.*

En die voetsporen worden genoemd in de verzen 22 en 23:

*Hij, die geen zonde gedaan heeft en in Wiens mond geen bedrog gevonden is; Die, toen Hij uitgescholden werd, niet terugschold, en toen Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem Die rechtvaardig oordeelt.*

De voetsporen die hier genoemd worden zijn:

- a. Hij deed geen zonde
- b. In Zijn mond was geen bedrog
- c. Als Hij gescholden werd, schold Hij niet terug.
- d. Als Hij leed, dreigde Hij niet.
- e. Hij gaf onrechtvaardige behandelingen over aan Hem die rechtvaardig oordeelt.

Wij zijn geroepen, allemaal, om de voetsporen van onze Meester na te volgen.

Dit kan alleen door Zijn Geest en door de overwinning, die Jezus behaald heeft. Hij heeft onze zonden in Zijn lichaam gedragen op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven.

Tot slot nog één van de mooiste aspecten van onze roeping met een belofte en dat staat in 1 Petrus 3:9

*Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.*

U zult zegen beërven !

Jezus bleef altijd hoffelijk als Hij uitgescholden werd of beledigd werd. Hij weigerde zich te laten verleiden tot een "oog om oog en tand om tand" houding.

We sluiten af met schitterende woorden van Petrus, ook weer met een belofte, namelijk in 2 Petrus 1:10/11

*Daarom, broeders, beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken; want als u dat doet, zult u nooit meer struikelen.*

*Want zó zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwig Koninkrijk van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus.*