

Onze hoop

We lezen in Romeinen 15:13 de volgende woorden:

De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest.

Hier wordt onze God "de God van de hope" genoemd.

Er staat ook in deze tekst dat wij overvloedig zullen zijn in de hoop.

Nu, om dat te kunnen zijn, moet wij eerst weten, wat deze hoop is, waarin wij overvloedig moeten zijn.

Om het kort samen te vatten, is het onze hoop, onze verwachting, dat wij gaandeweg veranderd zullen worden naar het beeld van de Heere Jezus.

Door Hem na te volgen zoals Hij noemt in Lucas 9:23

Hij zei tegen allen: Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen.

Het is een weg van verloochening van ons zelf. Dat deed Jezus immers ook altijd.

In de Hebreëen brief wordt duidelijk weergegeven, wat Jezus deed en hoe wij Hem na kunnen volgen.

Hebr. 6:11 Maar wij verlangen ernaar dat ieder van u dezelfde inzet toont, tot volle zekerheid van de hoop, tot het einde toe.

In vers 20 wordt gesproken van een soort wedloop, die Jezus als Voorloper is gegaan.

19 Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, dat vast en onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste heiligdom, achter het voorhangsel.

20 Daar is de Voorloper voor ons binnengegaan, namelijk Jezus, Die naar de ordening van

Melchizedek Hogepriester geworden is tot in eeuwigheid.

Dat Hij een "Voorloper" genoemd wordt, wil zeggen dat Hij als eerste die weg is gegaan en heeft gebaand met de bedoeling dat wij Hem daarin gaan volgen.

Die hoop reikt tot achter het voorhangsel en. voorhangsel is het beeld van het vlees.

Om dit verder goed te kunnen begrijpen, gaan we nog lezen in Hb. 10:19 over een "nieuwe en levende weg, die Hij ons ingewijd heeft, door het voorhangsel, dat is, Zijn vlees".

19 Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus.

20 Langs een nieuwe en levende weg, die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door Zijn vlees.

Een weg die "ingewijd" is door Jezus als "Voorloper". Een weg die gaat door het vlees.

Een weg die uitkomt in het heiligdom.

Dat voorhangsel schoof Jezus niet op zij, maar daar heeft Hij een weg voor ons ingewijd. Het heeft te maken met Zijn vlees wat ook ons vlees is.

In het leven van alledag baande Jezus deze weg. Als Hij gescholden werd, schold Hij niet terug en als Hij leed, dreigde Hij niet.

Door zó te reageren, baande Hij een nieuwe en levende weg als Voorloper door het vlees.

En toen Hij het einde had bereikt, scheurde het voorhangsel, van boven naar beneden.

We gaan weer terug naar Hebr. 6:11 waar staat:

Maar wij verlangen ernaar dat ieder van u dezelfde inzet toont, tot volle zekerheid van de hoop, tot het einde toe.

Het is dus het verlangen van de schrijver van de Hebreeën Brief

dat een ieder van ons dezelfde inzet zal betonen.

Allemaal dezelfde inzet en dat tot het eind van ons leven.

12 Opdat u niet traag wordt, maar navolgers bent van hen die door geloof en geduld de beloften beërven.

Om die hoop – om vrij te komen van al ons vlees van onszelf en van anderen - te kunnen verwezenlijken is nodig: geloof en geduld.

Jezus heeft die weg ingewijd laten wij; een nieuwe weg als Voorloper, door het voorhangsel en dat is Zijn vlees. Toen Hij gescholden werd, schold Hij niet terug.

Men kan zeggen: op het moment dat Hij niet terugschold kwam Hij verder op die weg, die nieuwe weg die ging door het voorhangsel, en dat is Zijn vlees.

Jezus sprak in de bergrede: indien iemand u voor één mijl prest, ga er twee met hem. (Mt.

5:41). Dat is nieuw, méér dan het gewone!

40 En als iemand u voor het gerecht wil dagen en uw onderkleding nemen, geef hem dan ook het bovenkleed. (Mt. 5:40)

Dat is ook nieuw. Iemand wil wat van je afnemen, en je geeft hem er nog iets extra bij! Dat is toch zeer ongewoon.

Wij zijn geneigd om te roepen: geef terug mijn kleed maar Jezus zegt hier: geef hem er wat extra bij. Dan moet je wel echt los zijn van je aardse spullen.

Of wat Jezus zei in vers 39: *maar wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe.*

Dat is ongewoon, dat is nieuw. Op die manier volgen wij Jezus als Voorloper die een weg ingewijd heeft voor ons door het voorhangsel, en dat is door Zijn vlees.

Onze hoop, om naar het beeld van Jezus gelijkvormig gemaakt te worden, is als een anker van

de ziel en dat reikt tot achter het voorhangsel:

19 Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus.

20 Langs een nieuwe en levende weg, die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door Zijn vlees.

Deze weg van zelfverloochening is ronduit heerlijk en niet zwaar.

Het wordt immers zwaar in het leven als wij onszelf niet verloochenen.

Maar het juk van Jezus, het juk van de zelfverloochening, dat Jezus elke dag droeg, is zacht en licht en heeft blijde resultaten, zoals staat in Romeinen 15:13

De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest.