

Onze haren zijn alle geteld.

Math. 10:29/31

29 Worden niet twee musjes voor een penninkje verkocht? En niet één van die zal op de aarde vallen buiten uw Vader om.

30 En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld.

31 Wees dus niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven.

Wanneer wij bovengenoemde woorden geloven – en we kunnen ze geloven omdat Jezus altijd de waarheid sprak – dan weten we dat God van alle dingen kennis heeft, ook van het aller geringste!

Niets gebeurd buiten zijn kennis om.

Ook heeft Jezus ons geleerd om te letten op de vogels.

Hij noemt in Math. 6:26

Kijk naar de vogels in de lucht; zij zaaien niet en maaien niet, en verzamelen niet in schuren; uw hemelse Vader voedt ze evenwel; gaat u ze niet ver te boven ??

Dus geen reden om bezorgd of bevreesd te zijn voor wat dan ook.

Wij gaan vele vogels te boven. Als God voor de vogels zorgt en als niet één van die vogels dood gaat zonder Zijn kennis, dan kunnen we zeggen:

Wat een woorden van Jezus;
ze zijn waar, exact, tot op de haar !!