

Ongestoorde rust

In Jesaja 32:18 lezen we:

Mijn volk zal verblijven in een woonplaats van vrede, in veilige woningen, in oorden van zorgeloze rust; maar waar men afdaalt in het woud, zal het hagen.

Het is Gods bedoeling, dat wij, Zijn volk in zulke woningen zullen vertoeven.

In een woonplaats van vrede; een geestelijk huis waarop we in waarheid aan de voorkant een bord op kunnen bevestigen, waarop het woord Shalom staat: een woonplaats van vrede.

Als zowel de Vader alsook de Zoon in dat huis wonen, ja, dan is het een veilige woning, een oord van zorgeloze rust.

In Johannes 14:23 staat daarover:

Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben,

en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen.

De ware discipelen van Jezus zullen dit beleven. Buiten de woning, rondom de woning, kan het bij tijden flink hagen.

En ondanks die flinke hagen of ondanks een fikse storm toch van binnen een oord van zorgeloze rust.

Die rust wordt dus door niets verstoord. En zo iets kan alleen, wanneer wij los zijn van alles en iedereen om ons heen.

Daarom sprak Jezus ook in Lucas 14:33

Zo kan dan ieder van u die niet alles wat hij heeft, achterlaat, geen discipel van Mij zijn.

Een ware discipel is los van al zijn aardse spullen, en is Jezus de Numero 1 boven zijn familie.

Los van aardse spullen: breekt er bijvoorbeeld een vaas of een bord, dan wordt die rust niet

verstoord door gemopper of wat dan ook.

Een oord van zorgeloze rust. Een rust die door niets verstoord wordt.

We keren terug naar onze kern-tekst en gaan die uit ons hoofd leren, waar het staat en wat er staat:

Jesaja 32:18

Mijn volk zal verblijven in een woonplaats van vrede, in veilige woningen, in oorden van zorgeloze rust.

Om in zorgeloze rust te blijven in deze veilige woning is het van belang, zowel voor broeders als zusters, de vermaning van Paulus in Efeze 4:31/32 ter harte te nemen en daarmee samen te smelten:

31 Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle slechtheid.

32 Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook

God in Christus u vergeven heeft.

Dan wordt het "spreekje" uit Jesaja 32:18 werkelijkheid: zorgeloze rust in een oord van vrede, in een veilige woning, zelfs wanneer het hagelt.

In dat oord van vrede, in die veilige woning, wordt je niet opgeschrikt. Niet door de hagel, die soms buiten tegen de woning klettert, en ook geen bitterheid of narigheid binnen in de woning.

Want ... de liefde verdraagt alles en zij wordt niet verbitterd !! Wat een evangelie, wat een blijde boodschap, midden in deze twistzieke wereld.

Wonen in veilige woningen, in oorden van zorgeloze rust.

We krijgen rust als we ophouden om de anderen te willen veranderen.

We mogen van Jezus zachtmoedigheid en nederigheid leren.

Het gaat als op een school : eerst naar groep 1 en dan naar 2, 3 en 4 enz. Het is met leren een kwestie van jaren en soms moeten leerlingen een klas overdoen maar ze gaan niet zo maar van school af.

Het gevolg van deze opleiding is, dat men rust krijgt voor zijn ziel. Dit juk van de zelfverloochening is geen zware last, integendeel, het juk van Jezus is zacht en licht.

Men leert van een zachtmoedig en nederige Onderwijzer en men krijgt meer en meer rust.

Nog eens onze kerntekst uit Jesaja 32:18

Mijn volk zal verblijven in een woonplaats van vrede, in veilige woningen, in oorden van zorgeloze rust.

Hoe heerlijk om in dit leven naar die woning te verhuizen, naar dat oord van vrede, zonder verhuis drukte!

En wat heerlijk, om andere gelovigen, met dezelfde ervaring

en instelling, in dat huis te ontmoeten, want het is een heel volk wat in dat huis woont.

Een volk, Gode ten eigendom, om de grote deugden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht.

Wij, eens niet zijn volk, nu echter Gods volk; eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen.