

Ome Joop en tante Saartje

Ome Joop en tante Saartje konden vanuit hun keukentje in de tuin van de buren kijken.

En als de buurvrouw de was had opgehangen, riep Saartje uit: Kijk nou eens Joop, hoe vuil die was er toch weer uit ziet.

En telkens, als de buurvrouw de was had opgehangen, riep zij het zelfde uit.

Maar op een morgen kwam er verandering.

De buurvrouw had weer de was opgehangen, en nu riep Saartje uit: Kijk eens Joop, hoe schoon de was er nu uit ziet.

Misschien gaat ze nu eindelijk het goede wasmiddel gebruiken.

En toen zei Joop: Ik weet wel hoe dat in elkaar zit Saartje.

Vanmorgen vroeg, toen jij nog sliep, ben ik stilletjes uit bed gegaan en heb onze achterraamen,

die op de tuin van de buren uitzien, eens goed gewassen!

Jezus sprak: *Wat ziet gij de splinter in het oog van uw broeder, maar de balk in uw eigen oog bemerkt gij niet?*

Huichelaar, doe eerst de balk weg uit uw oog en dan zult gij scherp kunnen zien om de splinter in het oog van uw broeder weg te doen. (Lucas 6:41/42)

Een kritische geest ziet steeds de slechte eigenschappen in de ander.

Maar wie zijn eigen ramen gaat wassen, gaat de goede eigenschappen in de ander zien en zich daarop richten.