

Ome Joop en tante Saartje

Ome Joop en tante Saartje konden vanuit hun keukentje in de tuin van de burens kijken.

En als de buurvrouw de was had opgehangen, riep Saartje uit: Kijk nou eens Joop, hoe vuil die was er toch weer uit ziet.

En telkens, als de buurvrouw de was had opgehangen, riep zij het zelfde uit.

Maar op een morgen kwam er verandering.

De buurvrouw had weer de was opgehangen, en nu riep Saartje uit: Kijk eens Joop, hoe schoon de was er nu uit ziet.

Misschien gaat ze nu eindelijk het goede wasmiddel gebruiken.

En toen zei Joop: Ik weet wel hoe dat in elkaar zit Saartje.

Vanmorgen vroeg, toen jij nog sliep, ben ik stilletjes uit bed gegaan en heb onze achterraamen,

die op de tuin van de burens uitzien, eens goed gewassen!

Jezus sprak: *Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op?*

Huichelaar, haal eerst de balk uit uw oog en dan zult u goed kunnen zien om de splinter, die in het oog van uw broeder is, eruit te halen. (Lucas 6:41/42)

Een kritische geest ziet steeds de slechte eigenschappen in de ander.

Maar wie zijn eigen ramen gaat wassen, gaat de goede eigenschappen in de ander zien en zich daarop richten.