

Om over na te denken

Duizenden jaren lang konden de dames het met rokken af. Men piekerde er niet over om een broek aan te trekken, christelijke en niet christelijke vrouwen droegen allemaal een rok.

De christelijke vrouwen wisten over het algemeen wat de apostel Paulus hierover geschreven had in 1 Tim. 2:9

Ik wil dat de vrouwen zich tooien met eerbare kleding, ingetogen en bezonnen.

En zo is het nog steeds; een mooie rok siert een vrouw; en staat mooi en vrouwelijk.

Echter, na die vele eeuwen dat vrouwen geen broek droegen maar een rok, bedachten niet christelijke vrouwen, dat ze toch ook wel, net als mannen, een broek konden gaan dragen.

En gelovige vrouwen vonden het weldra goed om dit voorbeeld na te volgen, hoewel duidelijk in Deut. 22:5 staat, dat een vrouw die mannenkleden draagt, de Heere een gruwel is.

Het lijkt geen twijfel dat lange broeken mannenkleden en rokken vrouwenkleden zijn.

Het is tekenend dat de meeste gelovigen alles na-apen wat de tijdgeest en de geest van de wereld verzint, lijnrecht tegen het Schriftwoord genoemd in Romeinen 12:2: “En word niet aan deze wereld gelijkvormig.”

Waarom worden gelovige vrouwen er dan toe verzocht dit toch te doen? Om gelijkvormig aan deze wereld te zijn!

Het dragen van een smaakvolle rok is sierlijk, waardig, mooi en vrouwelijk.

En toen de wereld het als het beste ging zien dat de vrouw in elk opzicht gelijkgesteld werd aan de man, dwars tegen Gods woord in, waren de meeste gelovigen het er ook al gauw mee eens, ondanks de woorden die in Efeze 5:22/23 staan:

Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Heere, want de man is hoofd van de vrouw, zoals ook Christus Hoofd van de gemeente is, ... zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn.

Voor godvrezende vrouwen zijn deze woorden geen last maar een lust.

En hoe ging het met voorbehoedsmiddelen en geboortebeperking?

Ja, ook op dat gebied werden mensen, die niet met God rekening houden, voor de meeste gelovigen een aantrekkelijk voorbeeld om na te volgen.

En kunnen natuurlijk bijzondere omstandigheden zijn waardoor je gewetensvol besluiten moet nemen. Maar het normale is een gezin met kinderen. ¹

Zie, kinderen zijn het eigendom van de Heere, de vrucht van de schoot is Zijn beloning. (Psalm 127)

Groeide ook Jezus niet op in een gezin met minstens zeven kinderen? ²

Toen in de wereld de televisie werd uitgevonden, moesten de christenen er ook zo nodig één of twee hebben, eerst klein beeld en nu grote schermen waardoor de geest van de wereld het huis kan binnenstromen.

De verslaving aan mobieltjes heeft bij velen het huiselijke en gezellige dammen, schaken, rummikub, monopolie, yahtzee en “mens erger je niet” en het gezonde buiten spelen teruggedrongen.

Natuurlijk zijn er ook prima hulpmiddelen in deze tijd en men kan ook praktisch van internet gebruik maken van bankzaken, het bestellen van goede boeken of christelijke romans, of via Google je van dingen op de hoogte stellen,

¹ Psalm 127 - 1 Tim. 5:14 – Ex. 1:21

² Marcus 6:3

die je zou willen weten. En wat een hulp is een goed werkend navigatie systeem in de auto.

In dit digitale tijdperk moet men zelf met God en zijn eigen geweten de juiste weg vinden als christen.

De inhoud van dit artikel is bedoeld om er over na te denken en niet om anderen te oordelen.