

Nooit meer moedeloos

Een continu bedrijf is een bedrijf waarin dag en nacht gewerkt wordt.

Over de satan staat geschreven in Openbaring 12:10 dat hij een aanklager is, die dag en nacht aanklaagt.

En, zegt het volgende vers:

11 En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood.

(1) Als eerste wordt genoemd dat zij de aanklager hebben overwonnen door het bloed van het Lam.

Wanneer een christen een zonde belijdt, dan wordt dat vergeven op hetzelfde ogenblik dat die zonde beleden wordt; volkomen vergeven en voor eeuwig vergeven door het offer van Jezus, door het bloed van het Lam.

Dat kan men dus de aanklager voorhouden.

Hij zal misschien beweren dat het niets met ons gedaan is en dat wij de moed maar moeten opgeven.

Het wezen van de aanklager is verschrikkelijk en meedogenloos: eerst verleiden en dan aanklagen.

De aanklager heeft er belang bij dat wij moedeloos worden en het niet meer zien zitten.

(2) Als tweede wordt genoemd dat zij de aanklager overwonnen hebben door het woord van hun getuigenis.

Door het woord Gods in het hart en de mond te nemen, verjagen wij de aanklager.

Over Jezus staat geschreven in Hebr. 7:25

Daarom kan Hij ook volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd om voor hen te pleiten.

De meedogenloze satan klaagt de uitverkorenen dag en nacht

aan maar onze barmhartige Jezus verdedigt hen dag en nacht.

Wie geloven wij ?? De satan die zegt dat het ons nooit zal lukken om een overwinningsleven te leiden óf Jezus waarover staat geschreven dat Hij volkomen kan zalig maken wie door Hem tot God gaan, daar Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.

Wij moeten dus ons geloof in onze Advocaat Jezus belijden en in Zijn liefde geloven.

Wij belijden dat Hij, Die in ons een goed werk begonnen is, dit ten einde toe zal voortzetten.

Het woord Gods maakt vrij van moedeloosheid:

Want al valt een rechtvaardige zevenmaal, hij staat weer op.
(Spreuken 24:16).

Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. (1 Joh. 1:9)

En als iemand gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak bij

de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige. (1 Joh. 2:1)

(3) Als derde wordt genoemd in Op. 12:10

Zij hebben de aanklager overwonnen doordat zij hun leven niet liefgehad hebben tot in de dood.

Zij hebben geen zelfmedelijden. Zij verloochenen zichzelf en nemen dagelijks hun kruis op – het kruis over hun eigen ik leven – en volgen Jezus, Die hetzelfde deed.

Moedeloosheid en twijfel komt van de boze. Hij heeft er belang bij dat wij de moed verliezen.

Hij heeft er belang bij dat wij geen weerstand bieden met het Woord van God.

Het Woord van God heeft zo'n kracht dat zelfs één Woord van God zijn macht kan binden.

Jacobus 4:7 noemt: *Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten.*

Als hij van ons vlucht dan zijn niet wij moedeloos geworden maar lijkt het er op dat hij dat is geworden.

Het Woord van God is hem te sterk en te machtig.

Laten we niet vergeten, dat Jezus in de woestijn de boze weder stond en verdreef met de woorden: *Er staat geschreven* ... en dan noemde Hij een Woord Gods!

We lezen in Psalm 32:1
Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven, van wie de zonde bedekt is.

Er staat niet: Moedeloos is hij, wiens overtreding vergeven is, van wie de zonde bedekt is. Nee en nog eens nee, want zulke mensen zijn Welzalig.

Het beste is natuurlijk om te overwinnen in de verzoeking, om op geen enkel manier te zondigen, maar wordt een slag verloren, dan is het van belang de zonde te belijden en als een stuiterbal op te veren om in het goede spoor verder te gaan.

En om vrijmoedig te belijden wat in Romeinen 16:20 staat:

En de God van de vrede zal de satan spoedig onder uw voeten verpletteren. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u. Amen.

Hij Zelf, onze grote en sterke God, onze barmhartige Hogepriester Jezus, Hij Zelf zal spoedig de satan onder onze voeten verpletteren.

Laten we dus geloof in Hem hebben en in Zijn machtig Woord en niet in de aanklager. De genade van onze Here Jezus is met ons.

Jezus sprak in Johannes 10:10

De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben.

Dat wil satan: ons geluk stelen; onze blijdschap slachten en onze hoop verloren te laten gaan. Jezus geeft daarentegen leven en overvloed.

Jezus begrijpt ons mensen; Hij kan met ons mede voelen zoals Hebr. 4:15 noemt:

Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde.

Hij kan medelijden hebben met onze zwakheden; Hij weet wat het is, om verzocht te worden.

En dan volgt de uitnodiging in vers 16:

Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.

- Van belang is, contact met Hem te zoeken; tot de troon van de genade te gaan. Daar ontvangen wij barmhartigheid. Daar vinden wij genade. Hulp op het juiste tijdstip.

Wij moeten door krijgen, dat alles wat de satan te bieden heeft via de begeerten van het vlees, bedrog is.

Als een visser met een hengel aan de waterkant staat, dan zit er onderaan zijn dobber een haakje met een wurm er aan. Dat haakje ziet de vis niet; hij ziet slechts de wurm.

Satan praat niet over de haak maar over de vette wurm. Maar als de vis toehapt, dan merkt hij het bedrog en de pijn.

Het wezen van de verzoeking is dus, dat de satan het mooier voorstelt als het in de werkelijkheid is.

Denk aan zijn verleiding ten opzichte van Eva: "je zult als God gelijk zijn ... je kent het goede wel ... maar niet de heerlijkheid van het kwade."

Het was helemaal geen heerlijkheid. Zij verloren hun geluk en voelden zich schuldig voor God. Ze werden bedrogen.

*Sta dan vast in de vrijheid,
waarmee Christus ons vrijge-
maakt heeft. (Gal. 5:1)*