

## Nieuwjaars boodschap

Als we terugkijken op het afgelopen jaar, hebben we redenen om als christenen dankbaar te zijn. Door dankbaar te zijn – ook in de beproevingen van het leven – vereren wij God.

Mopperen is precies het tegenovergestelde van dankzeggen. We kunnen zeggen: de houding van lofprijzing en dankbaarheid maakt de kracht van God in ons leven vrij maar de houding van mopperen en klagen blokkeert die kracht.

We herhalen nogmaals: de houding van lofprijzing en dankbaarheid maakt de kracht van God in ons leven vrij maar de houding van mopperen en klagen blokkeert die kracht.

We gaan eerst hierover iets lezen in 1 Thes. 5:18 waar staat:

*Dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u.*

Er staat hier, dat "onder alles danken" de wil van God is. Er staat "het is de wil Gods in Christus Jezus".

Dus de wil van God werd eerst in de Heere Jezus ten volle gedaan.: Hij dankte zijn Vader onder alles.

Toen Hij dicht bij het einde van Zijn leven was gekomen en wist dat Hij veel zou moeten lijden sprak Hij (Joh. 12:28)

"Wat zal Ik zeggen: Vader, verlos Mij uit deze ure. Maar hiertoe ben Ik in deze ure gekomen. Vader, verheerlijk uw Naam!"

En nu staat er in dit woord, dat het niet alleen de wil van God was in de Heere

Jezus, maar er staat: *dit is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u.*

En met "u" wordt bedoeld: u en mij, ieder christen; man of vrouw, allen zijn hierin gelijk. Het is Gods wil voor ons allemaal.

Wat is Gods wil voor ons allemaal ??  
Dat wij onder alles zullen danken.

Soms weten we niet of iets de wil van God is of niet. Maar hier is het glashelder: onder alles danken is de wil Gods.

Het leven van alledag bestaat doorgaans uit kleine dingen: In de wereld om ons heen zien we dat kleine dingen soms grote gevolgen kunnen hebben:

- Een boos woord in deze wereld kan tot een schietpartij leiden.
- Door een kleinigheid of door een misverstand kan zelfs een oorlog ontstaan waarbij mensen elkaar te lijf gaan.

Nogmaals: de houding van lofprijzing en dankzegging maakt dus de kracht van God in ons leven vrij, maar de houding van mopperen en klagen blokkeert die kracht.

Nu gaan we naar het volgende woord in de Schrift over dankbaarheid en dat staat in Hebrëen 12:28/29

*Laten wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God vereren op een Hem welbehagelijke wijze met eerbied en ontzag, want onze God is een verterend vuur.*

Waarom mogen we diep dankbaar zijn?

Omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen.

In de Romeinenbrief staat dat het koninkrijk Gods bestaat uit rechtvaardigheid, vrede en blijdschap, door de heilige Geest.

Het Koninkrijk Gods bestaat dus uit rechtvaardigheid. Recht en zuiver zijn, eerlijk zijn in grote en kleine zaken; ook in belastingzaken want het invullen van ons inkomsten belasting formulier komt voor velen ook weer om de hoek kijken.

Dus het Koninkrijk Gods bestaat uit rechtvaardigheid, vrede en blijdschap door de heilige Geest. We kunnen daar ook andere vruchten van de Geest aan toevoegen:

Het Koninkrijk Gods bestaat uit geduld, zachtmoedigheid, goedheid, enz. Allemaal vruchten van de Geest.

Daarom zei Jezus ook in Lucas 17:21 – en ik citeer de herziene statenvertaling: *Zie, het koninkrijk van God is binnen in u!*

Diep binnen in ons hart, daar woont Jezus als Koning. Hij woont in ons door zijn heilige Geest.

Het koninkrijk Gods is dus binnen in ons! Zoals de Engels sprekenden het zeggen: *The kingdom of God is within you!*

Daar zijn die deugden: Rechtvaardigheid, vrede en blijdschap aanwezig en al zijn die deugden misschien nog maar klein en gering, het mag toenemen. Meer blijdschap, vrede, geduld en zachtmoedigheid.

We gaan terug naar Hebr. 12:29

*Laten wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God vereren op een Hem welbehagelijke wijze met eerbied en ontzag, want onze God is een verterend vuur.*

Het koninkrijk Gods is dus in ons maar we komen straks ook terecht in dat eeuwige, onwankelbare koninkrijk van God. Dat koninkrijk is onwankelbaar. Het zal nooit omver geworpen worden. Een eeuwig, onwankelbaar koninkrijk.

En omdat wij dat ontvangen want zo staat het hier, zullen we dankbaar zijn. En door die dankbaarheid vereren wij God.

We worden ook opgeroepen om Hem op een welbehaaglijke wijze te vereren. Wat is Hem dan welbehaaglijk?

Dat we Hem dienen (1) met eerbied en (2) met ontzag. En waarom: Hij is een verterend vuur. Hij haat alles wat met leugen, onreinheid, egoïsme, ongeloof en slechtheid te maken heeft.

Hij wil dat egoïsme in ons verteren. In Col. 3:4 staat zo heerlijk dan Christus ons leven is maar dan komt ook Col. 3:5 waar staat: Doodt dan de leden die op de aarde zijn.

Door dankbaar te zijn eren wij dus God.

Ach, wat maakt een beetje klagen en mopperen nou uit. Dat is toch niet zo erg. Wat maakt dat nu voor verschil?

Toch wel! *Alles* hangt ervan af, hoe wij reageren op de dingen die wij in ons leven ontmoeten.

Zo was het ook met het volk Israël waarover we lezen in 1 Cor. 10:10

*En mort niet (en dat betekent in gewoon Nederlands: mopper niet), zoals sommigen van hen deden, en zij kwamen om door de verderfengel. Dit is hun overkomen tot een voorbeeld voor ons en het is opgetekend ter waarschuwing voor ons, over wie het einde der eeuwen gekomen is.*

*Daarom, wie meent te staan, zie toe, dat hij niet valle (in dit geval, in het gemopper om dingen).*

*Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt.*

Dat is dus een heerlijke zekerheid. Alles wat wij op onze levensweg als christenen ontmoeten, is vooraf gewogen door God. Elke verzoeking en elke beproeving zal niet boven vermogen worden. Dat zal God niet toestaan.

De Israëlieten, die mopperden, vertrouwden God niet. Ze klaagden over gebrek aan water, ze walgden van het dieet dat God voor hen had beschikt.

God voorzag steeds, en heel geduldig. Hij gaf soms ook toe aan de wensen van zijn mopperende kinderen.

Toen ze walgden van het manna wilde ze vlees hebben. En God voorzag daarin; ze kregen midden in de woestijn vlees! Niet 1 dag, niet 2 of 5 dagen maar een hele maand. U kunt het nalezen in Numeri 11.

Waarom duurde het 40 jaar om 325 km af te leggen van Egypte naar het beloofde land. Ze werden opgehouden, omdat ze klaagden en weigerden op God te vertrouwen, dat Hij in al hun behoeften zou voorzien, ook als het er soms niet zo naar uit zag.

De kerntekst is dus:

*Dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u.*

De houding van lofprijzing maakt dus de kracht van God in ons leven vrij, maar de houding van mopperen en klagen blokkeert die kracht.

God heeft de planning van onze tijd volkomen in zijn hand maar zijn tijdsplanning valt niet altijd samen met onze tijdsplanning.

Kunnen wij onszelf veranderen? Nee, maar Gods woord kan dit wel; Gods woord heeft een reinigende kracht.

Gods woord en Gods Geest kunnen ons veranderen van ongelovige mopperaars in dankbare en blijde gelovigen.

Dankbare en blijde gelovigen!

God wil en kan die verandering bewerken en Hij heeft veel geduld met ons. Keer op keer geeft Hij ons nieuwe gelegenheden, nieuwe kansen.

In de praktijk zullen we merken, dat God nu juist die omstandigheden in ons leven gaat brengen, die ons voorheen aanleiding tot mopperen gaven.

Als we ze zien aankomen, dan kunnen we God ervoor danken en prijzen, omdat Hij

uitgerekend die gebeurtenissen gebruikt om de verandering in ons te bewerken.

We gaan nu naar een derde schriftplaats, waarin ook staat, dat wij altijd zullen danken voor alles. Voor alles? Ja, voor alles. We gaan naar Efeze 5:20

*Dankt te allen tijde in de naam van onze Here Jezus Christus God, de Vader, voor alles.*

Aan wie zullen wij onze dank brengen? Hier staat: aan God, onze Vader. Hij is onze zorgzame goede hemelse Vader.

Kan zoiets in alle wisselende omstandigheden, waarin wij als christenen kunnen komen?

Ja, aan het einde van vers 18 staan de woorden: *Wordt vervuld met de Geest* en dan staat er even verder: *Dankt te allen tijde in de naam van onze Here Jezus Christus God de Vader voor alles.*

Wat betekent het, dat wij altijd zullen danken in de naam van onze Here Jezus Christus? In de naam van betekent "namens" Hem. Hij deed het ons voor en Hij heeft ons de Geest gegeven, zodat dit mogelijk is.

Hij kwam ook in moeilijke omstandigheden maar wat zei Hij dan? We lezen in Joh. 12:26/27 waar staat:

*Indien iemand Mij wil dienen, hij volge Mij, en waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Indien iemand Mij dienen wil, de Vader zal hem eren.*

*Nu is mijn ziel ontroerd, en wat zal Ik zeggen? Vader, verlos Mij uit deze ure!*

*Maar hiertoe ben Ik in deze ure gekomen. Vader, verheerlijk uw naam!*

Laten we dus Zijn voorbeeld volgen en op Hem vertrouwen. Niet van: Vader, verlos mij uit dit uur maar: Vader, verheerlijk uw naam!

Toen Jezus dat zei, kwam Gods kracht openbaar. Er kwam in dit geval een stem uit de hemel, waardoor Hij gesterkt werd.

Door dankbaar te zijn – door te danken onder alles – vereren wij God omdat wij Hem dan vertrouwen. Door Hem te vertrouwen, vereren wij Hem.

Zo wil Hij al het gemopper in ons verteren en ons veranderen naar het beeld van zijn Zoon. Halleluja voor Gods tijdsplanning in ons leven.

Tot slot nog een woord uit Filip. 2:14 t/m 15 waar staat:

*14 Doet alles zonder morren of bedenkingen,*

*15 Opdat gij onberispelijk en onbesmet moogt zijn, onbesproken kinderen Gods te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld,*

*16 Het woord des levens vasthoudende ...*

Wij mogen in het jaar, dat voor ons ligt, schijnen als lichtende sterren in deze wereld. En we blijven het woord, dat wij van de beginne gehoord hebben, vasthouden.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> 2 Joh. 1:6