

Natuurrampen

Men moet na een natuurramp, zoals b.v. een tsunami, eerst de schok verwerken en daarna komt de vraag omhoog, waarom God zulke rampen toestaat.

Het is niet eenvoudig om daar een pasklaar antwoord op te kunnen geven.

Zuiver wetenschappelijk gezien weten we, dat twee aardkorst platen (zgn. tektonische platen) met elkaar in botsing komen waardoor zoveel krachten vrij komen, dat dit een enorme schokgolf in oceanen teweeg kan brengen.

De wetenschap geeft ons echter geen antwoord op de vraag, waarom zulke rampen plaats vinden.

Het probleem is kort samengevat: Hoe kan de Almachtige en liefdevolle God zulke rampen toestaan, die zoveel lijden veroorzaken.

Sommige natuurrampen heeft God Zelf doen ontstaan. We noemen in dit verband een aantal gebeurtenissen in de Bijbel.

We kunnen zeggen dat God zó goed is, dat Hij het kwade moet haten. Hij is zo goed, dat Hij de men-

sen die het kwade blijven doen en zich er niet van willen bekeren, ten laatste moet straffen

Denk aan de zondvloed in de tijd van Noach. Het ging van kwaad tot erger.

Uit Genesis 6:5 blijkt, dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en dat al de gedachte-spinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren.

Toen kreeg de Heere er berouw over dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het bedroefde Hem in Zijn hart. Zo'n rommeltje hadden de mensen er van gemaakt.

En met de zondvloed nam Hij hen allen weg, behalve Noach met de zijnen, die genade vonden in Zijn ogen.

De generatie van Noach leefde voor: Eten, drinken, seks, en ze pleegden geweld en God zag dat al hun gedachten voortdurend kwaad waren.

Daarom nam Hij hen allen weg in de grote vloed. Hij opende de sluisen van de hemel maar ontsloot ook de grote waterdiepten, zodat deze opwelden en dat lijkt op een enorme tsunami.

Een andere natuurramp die door de Heere Zelf veroorzaakt werd, was de verwoesting van Sodom en Gomorra.

In de brief van Judas staan de volgende woorden hierover:

7 Sodom en Gomorra en de steden eromheen, die op dezelfde wijze als zij hoererij bedreven hebben en ander vlees achterna zijn gegaan.

Zij liggen daar als een waarschuwend voorbeeld, doordat zij de straf van het eeuwige vuur ondergaan.

Dit voorbeeld is tot op de dag van heden nog op te merken bij de dode Zee.

Uit de Bijbel weten we dat God goed en geduldig is maar ook zeer toornig kan worden.

God kan een afkeer van mensen krijgen. De Bijbel vertelt ons dat de Heere ons verschillend gemaakt heeft. Hij haat het als wij mannelijk en vrouwelijk door elkaar halen.

Als mannen seks met mannen hebben en vrouwen met vrouwen, dan wordt er lijnrecht ingegaan tegen Zijn scheppingsorde, tegen één

van de mooiste dingen, die God voor ons leven heeft gegeven, namelijk de seksualiteit.

Zijn meesterwerk was eerst de man, en daarna de vrouw te maken als een hulp die bij hem zou passen.

Maar als mensen van deze scheppingsorde een rommeltje gaan maken, dan halen ze zich Gods toorn op de hals.

Er is een uitdrukking die luidt: God haat de zonde maar houdt van de zondaar. Die uitdrukking is niet Bijbels.

God heeft geen zondaars lief, als zij vast blijven houden aan hun zonden, wanneer zij er niet van af willen, en niet gered willen worden.

Wij leven zagezegd in een moreel universum, waarin uiteindelijk niemand ongestraft blijft die vast blijft houden aan het kwade.

Geen enkele crimineel zal uiteindelijk ergens mee weg kunnen komen. Want het universum is in handen van een rechtvaardige God.

Wanneer wij het laatste Bijbelboek bestuderen, zien we dat er een tijd

komt, dat God Zelf grote rampen zal veroorzaken door zeven schalen van Zijn toorn over de aarde leeg zal gieten.

We moeten volgens Romeinen 11:22 letten op het ware karakter van God: Zijn goedheid en Zijn strengheid.

Als de zevende schaal van Gods toorn over de aarde wordt geledigd, gebeurt wat er in Openb. 16 staat:

18 En er kwam een grote aardbeving, zo een als er niet is geweest sinds er mensen op de aarde geweest zijn: zo'n aardbeving, zo groot!

19 En de grote stad (Jeruzalem) viel in drie stukken uiteen en de steden van de heidenvolken stortten in.

Klimaat verandering

Mensen kappen enorme hoeveelheden bomen, die ons zuurstof moeten leveren, die wij nodig hebben.

Terwijl God alles goed en harmonisch geschapen heeft, vervuilen Zijn schepselen het leefmilieu.

Denk aan alle uitlaatgassen van auto's en vliegtuigen, en aan de uitstoot van CO-2 door zware industrieën.

God heeft ons de taak gegeven om goed voor Zijn schepping te zorgen, maar wij beschadigen Zijn schepping.

Ook ik heb vliegreizen gemaakt en rijd in een auto met LPG als brandstof, die toch wat schadelijke uitlaatgassen veroorzaakt.

Het gevolg is: opwarming van de aarde met al z'n gevolgen.

Je zou bijna terug gaan verlangen naar vervlogen tijden van je voorouders, waarin lading vervoert werd in zeilschepen en een paardentram zorgde voor vervoer in een stad.

En paard en wagen, en nog vroeger: ezel of kameel als algemeen vervoermiddel. Maar die tijd is niet meer terug te draaien.

Wat gaat er straks nog meer gebeuren in de grote verdrukking, die over de hele aarde zal komen volgens de Bijbel.

In deze grote verdrukking wordt de vierde schaal van Gods toorn uit-

gegoten over de aarde en daarover lezen we in Openb. 16:8 en 9

8 En de vierde goot zijn schaal uit over de zon en haar werd gegeven de mensen te verzengen met vuur.

9 En de mensen werden verzengd door de grote hitte en zij lasterden de naam van God, die de macht heeft over deze plagen, en zij bekeerden zich niet om Hem eer te geven.

Die tijd gaat het mensdom langzaam maar zeker tegemoet en de klimaat verandering is nu al te merken, ook bij ons in Nederland, met ongewoon zomerse zeer warme dagen.

Hoe kan de Almachtige en liefdevolle God soms rampen toestaan, die zoveel lijden veroorzaken?

Er kunnen redenen zijn, dat de mensen daar zelf de oorzaak van zijn of op zo'n manier leefden, dat Hij een zondvloed moest sturen of vuur en zwavel van de hemel moest laten regenen.

God is een goede God en daarom is Hij ook een rechtvaardige God.

Hij is een goede God en daarom is Hij ook een strenge God.

Zijn wil is echter, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis van de waarheid komen.

Dat staat in 1 Tim. 2:4/5:

4 God, onze Zaligmaker, Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen.

Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus.

Hij heeft Zich gegeven als een losprijs voor allen.

Hij heeft de wereld zó liefgehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren zal gaan maar het eeuwige leven zal hebben.

Gelukkig zijn er vele miljoenen mensen, die later zalig zullen worden en niet verloren zullen gaan.

Daarover wordt in een Kerstlied gezongen:

*Die miljoenen eens zaligen zal.
Werd geboren in Bethlehem's stal.
Hij, der schepselen, Heer !*