

**Hem liefhebben:
Zijn geboden in acht nemen.**

Joh. 14:15/26

*15 Als u Mij liefhebt, neem dan
Mijn geboden in acht.*

Wat zijn geboden? Een gebod is niet een verbod. Een verbod verbiedt ons iets, zoals men in het verkeer verbodsborden kent.

Maar een gebod, en zo is het ook in het verkeer met een gebodsbord, geeft een richting aan.

In het verkeer zijn we dankbaar voor borden, die ons de goede richting wijzen en als er geen borden waren, werd het in het verkeer een chaos.

Als een ieder maar doet in het verkeer, waar hij of zij zin in heeft, dan wordt het een chaos.

De één gaat links rijden en de ander geeft nooit voorrang en weer een ander stoort zich niet aan de borden voor één richting verkeer.

De geboden van Jezus en de apostelen zijn zo belangrijk, dat Jezus onze liefde tot Hem daarvan afhankelijk maakt.

Als we vers 15 nog eens goed lezen, dan kunnen we onszelf de volgende vraag stellen: Wanneer heb ik Jezus lief? Het bijbelse antwoord is dan: als ik Zijn geboden in acht neem.

In plaats van het woord "geboden" gebruikt Jezus ook de uitdrukking "mijn woord" Dat lezen we in vers 23 waar staat:

23 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen.

Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen, met als gevolg, dat de Vader hem zal liefhebben. En dat is

wat, als je weet, dat de Vader je lief heeft.

En dan nog een heerlijk gevolg:

Wij (de Vader en de Zoon) zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen. En dat vindt plaats door de inwonende Geest, dat is de Geest van de Vader en de Zoon. Die komt dan in ons hart wonen.

Wat een heerlijk gevolg: de Vader en de Zoon en de Geest wonen in diegenen, die Jezus' woorden in acht nemen.

Wanneer wij de woorden van Jezus en de apostelen vergelijken met een grote bruidstaart, die voorgesneden is in kleine stukjes, dan kunnen we die kleine stukjes "geboden" noemen en de grote taart "het woord".

Laten we b.v. in het woord zo'n stukje opzoeken wat de bijbel een "gebod" noemt.

Romeinen 12 staat vol met zulke geboden en wij noemen er nu even één op, namelijk vers 13b waar staat: *Leg u toe op de gastvrijheid.*

Dat is geen verbod - want ons wordt niets verboden - maar er wordt ons een richting aangewezen, een gebod en dat luidt: *Leg u toe op de gastvrijheid.*

Er zijn honderden geboden, die ons een richting aangeven op alle terreinen van het leven.

Woorden, geboden, voor werkgevers en werknemers, voor mannen en vrouwen en voor kinderen.

Woorden van God voor het huwelijk en hoe we zullen staan tegenover de overheid enz.

En dan een vraag: Zijn Gods geboden licht of zwaar?

Ze zijn licht want in 1 Joh. 5:3/4 staat: *En zijn geboden zijn geen zware last. Want al*

wat uit God geboren is, overwint de wereld.

Zijn geboden zijn dus geen zware last, want wie uit God geboren is, heeft al in beginsel deel gekregen aan de natuur van God.

Nogmaals vers 15 Als gij Mij lief hebt, zult gij Mijn geboden in acht nemen.

En in het volgende vers begint Jezus over de Geest te spreken, want de Geest van God maakt deze geboden tot sprankelende sterren aan een donkere hemel.

16 En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid.

Die Trooster zal altijd, nu op aarde en straks in de eeuwigheid, bij ons zijn.

Die Trooster wordt hier genoemd:

17 De Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem

niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.

We kennen Hem, deze heerlijke Geest van God, vol van wijsheid en raad en kracht.

We staan er niet alleen voor; de Geest is bij ons en is in ons.

18 Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom weer naar u toe.

19 Nog een korte tijd en de wereld zal Mij niet meer zien, maar u zult Mij zien, want Ik leef en u zult leven.

20 Op die dag zult u inzien dat Ik in Mijn Vader ben, en u in Mij, en Ik in u.

Wat een heerlijke relatie: Jezus in de Vader, en wij in Jezus en Jezus in ons!

En dan Joh. 14:21 (de eerste kerntekst) :

Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft, en wie Mij

liefheeft, hem zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.

Van belang is dus dat wij weten, wat zijn geboden zijn, want er staat: *Wie mijn geboden heeft.*

Een hoofdgebod van Jezus wat Hij een nieuw gebod noemt, staat één bladzijde terug in Joh. 13:34 waar staat:

Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben.

Een gebod om de naaste lief te hebben, wordt ook genoemd in het oude testament, maar het nieuwe aan dit gebod zijn de woorden: *zoals Ik u liefgehad heb.*

Als we er aan denken, hoeveel liefde, verdraagzaamheid, geduld en begrip en vergevingsgezindheid Jezus met ons heeft opgebracht en nog aan ons betoont, dan bedoelt Hij met dit nieuwe

gebod dat wij ook zó elkander zullen liefhebben.

Nogmaals het nieuwe gebod van Jezus in Joh. 13:34a en dat wordt tevens onze 2e kerntekst:

Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben.

We gaan verder met Joh. 14:22 waar staat:

Judas, niet de Iskariot, zei tegen Hem: Heere, hoe komt het dat U Zichzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld?

Jezus had 2 discipelen met de naam Judas, één de verrader en de ander wordt hier genoemd: *Judas, niet Iskariot.*

Van hem is weinig bekend, behalve dat hij in de bijbel ook Thaddéüs genaamd wordt en deze vraag komt van hem in vers 22.

De vraag kwam bij deze Judas op: Heere, hoe komt het dat u Zich aan ons eenvoudige vissers openbaart en waarom openbaart u zich niet aan de wereld als de Messias en politiek Leider.

Het antwoord van Jezus is, dat Hij zich alleen kan openbaren aan hen, die zijn woord bewaren zoals in vers 23 staat:

23 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord in acht nemen; en mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen.

Nemen wij Zijn woord in acht, dan:

- a. Zal de Vader ons liefhebben.
- b. En de Vader en de Zoon zullen bij hem intrek nemen. Wat een gezegende aanwezigheid!

24 Wie Mij niet liefheeft, neemt Mijn woorden niet in acht; en het woord dat u hoort, is niet van Mij, maar

van de Vader, Die Mij gezonden heeft.

Jezus leefde zo in afhankelijkheid van de Vader dat Hij kon zeggen: het woord dat u hoort is niet van Mij, maar van de Vader, Die Mij gezonden heeft.

25 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, terwijl Ik bij u verblijf.

26 Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb.

Hier weer een heerlijke belofte als wij Zijn geboden, Zijn woord in acht willen nemen, namelijk dat de Heilige Geest ons in alles zal onderwijzen.

Wij mogen het leren en Hij wil ons alles leren en Hij wil ons het woord van God te binnen brengen.

Wat was ook weer onze 2^e kerntekst die wij uit het hoofd

gaan leren, zodat de Geest het ons ook in herinnering kan brengen? Die staat in Joh. 13:34

Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben.

Tot slot gaan we nog even naar Romeinen 12:9 t/m 21.

Het gaat er om, aan te tonen, hoeveel geboden er wel verborgen zitten in een klein stukje uit het woord van God. Zij geven ons een richting aan tot het goede:

9 Laat de liefde ongeveinsd zijn.

Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede.

10 Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon.

11 Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere.

12 Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed.

13 Wees deelgenoot in de noden van de heiligen. Leg u toe op de gastvrijheid.

14 Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet.

15 Verblijd u met hen die blij zijn, en huil met hen die huilen.

16 Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog.

17 Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen.

18 Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen.

19 Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de

wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere.

20 Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten, als hij dorst heeft, geef hem te drinken, want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen.

21 Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.