

Maleachi

Wat weten we van het boek Maleachi ??

Misschien wel helemaal niets. En dat kan niet de bedoeling zijn van een Bijbelboek. God heeft ook ons iets te zeggen door dit Bijbelboek.

De naam Maleachi betekent: *mijn bode ... mijn boodschap-per.*

Deze woorden "mijn bode" worden gebruikt in Maleachi 3:1 waar staat:

Zie, Ik zend Mijn engel, die voor Mij de weg bereiden zal. Plotse-ling zal naar Zijn tempel komen, die Heere, Die u aan het zoeken bent, de Engel van het verbond, in Wie u uw vreugde vindt. Zie, Hij komt, zegt de Heere van de legermachten.

Dit is een profetie over de komst van Johannes de Doper, die de weg bereidde voor de komst van Jezus.

De engel Gabriël had tot Zacharias, de vader van Johannes de doper, gezegd dat deze Johannes met de Heilige Geest vervuld zou zijn, reeds van de schoot van zijn moeder af (Luc. 1:16).

Hij was dus een *tempel*, waarin Gods Geest woonde. En plotse-ling kwam tot die tempel " De Heere, die u aan het zoeken bent. "

Het eind van het aangehaalde vers uit Maleachi 3 vers 1 luidt: *Zie, Hij komt, zegt de Heere van de legermachten.*

Deze uitdrukking "Heere van de legermachten" komt wel 24 keer in het boek Maleachi voor. In hoofdstuk 1 zeven keer en in heel de Bijbel meer dan 260 keer.

Wat wil dat zeggen: "Heere van de legermachten"? In het Hebreeuws: Jahwé Zebaoth.

Hij is de Heere van de hemelse legermachten van strijdbare engelen. Toen Jezus geboren werd, zagen de herders in de

velden van Efrata "een hemelse legermacht" die God loofde met de woorden: Ere zij God in de hoge.

Van die hemelse legermacht zei Elisa - toen de stad Dothan door de koning van Aram belegerd was – de volgende treffende woorden:

Zij die bij ons zijn, zijn méér dan die bij hen zijn. (2 Kon. 6:16).

In hoofdstuk 2 van het boek Maleachi wordt ingegaan op het gedrag van priesters in die tijd, die zich onwaardig gedroegen.

God had – zoals beschreven staat in Numeri 3:11-13 – een verbond aangegaan met de Levieten en Hij had ze verkozen om een heilige priesterschap te vormen.

In Maleachi 2:5/6 staat over de Levieten:

5a Mijn verbond met hem was: het leven en de vrede; Die gaf Ik hem, tot vrees voor Mij, en hij vreesde Mij.

6 Betrouwbaar onderwijs in de wet was in zijn mond, geen ongerechtigheid werd op zijn lippen gevonden.

In vrede en oprechtheid wandelde hij met Mij en velen bekeerde hij van ongerechtigheid.

Dus aanvankelijk was de Heere over het gedrag van de Levieten goed te spreken. En dan staat er zo mooi in vers 7:

Voorzeker, de lippen van de priester moeten kennis bewaren, uit zijn mond moet men onderwijs in de wet zoeken, want hij is een gezant van de Heere van de legermachten.

Dan kunnen wij ons afvragen? Ontvangen anderen, bij een passende gelegenheid, uit onze mond onderwijs uit Gods woord en bewaren onze lippen kennis? Dan zijn ook wij een gezant van de Heere van de legermachten zijn.

In Maleachi hoofdstuk 2 wordt ook op een ander belangrijk onderwerp ingegaan, namelijk: chtscheiding.

Uit Maleachi 2:14/16 blijkt dat God de echtscheiding haat!

14 ... de vrouw van uw jeugd, tegen wie u trouweloos handelt, terwijl zij toch uw metgezellin en de vrouw van uw verbond is.

De vrouw, met wie men getrouwd is, wordt genoemd (1) de vrouw van uw jeugd en (2) uw metgezellin en (3) de vrouw van uw verbond.. Prachtige ware woorden.

En dan het vervolg in Maleachi 2:15/16

Daarom, wees op de hoede met uw geest, en handel niet trouweloos tegen de vrouw van uw jeugd. Want de Heere, de God van Israël, zegt dat Hij het wegsturen van de eigen vrouw haat.

Niet onttrouw worden aan je man of vrouw in gedachten, woorden of daden. Ook niet via beelden op internet of televisie.

Het motto van een waarachtig christen is: "Vrees de Heere en wijk van het kwade."

Het boek Maleachi kenmerkt zich door een levendige stijl in vraag en antwoord. Tegenwoordig zouden we zeggen: in de vorm van een dialogo.

De profeet komt met een bewering: Maleachi 3:8 "Zou een mens God beroven?"

En daarna komen zijn hoorders met een tegenvraag: "Waarvan beroven wij U?"

En tenslotte volgt een uitvoerig antwoord van de profeet: "Van de tienden en het hefoffer!." Een hefoffer is een vrijwillige gave (Num. 12:6).

En dan lezen we in Maleachi 3:10 het volgende daarover:

Breng al de tienden naar het voorraadhuis, zodat er voedsel in Mijn huis is. Beproof Mij toch hierin, zegt de Heere van de legermachten, of Ik niet de vensters van de hemel voor u zal openen en zegen over u zal uitgieten, zodat er geen schuren genoeg zullen zijn.

Voor ons, gelovigen uit de heidenen, lezen we in de brieven van Paulus, Petrus, Johannes en Jacobus niets over het geven van tienden.

Aan de Corinthiërs schreef Paulus in 1 Cor. 16:1/2

Wat nu de inzameling voor de heiligen betreft, moet u het net zo doen als ik het aan de gemeenten in Galatië opgedragen heb: Op elke eerste dag van de week moet ieder van u bij zichzelf iets opzij leggen om op te sparen wat in zijn vermogen is

Dus niets over het geven van tienden of het houden van de Sabbat.

En in 2 Cor. 9:5/7 staat een heerlijke aansporing over vrijwillig geven als volgt:

Ik achtte het dus nodig de broeders aan te sporen, eerst naar u toe te gaan en de eerder door u beloofde zegen vóóraf in gereedheid te brengen, zodat deze gereed ligt als een zegen en niet als een gift in gierigheid gegeven,

En dit zeg ik: wie karig zaait, zal ook karig oogsten en wie zegenrijk zaait, zal ook zegenrijk oogsten.

Laat ieder doen, zoals hij het in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief.

In het laatste hoofdstuk van Maleachi wordt gesproken over een dag, die komt, brandend als een oven!

4:1 Want zie, die dag komt, brandend als een oven.

Als een oven; dat zal het zijn voor overmoedigen en goddelozen zo staat verder in vers 1.

We denken daarbij aan de grote verdrukking die nog over de wereld zal komen. Maar ... dan staat er in Maleachi 4:2 een heerlijke belofte voor hen, die God vrezen:

Maar voor u, die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan, en onder Zijn

*vleugels zal genezing zijn; en u
zult naar buiten gaan en darten
als kalveren uit de stal.*

Het loont om God te vrezen!
Het Woord van God verkwikt
geest, ziel en lichaam en men
ontkomt aan veel ellende.